



Goeie Genade – deel 2

Paul Gaugin: *“Wie ben ik, waar kom in vandaan en waar ga ik naar toe?”*

Wat als we de ander niet beoordelen in de geest van genade?

- 1 Sam 4:3 De Filistijnen doden 4000 Israëlieten in de strijd met Israel
- 1 Sam 4:7 De Filistijnen vreesden God en doden in die veldslag 30.000 Israëli's
- 1 Sam 4:10 Hofni, Pinechas en Eli stierven, de ark buitgemaakt, glorie weg: Ikabod
- 1 Sam 5:4 Dagon verloor hoofd en handen (machteloos in Gods aanwezigheid)
- 1 Sam 5:6 Gods hand zwaar op Filistijnen – builen en muizen en vele doden
- 1 Sam 6:10 De ark terug op een nieuwe ossenwagen met zogende koeien
- 1 Sam 6:19 Ze keken in de ark, een slachting in Beth-Semes – 50.000 doden

* In de NBG vertaling staat 50 op de duizend, in totaal 70 mensen – grote slachting

* In de Statenvertaling staat 50.000 mannen omdat ze in de ark hadden gekeken

In de ark is de bloeiende staf van Aaron en de stenen tafelen met de wet.

Als we iemand beoordelen met de wet, blijft er van niemand iets over.

Daarom moeten we elkaar zien door het verzoendeksel der genade.

Liefde gelooft het goede, liefde verdraagt alles.

- 1 Sam 7:1 Daarna werd de ark overgebracht naar het huis van Abinadab
- 2 Sam 6:3 David bracht de ark op nieuwe ossenwagen naar Jeruzalem
- 2 Sam 6:6 Uzzia stierf omdat hij de ark met de hand had willen tegenhouden
- 2 Sam 6:10 David vreesde de Here, en zond de ark naar het huis van Obed-Edom
- 2 Sam 6:13 Toen bracht David de ark terug op Gods manier (schouders priesters)

Copyright 2006 © Jaap Dieleman



DE TIJD GAAT SNEL!

Als ik dit schrijf is het 19 mei. Twee weken voordat u dit bericht krijgt toegestuurd. Soms zou ik willen wachten met sturen omdat er zoveel ontwikkelingen zijn in de wereld en onze oude vertrouwde wereld in zo'n rap tempo veranderd, dat het nieuws van een week geleden alweer een eeuwigheid geleden lijkt. Je kunt het als mens bijna niet meer bijhouden hoe snel onze wereld veranderd, en niet ten goede, als ik eerlijk ben. Ben ik dan een pessimist? Nee, helemaal niet juist. Mijn verwachting is dan ook niet van deze hopeloze wereld, maar van onze Alomtegenwoordige, Almachtige en Alwetende God. Hij verandert nooit. Je kunt op Hem bouwen en vertrouwen, dwars door alle stormen heen.

En dat is dan ook onze kracht, want onze hoop en verwachting is niet van de VN, niet van de vredesbesprekingen, niet van de wereldleiders, van het IMF of van Trump. Onze hoop en verwachting is van niemand anders dan Jezus alleen.

In die verwachting vinden we en putten we nieuwe kracht. En die kracht hebben we nodig in deze gekke wereld, die met de dag gekker wordt. Ja duisternis bedekt de aarde, maar God doet Zijn licht over ons op gaan, want wij zijn kinderen van het licht. Laten we dan ook vasthouden aan Gods beloften en ons licht laten schijnen, zodat we velen nog mogen winnen voor onze Koning. En juist daarom blijven we opzien en uitzien, want onze verlossing genaakt. Onze Jezus gaat komen, en ik geloof dat het niet lang meer gaat duren, al waag ik mij niet aan het noemen van een dag. Maar ik zie elke dag uit naar Zijn komst, en tot die tijd zal ik over Jezus blijven spreken, die de losprijs voor onze vrijheid heeft betaald. In Christus verbonden.

Jaap Dieleman

Voor de wachter kijkers

We doen op dit moment geen Bijbelteksten in beeld tijdens de filmpjes. Ook wil ik jullie vragen om de wachters zoveel mogelijk op YouTube te bekijken, waardoor we meer kijkers van buiten aantrekken. In de PDF bijlage, vindt u wel alle Bijbelteksten die ik in het filmpje bespreek. Dit doen we omdat het nogal wat tijd vergt en vanwege de drukte ontbreekt het ons de tijd om dit goed te doen. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de PDF-bijlage beter helpt om de teksten tot je te nemen, dan ze alleen even in beeld te zien.

De Projecten gaan door

Ondertussen gaat het werk met de trucks gestaag door. Ashvien doet het goed en ik ben trots op deze trouwe dienstknecht en opvolger van dit project. Elke maand zie en hoor ik met vreugde dat er weer zo'n 250.000 mensen met het evangelie zijn bereikt. U vindt deze informatie voortaan op [Faith Generation](#). Elke maand is er veel geld nodig. Ik wil u daarom van vragen om partner te worden in dit vruchtbare werk. [Meld je hier aan als partner](#).



Abba Child Care

Ook Abba Child Care is in goede handen bij Ronald Hoogkamer. De site is vernieuwd en er is een prachtig jubileum magazine gemaakt. Als u een kindje sponsort komt er t.z.t. een magazine naar u toe. Kijk op www.abbachildcare.org voor de laatste update en wordt ook deelgenoot van dit mooie werk.

Nieuwe plannen

Er ligt een uitnodiging voor het Caribisch gebied, Suriname en Pakistan. Alhoewel daar nog geen besluit over genomen is, hoop in de loop der tijd een concreet besluit te nemen over deze uitnodigingen. T.z.t. zal ik u daarvan op de hoogte houden.

Ondanks alle drukte blijft onze eerste opdracht "zielen winnen voor Jezus". Dit is het DNA van de [Heilbode](#). Onze slogan was en is: ***"We preach the Word, to reach the World, for we believe that every sinner is a potential saint and every saint a potential soulwinner!"*** Tot slot een woord van dank aan al onze vrienden en partners die ons al jaren hebben gesteund en ik hoop dat u dat wilt blijven doen. We groeten u vanuit ons hart.

In Jezus verbonden. **Jaap en Antje Dieleman**



"HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE"

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal op te schrijven. Het is een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer... Het boek is verkrijgbaar via [onze shop](#).

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#). Actuele gebeurtenissen rond Israel en het Midden Oosten vindt u op [Telegram](#).