



## Dood & Opstanding

### Hebreeën 11:1

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Zalig zij die niet zien en toch geloven)

### Johannes 11:21-27

21 Marta zei tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. 23 Jezus zei: *Uw broeder zal opstaan.* 24 Marta zei: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jezus zei: *Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?* 27 Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.

### 1 Thessalonicenzen 4:15-17

15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

**Lukas 23:43** – moordenaar aan het kruis

En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

### **1 Thessalonicenzen 4:13-14 De komst des Heren**

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

### **Lukas 23:39-43**

39 Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! 40 Maar de ander zei, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? 41 En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42 En hij zei: Jezus, gedenk mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. 43 En Jezus zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

### **Openbaring 20:6**

6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.

### **Eerste dood - tweede dood. - Eerste opstanding - tweede opstanding** **Eeuwig leven – eeuwige straf**

### **Daniel 12:2-3**

2 Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot **eeuwig leven** en genen tot versmading, tot **eeuwig afgrijzen**. 3 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

### **Hebreeën 11:1**

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.



**Beste vrienden,**

**De plannen van de vijand verijdelt.**

Wellicht heeft u er ook van gehoord: het bericht dat er op 1 maart een oproep was van een Hindoe leider om alle christenen te vermoorden. Ik heb een urgente brief uit laten gaan ([zie hier](#)) om te bidden. Er waren daarnaast nog veel andere die een oproep tot gebed hebben gedaan want het zou een ramp zijn geworden als deze aanval was doorgedaan. Maar onze God heeft ingegrepen: de aanval werd afgeblazen en deze leider heeft zijn toon gematigd. Mijn partner Kingsly schreef het volgende over deze geplande aanval:

*“Beste vrienden, Wij zijn werkelijk dankbaar voor uw gebeden, die de plannen van de vijand voor genocide in India hebben geannuleerd. Vandaag was een gespannen dag in het hele land, toen een hindoeleider aanzette tot geweld en zijn volgelingen aanspoorde alle christenen te doden. Hij riep duizend hindoes op om op te staan en degenen te doden die, naar zijn mening, hun heilige overtuigingen onteren. Tijdens zijn toespraak op een bijeenkomst van religieuze leiders verwees hij naar een geplande betoging op 1 maart, gericht op het beschermen van de wetten op het slachten van koeien en het mobiliseren van een beweging van geweld tegen christenen. Toch zijn we door de genade van God beschermd en is er geen grote schade aangericht. Hoewel onze christelijke zendelingen nog steeds te maken krijgen met bedreigingen van extremistische groeperingen, waakt de Heer over ons en beschermt Hij Zijn volk in tijden van grote onzekerheid. Uw oprechte gebeden en niet-aflatende steun hebben een cruciale rol gespeeld bij het overwinnen van dit gevaar, en we waarderen ten zeerste uw liefde, voorbede en de velen die meededen aan het gebed, waardoor een wonderbaarlijke overwinning werd behaald. Heel erg bedankt 🙏. Kingsly Lazarus.*

Laten we God danken dat deze aanval wordt omgekeerd in een opwekking, zoals ook gebeurde in de dagen van Esther. En blijf alstublieft bidden want ook al is deze aanval afgeslagen, deze vijandige geest is een grootmacht in India. En besef dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen de overheden en machten van de duisternis. Maar ons zendingswerk met onze 40 Gospeltrucks gaat ook gewoon. Met onze Gospeltrucks staan we in de frontlinies om zielen te roven uit de klauwen van de machten der duisternis. Ik stel het op prijs als je meebidt voor onze teams om nog meer mensen te bereiken met de verlossende boodschap van het bloed van Jezus, dat reinigt van alle zonde.

**De oogst van Februari: 165.333 kostbare zielen**

Normaal gesproken zien we elke maand zo'n 250.000 mensen tot Jezus komen. Deze maand was dat aantal aanzienlijk lager. De reden is dat de aanval van 1 maart, waar ik hierboven over schreef, eindigde na een periode van 40 dagen van constante Hindoe festivals. Vanwege deze festivals kwamen er minder mensen naar onze meetings met de Gospeltrucks. Desondanks hebben toch nog een mooie oogst van mensen mogen binnenhalen. En nu de Hindoe festivals weer voorbij zijn, verwachten wij ook weer een toename van bezoekers.

Want ondanks de Hindoe tradities, zien we dat de honger naar het levende brood groot is en de respons overweldigend. Daarom mag dit werk niet stoppen en bidden we voor Gods bescherming, Zijn bewarende Hand, krachtige prediking die God bevestigt met wonderen en tekenen en Gods voorziening in de geldmiddelen om de kosten van € 100.000,- per maand te kunnen dragen.

Uw gebeden en uw donaties maken deel uit van het antwoord op onze gebeden. Dus bidt met ons mee dat God de deur voor ons open zal houden.

Wilt u ook partner worden in deze eindtijdooft? [Klik dan hier om te zaaien voor deze oogst.](#) Samen kunnen we een groot verschil maken in de levens van miljoenen mensen. [En klik hier voor de laatste nieuwsbrief.](#)



VRIJDAG 9 MEI / ZATERDAG 10 MEI  
 19:30 - 21:30 10:00 - 16:00

**EINDTIJD** CONFERENTIE  
 IT IS ALMOST MIDNIGHT  
 Free Gospel Church VENLO  
 Fgc

**TIME IS RUNNING OUT!**

Robin Sieval Jaap Dieleman

Registratie à €15,- via [EventsforChrist.nl](#) (incl. Handout)  
 Zaterdag lunch beschikbaar tegen betaling

DECLARANTENWEG 29, 5915 PH VENLO  
[HEILBODE.NL](#) - [ONTZAGWEKKENDNIEUWS.NL](#) - [ABBACHILDCARE.ORG](#)

### Behold, He Comes! – Zie, Hij komt!

De conferentie van 7-8 februari ligt al weer achter ons. Maar ook al kon je niet komen, kun je alsnog de boodschappen horen op ons Youtube Kanaal. Voel je vrij de link van deze boodschappen aan anderen door te sturen, zodat velen de zegen van deze conferentie alsnog kunnen ontvangen. Je vindt de filmpjes onder deze link: <https://heilbode.nl/eindtijd-conferentie>

De volgende conferentie staat definitief gepland op **9-10 mei**.

We hebben de planning in gang gezet, en zodra we meer informatie hebben, krijgt u dat te horen, maar nu kunt u deze data alvast reserveren in uw agenda. Voor meer spreekbeurten van Jaap kijk dan in de [agenda](#)



**“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”**

Na 20 jaar vruchtbare jaren werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Een verslag van Gods zegen, Zijn wonderen, uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is verkrijgbaar via [onze shop](#).

**SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF**

Ga naar: [www.ontzagwekkendnieuws.nl](http://www.ontzagwekkendnieuws.nl) en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#). Actuele gebeurtenissen rond Israel en het Midden Oosten vindt u op [Telegram](#).



## DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren.](#) en [lees hier onze laatste nieuwsbrief.](#) Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser.

