



GAZA

"Gaza" komt 19 keer voor in 18 verzen in de KJV

Het woord Gaza komt van de wortel: "azzah" dat de betekenis heeft van: Sterk, fel, krachtig, hebzuchtig, heftig, hard, woest, machtig, ruw.

"Hamas" komt 57 keer voor in 56 verzen in de KJV

Het wordt in de NBG bijbel is geweld, maar komt van het Hebreeuws "hamas" en betekent: geweld, gewelddadig, wreed, verkeerd, vals, schade, onrecht, onderdrukken, onrecht.

Etnische oorsprong van de Palestijnen - Filistijnen

Filistijnen zijn afstammelingen van Cham, net als Kanaän, Nimrod, de Amorieten, en de Enakieten, de reuzen zoals Goliath die afstammen van de Refaïm, de Nephilim.

1 Kronieken 1:8, 11, 10 12-14

8 De zonen van Cham waren: Kus en Misraïm, Put en **Kanaän**. 10 Kus verwekte ook **Nimrod**; 11 Misraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 12 de Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de **Filistijnen** zijn voortgekomen, en de Kaftorieten (Kreta). 13 En **Kanaän** verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Chet, 14 ook de Jebusiet, de **Amoriet**, de Girgasiet,

Numerie 13:33

Ook zagen wij daar de reuzen, **Enakieten**, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

Deuteronomium 2:10-11

De Emieten hadden eertijds daarin gewoond, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten; 11 ook dezen werden voor **Refaïeten** gehouden, evenals de **Enakieten**, maar de Moabieten noemen hen Emieten.

Deuteronomium 23:2

2 Een **bastard** zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN komen.

Jozua 15:14

14 En Kaleb verdreef vandaar de drie **Enakieten**: Sesai, Achiman en Talmai, zonen van Enak.

Joshua 11:22

22 Er bleven geen **Enakieten** over in het land der Israëlieten; alleen te **Gaza, te Gat en te Asdod** zijn er overgebleven. (het land van de Filistijnen)

Richteren 6:3-6

3 Wanneer Israël gezaaid had, kwamen **Midjan, Amalek** en de stammen van het Oosten opdagen en trokken tegen hen op, 4 sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij **Gaza**, en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. 5 Want zij trokken op met kudde en tenten, en zij kwamen talrijk als sprinkhanen; zij waren niet te tellen, zij, noch hun kamelen, en zij kwamen het land **verwoesten**, 6 zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de **Midjanieten**. Toen riepen de Israëlieten tot de HERE.

Richteren 16:21-22

21 De **Filistijnen** grepen hem, staken hem de ogen uit, voerden hem naar **Gaza** en boeiden hem met twee koperen ketenen. En hij moest in de gevangenis de molen draaien. 22 Maar van het ogenblik af, dat zijn hoofdhaar afgeschoren was, begon het weer aan te groeien.

1 Samuel 6:17

17 Dit nu zijn de gouden gezwollen, die de **Filistijnen** als genoegdoening de HERE gaven: één voor **Asdod**, één voor **Gaza**, één voor **Askelon**, één voor **Gat**, één voor **Ekron**;

Jeremia 47:1-7 - Over de Filistijnen

1 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over de **Filistijnen**, voordat Farao **Gaza** innam. 2 Zo zegt de HERE: Zie, wateren komen opzetten uit het Noorden en worden tot een overstromende beek; ja, zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt, de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren, 3 op het geluid van het stampen van de hoeven zijner paarden, het ratelen zijner wagens, het gedreun zijner wielen. De vaders zien niet om naar de kinderen, 4 zó zijn hun handen verslapt **op de dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen**, om voor Tyrus en Sidon **elke nog overgebleven helper uit te roeien**; want **de HERE verdelgt de Filistijnen**, de rest van het eiland Kreta. 5 **Gaza is kaal geschoren, Askelon vernietigd**; de rest der **Enakieten**, hoelang zult gij u insnijdingen maken? 6 Wee, zwaard des HEREN, tot wanneer zult gij niet rusten? Trek u terug in uw schede, wees rustig en houd u stil! 7 Hoe zou gij rustig zijn? De HERE heeft het immers last gegeven: tegen **Askelon** en tegen de **zeekust**, daar heeft Hij het zijn bestemming gegeven.

Zefanja 2:4-9 – Profetie over Gaza (Geen Riviera aan de Mediterrane)

4 Want **Gaza** zal verlaten zijn, en **Askelon** tot een woestijn worden, **Asdod** zal men op de middag verdrijven, en **Ekron** zal ontworteld worden. 5 Wee u, bewoners der **zeekust**, volk der Keretieten! (Kreta) Het woord des HEREN is tegen u, **Kanaän**, land der **Filistijnen**, en Ik zal **u te gronde richten**, zodat er **geen inwoner meer zal zijn**. 6 De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van **Juda**; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HERE, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. 8 Ik heb gehoord het gesmaad van **Moab** en het gehoon der **Ammonieten**, waarmede zij mijn volk smaadden en zich verhieven tegen hun gebied. 9 Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de HERE der heerscharen, de God van Israël, voorwaar, **Moab** zal

aan Sodom gelijk worden, en de **Ammonieten** aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen **erfelijk bezitten**.

Amos 1:6-8

6 Zo zegt de HERE: Om drie overtredingen van **Gaza**, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat zij **een gehele bevolking hebben weggevoerd om die aan Edom uit te leveren**, 7 zal Ik vuur werpen binnen de muur van **Gaza**, zodat het **zijn burchten verteert**, 8 en zal Ik de inwoners uit **Asdod** uitroeien en de scepterdrager uit **Askelon**, en zal Ik mijn hand keren tegen **Ekron**, zodat de rest der **Filistijnen** te gronde gaat, - zegt de Here HERE.

Zacharia 9:5-8 – Profetie over Gaza

5 **Askelon** zal het zien en vrezen, ook **Gaza**, en het zal hevig beven, en **Ekron**, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. 6 Dan zal een **bastardvolk** in **Asdod** wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en **Ekron** als een Jebusiet. 8 Ik zal Mij rondom mijn huis legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers, en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken, want nu zie Ik het met mijn eigen ogen.

Ezechiël 25:15-17 - Profetie tegen de Filistijnen

15 Zo zegt de Here HERE: Omdat de **Filistijnen wraakzuchtig** gehandeld hebben door met **bitter leedvermaak wraak** te nemen en in **eeuwigdurende vijandschap te verdelgen**, 16 daarom, zo zegt de Here HERE: zie, Ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen, Ik zal die Keretieten uitroeien en zelfs het overblijfsel aan het strand der zee **te gronde richten**; 17 Ik zal geduchte wraak aan hen oefenen met grimmige straffen. En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben, *wanneer Ik Mijn wraak over hen breng*.

Ezechiël 35:1-15 - Des HEREN wraak over Edom (profetie)

1 Het woord des HEREN kwam tot mij: 2 Mensenkind, keer uw gelaat naar het gebergte Seïr, profeteer daartegen 3 en zeg: zo zegt de Here HERE: zie, Ik zal u, gebergte Seïr! Ik strek mijn hand tegen u uit en maak u tot een oord van woestheid en verwoesting. 4 Tot een puinhoop zal Ik uw steden maken, een woestenij zult gij worden, en gij zult weten, dat Ik de HERE ben. 5 **Omdat gij een eeuwige vijandschap hebt gekoesterd en gij de Israëlieten hebt overgeleverd aan het geweld van het zwaard ten tijde van hun rampspoed, ten tijde van de eindafrekening**, 6 daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, tot bloed zal Ik u maken en bloed zal u vervolgen; **daar gij het vergieten van bloed niet hebt geschuwd, zal bloed u vervolgen**. 7 Ik zal het gebergte Seïr tot een oord van woestheid en verwoesting maken en daar uitroeien al wie er komt of gaat. 8 Zijn bergen zal Ik met gevallenen overdekken. Op uw heuvels, in uw dalen en in al uw beekbeddingen zullen zij vallen, die door het zwaard zijn geveld. 9 Tot een eeuwige woestenij zal Ik u maken; uw steden zullen niet meer bewoond worden; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

10 Omdat gij gezegd hebt: Die beide volken en die beide landen (Juda en Israël) zullen mij toebehoren; wij nemen ze in bezit - hoewel de HERE daar was - 11 daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met dezelfde toorn en naijver waarmee gij hen in uw haat behandeld hebt, zal Ik ook handelen en Mij onder hen doen kennen, wanneer Ik u richten zal. 12 En gij zult weten, dat Ik de HERE ben. **Ik heb al de lasteringen gehoord, die gij tegen de bergen van Israël gesproken hebt: zij zijn verwoest; zij zijn ons gegeven om ons te voeden!** 13 Ja, gij hebt een hoge toon tegen Mij aangeslagen en grote woorden tegen Mij opeengestapeld - Ik heb het wel gehoord. 14 Zo zegt de Here HERE: **Tot vreugde van de ganse aarde** zal Ik van u een woestenij maken; 15 zoals gij u verheugt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen: een woestenij zult gij worden, gij gebergte Seïr, ja Edom geheel en al. En men zal weten, dat Ik de HERE ben.



Beste vrienden,

De afgelopen weken hadden we een sterfgeval in de familie. Maar het betreft een lief kind van God, die haar vertrouwen volledig had gesteld op de Here Jezus. Dat is zo troostrijk. Ze wist waar ze naartoe zou gaan en beleed dat God al haar gebeden had verhoord. Wat is het troostrijk te weten dat we onze geliefden zullen weerzien, als straks de bazuin zal klinken en wij samen met onze gestorven geliefden, die eerst zullen opstaan, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Wow, hoe heerlijk zal dat zijn. Maar wat als je niet weet een kind van God te zijn? Waar zal je dan de eeuwigheid doorbrengen? De Bijbel is er duidelijk over en ik wens zelfs mijn grootste vijanden niet, dat zij een Christus-loze eeuwigheid tegemoet gaan en vooral van Gods licht, liefde en leven afgesloten zullen zijn. Ik moet er niet aan denken. Het is dan ook dit besef, dat we mensen willen bewegen om zich met God te verzoenen. Het is dit besef dat ons en mij drijft om alle zeilen bij te zetten om Christus te prediken. Vooral nu we de dag van Zijn komst met rasse schreden zien naderen. Hoe lang nog? Dat weet niemand, ook ik niet, maar we zullen blijven werken zolang het dag is.

Tien miljoen zielen

En daarom blijven we alle zeilen bij zetten in ons evangelisatiewerk in India. Zoals het er nu naar uitziet, zullen we ergens in de komende zomer, 10.000.000 (tien miljoen) mensen met ons Gospeltrucks tot Jezus hebben geleid. We hopen dat straks D.V. op een feestelijke wijze te vieren. Alhoewel we daarna in volle vaart verder willen gaan om er nog veel meer te bereiken voor de eeuwigheid. We vragen u om voor ons werk te blijven bidden en ons werk te blijven steunen, zodat het werk niet stil komt te leggen, vanwege gebrek aan geldmiddelen. Ook wil ik alle sponsors uit het diepst van mijn hart bedanken die ons tot op heden hebben gesteund en deze grote oogst mogelijk hebben gemaakt.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal heel bijzondere ontwikkelingen maar daar kan ik helaas nu nog niets over zeggen. Zodra het de juiste tijd is zullen we dit dan ook wereldkundig maken en u als eerste informeren. Ondertussen wil ik u vragen voor ons werk te blijven bidden om nog meer mensen te bereiken met de verlossende boodschap van onze Jezus.

De oogst van februari

Helaas heb ik nog niet de rapportage van februari. Wellicht dat we u volgende week meer kunnen vertellen. Dit werk mag niet stoppen. Bidt voor Gods bescherming, krachtige prediking die God bevestigt met wonderen en tekenen en Gods voorziening om de kosten van € 100.000,- per maand te kunnen dragen. Uw gebeden en uw donaties maken deel uit van het antwoord op onze gebeden. Wilt u ook partner worden in dit werk? [Klik dan hier om te zaaien voor deze oogst.](#) Samen maken we een groot verschil in de levens van miljoenen mensen. [En klik hier voor de laatste nieuwsbrief.](#)



Running out of time – Countdown to the Rapture!

De volgende eindtijd conferentie staat definitief gepland op **9-10 mei**. Zodra meer informatie bekend is, krijgt u dat te horen, maar nu kunt u deze data alvast reserveren. Zie de [agenda](#) voor meer info.



“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via onze webshop. <https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/> Of klik op de omslag om direct te bestellen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#). Algemeen nieuws vindt u op ons [Telegram kanaal](#).



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

