



Vrede en veiligheid

Matthew 16:2-3

Hij antwoordde hun en zei: [Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, **maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?**

Matthew 24:8-9

Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

Matthew 24:32-33

Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, **dat de zomer nabij is**. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, **dat het nabij is, voor de deur**.

Matthew 24:34-36

Voorwaar, Ik zeg u, **dit geslacht zal geenszins voorbijgaan**, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Doch van **die dag en van die ure weet niemand**, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Matthew 24:48-51

Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de heer van die slaaf komen **op een dag, dat hij het niet verwacht**, en **op een uur, dat hij het niet weet**, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars.

Romeinen 13:11-12

Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Hebreeën 10:25

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Openbaring 1:3

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaring 3:3

Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur ik u zal overvallen.

Mattheus 24 (37-39) 40-42

Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Lukas 17:26-30

En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

1 Thessalonicenzen 5:3-9

Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

Deal of the century

President Donald Trump presenteerde formeel een plan om het Israëlijsch-Palestijnse conflict op te lossen tijdens een persconferentie in het Witte Huis met de Israëlijsche premier Benjamin Netanyahu op **28 januari 2020**. Het plan, officieel getiteld "Peace to Prosperity:

Abraham-akkoorden met de Emiraten en Bahrein

De **Abraham-akkoorden** betreffen een aantal akkoorden die zijn gesloten tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en de Verenigde Staten in augustus en **september 2020**. De akkoorden zijn vernoemd naar Abraham, die door zowel het jodendom als de islam als een profeet wordt gezien en traditioneel wordt beschouwd als een gedeelde patriarch van de joodse en Arabische volkeren (via Izaäk en Ismaël).

De verklaring tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten markeerde de eerste publieke normalisatie van de betrekkingen tussen een Arabisch land en Israël sinds die van Egypte in 1979 (Camp David-akkoorden) en Jordanië in 1994. De Abraham-akkoorden werden ondertekend op 15 september 2020 op het Witte Huis in Washington, DC. De Amerikaanse president Donald Trump was hierbij.

De overeenkomst met de Emiraten heette officieel de *Abraham Accords Peace Agreement: Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization Between the United Arab Emirates and the State of Israel*. De overeenkomst tussen Bahrein en Israël kreeg officieel de titel *Abraham Accords: Declaration of Peace, Cooperation, and Constructive Diplomatic and Friendly Relations*. Deze laatste overeenkomst werd op **11-09** door de VS aangekondigd.

Abrahamic family house



Het Abrahamic Family House is een interreligieus complex op De onderneming werd geïnspireerd door het Document over Menselijke Broederschap, ondertekend door Paus Franciscus namens de Katholieke Kerk en Ahmed El-Tayeb namens de al-Azhar-moskee op **4 februari 2019** in Abu Dhabi. Dit initiatief sloot aan bij de bredere regionale

inspanningen voor interreligieuze dialoog en samenwerking, die verder werden versterkt door de Abraham-akkoorden, bemiddeld door de regering van de Amerikaanse president Donald Trump in 2020. Het herbergt de St. Francis-kerk, de Imam Al-Tayeb-moskee en de Moses Ben Maimon-synagoge in afzonderlijke structuren.

De uitvoering van het project wordt begeleid door het Hoger Comité voor Menselijke Broederschap (HCHF).

Het werd officieel geopend op **16 februari 2023** door luitenant-generaal Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, en Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, minister van Tolerantie en Coëxistentie.



Doel

Het Abrahamic Family House wil dienen als een gemeenschap voor interreligieuze dialoog en uitwisseling en een fysieke manifestatie zijn van het Document over menselijke broederschap. Het zal leermiddelen en ruimtes voor aanbedding bieden. Het complex wil interreligieuze co-existentie vertegenwoordigen, het unieke karakter van de vertegenwoordigde religies behouden en bruggen bouwen tussen de menselijke beschaving en de Abrahamitische boodschappen.

Quote from the Pope at the Opening ceremony of the Abrahamic Family House in Abu Dhabi:

All religions of the world are welcome in this house to promote peace except that religion that excludes other religions.



Beste vrienden,

Onze twee vrienden die naar India waren om ons Raphael Life Care Hospital te behandelen met een geavanceerd antibacteriële spray die onder foto-katalyse 99% van de bacteriën doodt, zijn weer terug met geweldige testresultaten. Dit zal ongetwijfeld binnenkort een vervolg krijgen, om het hygiëne pijl te verhogen, een enorme opsteker voor de volksgezondheid en bovendien een prachtige bron van inkomsten van waaruit we op termijn het werk in India vanuit India zelf zouden kunnen gaan ondersteunen. Ik stel het op prijs als je meebidt voor dit succes dat geweldig meehelpt om nog meer mensen te bereiken met de verlossende boodschap van het bloed van Jezus., dat reinigt van alle zonde.

De oogst van Januari 2025: 241.983 kostbare zielen

Ondanks de tegenstand die alleen maar lijkt toe te nemen, zien we eveneens de oogst toenemen. De honger naar het levende brood is groot en de respons overweldigend. Daarom mag dit werk niet stoppen en bidden we voor Gods bescherming, Zijn bewarende Hand, krachtige prediking die God bevestigt met wonderen en tekenen en Gods voorziening in de geldmiddelen om de maandelijkse kosten van ongeveer € 100.000,- te kunnen dragen. Uw gebeden en uw donaties maken deel uit van het antwoord op onze gebeden. Dus bidt met ons mee dat God de deur voor ons open zal houden.

Afgelopen maand was er opnieuw een grote oogst van 241.983 mensen die tot Jezus kwamen. Wilt u ook partner worden in deze eindtijdoogst? [Klik dan hier om te zaaien voor deze oogst.](#) Samen kunnen we een groot verschil maken in de levens van miljoenen mensen. [En klik hier voor de laatste nieuwsbrief.](#)



Behold, He Comes! – Zie, Hij komt!

De conferentie van 7-8 februari ligt al weer achter ons. Maar ook al kon je niet komen, kun je alsnog de boodschappen horen op ons Youtube Kanaal. Voel je vrij de link van deze boodschappen aan anderen door te sturen, zodat velen de zegen van deze conferentie alsnog kunnen ontvangen. Je vindt de filmpjes onder deze link: <https://heilbode.nl/eindtijd-conferentie>

De volgende conferentie staat definitief gepland op **9-10 mei**.

We hebben de planning in gang gezet, en zodra we meer informatie hebben, krijgt u dat te horen, maar nu kunt u deze data alvast reserveren in uw agenda.

Voor meer spreekbeurten van Jaap kijk dan in de [agenda](#)



“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via onze webshop. <https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/> Of klik op de omslag om direct te bestellen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#). Actuele gebeurtenissen rond Israel en het Midden Oosten vindt u op [Telegram](#).



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

