



Arise & Shine -deel 3

Efeze 5:14

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Johannes 11:1-44 - De opwekking van Lazarus

1 Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. 2 Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. 3 De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek. 4 Toen Jezus het hoorde, zei Hij: **Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde.** 5 Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief. 6 Toen Hij dan hoorde, dat hij ziek was, bleef Hij daarop **nog twee dagen ter plaatse**, waar Hij was; 7 daarna echter zei Hij tot zijn discipelen: **Laten wij weder naar Judea gaan.** 8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? 9 Jezus antwoordde: **Gaan er geen twaalf uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; 10 maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.** 11 ... en daarna zei Hij: **Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken.** 12 De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. 13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 14 Toen zei Jezus ronduit: **Lazarus is gestorven, 15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan.**

Marta dan zei tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 22 Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. 23 Jezus zei tot haar: **Uw broeder zal opstaan.** 24 Marta zei tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jezus zei tot haar: **IK BEN DE OPSTANDING EN HET LEVEN; WIE IN MIJ GELOOFT, ZAL LEVEN, OOK AL IS HIJ GESTORVEN, 26 EN EEN IEDER, DIE LEEFT EN IN MIJ GELOOFT, ZAL IN EEUWIGHEID NIET STERVEN; GELOOFT GIJ DAT?** 27 Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.

32 Toen Maria kwam, waar Jezus was zei ze: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar meegekomen waren, zag wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34 en Hij zei: **Waar hebt gij hem gelegd?** Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. **35 Jezus weende.** 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. 39 Jezus zei: **Neemt de steen weg!** Marta, de zuster van de gestorvene, zei tot Hem: Here, er is reeds een lijklicht, want het is al de vierde dag. 40 Jezus zei tot haar: **Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?** 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zei: **Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.** 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: **Lazarus, kom naar buiten!** 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zei tot hen: **Maakt hem los en laat hem heengaan.**



Beste vrienden,

Het jaar is nog maar een paar weken oud, maar er is al weer zoveel gebeurt. De nieuwsbrief maak ik meestal eerder klaar, en dan is het nieuws soms al weer achterhaald en is er weer zoveel meer gebeurd. Enfin, we hebben gezien hoe California in brand staat. Erger als ooit te voren. Ondertussen wordt er weer gesproken over een nieuwe wereldwijde pandemie die tig keer erger zou zijn dan de corona crisis van 5 jaar geleden. Opnieuw wordt de wereldbevolking de stuipen op het lijf gejaagd en in België spreken ze al weer over het dragen van mondkapjes. In Nederland “nog niet!”. Enfin, laat je niet gek maken. Wij die de Here kennen en Zijn Woord hebben, zijn immers vol goede moed en zien de toekomst met verwachting tegemoet, precies zoals dat oude lied zegt: *“Wat de toekomst brenge mogen, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land”*. Vertrouw op Jezus en neem het ‘vaccin’ van Psalm 91, dat beschermt beter dan wat dan ook.

Ondertussen staan we voor de inauguratie van president Trump voor zijn tweede termijn. Er zijn grote beloften door hem gedaan. Mijn verwachting is echter niet van edelen, maar van onze Verlosser. Tenslotte heeft Jezus de hele wereld in Zijn hand. In dat vertrouwen gaan wij dan ook voorwaarts en dat zullen we blijven doen tot de bazuin klinkt en wij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht.

India – 8.597 zielen per dag

In december hebben we met onze 40 Gospeltrucks weer een enorme oogst binnengehaald van maar liefst 264.869 kostbare zielen die Jezus hebben aangenomen. Als we terug kijken zien we een heel vruchtbaar jaar waarin 3.138.245 mensen Jezus hebben aangenomen in 12.825 campagnes met onze 40 gospeltrucks. Dat komt neer op 8.597 mensen per dag. Wow! We zijn God zo dankbaar. Ja, ondanks de tegenstand, de vervolging, strijd en moeite, overtreft onze vreugde alle lijden en moeite die het ons gekost heeft.

[Lees hier ons laatste nieuwsverslag](#) met veel meer gedetailleerde informatie over ons groeiende werk. Tot slot wil ik vragen voor ons werk te blijven bidden want zoals u in het bovenstaande verslag hebt kunnen lezen gaat deze oogst ook met grote strijd gepaard. Bovendien is er elke maand de uitdaging om de rekening van meer dan honderdduizend euro te betalen. Daarom bidden wij voor meer vaste partners die ons helpen met hun donaties om deze grote oogst binnen te halen. Want wij kunnen met ons huidige project met elke euro drie kostbare mensen voor Jezus winnen. Kunnen wij in 2025, opnieuw op uw steun rekenen? Wilt u partner worden in deze oogst? [Klik dan hier om te zaaien voor deze oogst.](#) Samen kunnen we op die manier een groot verschil maken in de levens van miljoenen mensen.



Jaap Dieleman



Werkbezoek India Ronald & Ramona Hoogkamer geannuleerd

Sinds vorig jaar maakt Ronald deel uit van ons kernteam. Met name het werk onder de kinderen heeft zijn hart en hij wil zich daar dan ook voor de volle 100% voor inzetten. Om die reden waren ze van plan om een werkbezoek te brengen, maar omdat het visum voor Ronald herhaaldelijk is geweigerd, gaat het helaas niet door. We weten dat de autoriteiten ons in de gaten houden en vermoeden dat we op een zwarte lijst staan. Hoe dan ook, we vragen uw gebed voor de situatie en dat God de deur wil openen.

Gelukkig lijdt ons werk daar niet onder, want door de trouw, toewijding, passie en volharding van onze 225 fulltimers, gaat het werk zonder ons ook gewoon door. Alleen financieel is het werk nog wel afhankelijk van onze input. We hebben besloten om extra video conferenties te doen om de leiders toch persoonlijk te kunnen toerusten, ook al kunnen we er nu niet zelf naartoe. Ondertussen. vragen we uw gebed voor wijsheid en Gods leiding hoe we hier mee om moeten gaan.

EINDTIJD CONFERENTIE
IT IS ALMOST MIDNIGHT
BEHOLD HE COMES!
BERT DE HAAN
JAAP DIELEMAN
ROBIN SIEVAL
GOD'S FOUNDATION
VRIJDAG 7 FEBRUARI 19:30 - 21:30
ZATERDAG 8 FEBRUARI 10:00 - 16:00
Registratie à €15.- (incl. Handout) via EventsforChrist.nl
Zaterdag lunch beschikbaar tegen betaling
ZUIDKADE 53
9203 CN DRACHTEN
GODSFOUNDATION.NL
De zondagsamenkomst met Jaap Dieleman is (gratis) van 10:30 tot 12:30

Behold, He Comes! – Zie, Hij komt!

Na de succesvolle eindtijd conferentie die we eind vorig hielden in Almere, hebben we besloten en een aantal te doen, in verschillende regio's in het land. De eerst komende eindtijd conferentie zal gehouden worden op **7-8 februari in Drachten**. Zie poster links.

Maar er staat inmiddels al een derde eindtijd conferentie in de planning. Noteer alvast in je volgende dat in je agenda: **30-31 mei in Venlo**. Meer informatie volgt nog, maar dan kun je deze data alvast reserveren.

Wat 7 en 8 februari betreft, meld je tijdig aan via eventsforchrist.nl want het aantal zitplaatsen is beperkt en vol is vol!

Klik op de poster om je aan te melden of op de link hieronder:

[Klik hier om je aan te melden](#)



“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via onze webshop. <https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/> Of klik op de omslag om direct te bestellen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

