



## Arise & Shine -deel 2

**1 Kronieken 22:19** (David tegen Salomo om de tempel te bouwen)

*Zet nu uw hart en uw ziel erop, de HERE, uw God, te zoeken. (STA OP) Op dan! Bouwt het heiligdom van de HERE God, opdat men de ark van het verbond des HEREN en de heilige voorwerpen Gods naar het huis kan brengen, dat voor de naam des HEREN gebouwd wordt.*

**Nehemia 2:20** (Nehemia tegen Sanballat en Tobia die wilde ontmoedigen)

*Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en **wij, zijn knechten, ZULLEN OPSTAAN ons gereedmaken en bouwen**; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.*

**Micha 7:8** (maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils)

*Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: **al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan**; al zit ik in het duister, **de HERE zal mij tot licht zijn**.*

**Matteüs 17:5-7** (

*Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6) Toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. 7) En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: **Staat op en weest niet bevreesd**.*

**Markus 2:9-11, Lukas 5:24, Mattheus 9:5-6**

*Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: **Sta op en neem uw matras op en wandel?** 10) Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zei Hij tot de verlamde: 11) Tot u zeg Ik, **sta op, neem uw matras op en ga naar uw huis**.*

**Lukas 6:8**

Maar Hij kende hun overleggingen en zei tot de man, wiens hand verschrompeld was: **Sta op en ga in het midden staan.** Hij stond op en ging staan. Streck je hand uit! hij was genezen.

**Lukas 7:14** En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan .... en zei: **Jongeling, ik zeg u, sta op!**

**Lukas 15:18, 20**

**Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan** en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. 20) **En hij stond op** en **keerde naar zijn vader** terug.

**Handelingen 9:34, 40**

Petrus zei tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; **sta op en maak zelf uw bed op.** En hij **stond onmiddellijk op.** (**WAT IK HEB DAT GEEF IK U, STA OP EN WANDEL**)

40) Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zei: **Tabita, sta op!** Zij opende haar ogen en zag Petrus **en ging overeind zitten**

**Efeze 5:14**

**Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.**



**Beste vrienden,**

Het is 8 januari 2025, als ik dit schrijf. Een memorabele dag, want vandaag is het precies 48 jaar geleden dat ik mijn leven aan Jezus gaf, in de IJsselhal in Zwolle, tijdens een Gospelconcert van Andrae Crouch. Een onvergetelijke mijlpaar, waar ik elk jaar weer bij stilsta. Want wat heeft God allemaal in mijn leven gedaan. Daar zou ik een dik boek mee kunnen vullen en ik heb er al 31 geschreven. God is goed, trouw en liefdevol. Hij is zeer geduldig, barmhartig en genadig. Hij is gewoon buitengewoon goed en zeer te prijzen. Ik dank God voor wie Hij is en voor alles wat ik mocht doen tot op heden. Ik ben inmiddels zeventig en de wetenschap dat het beste nog moet komen op de dag dat de bazuin zal klinken en wij de Heer tegemoet zullen gaan op de wolken en ook in oog met Hem komen te staan. Halleluja, ik zie er met reikhalzend verlangen naar uit! U ook?

Maar goed..., het is nog niet zo ver. Want het nieuwe jaar is alweer begonnen, en niemand weet wat ons te wachten staat in deze onrustige wereld. Maar wij die de Here kennen en Zijn Woord hebben, zijn vol goede moed en zien de toekomst met verwachting tegemoet, precies zoals dat oude lied zegt: *“Wat de toekomst brenge mogen, mij geleid des Heren hand, moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land”*.

Duisternis bedekt de aarde, maar over Gods kinderen zal het Licht op gaan, want Christus zal over ons lichten. En we weten dat Hij goede en gezegende gedachten over ons koestert. In die verwachting leven wij, werken wij, en zullen we de hand aan de ploeg slaan. We zullen werken zolang het dag is, want er komt een nacht waarin niemand werken. Dus blijven we werken tot de bazuin zal klinken en wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht.

**De oogst in december 2024**

Ja, het heeft even geduurd voordat u het rapport van december kreeg. En dat is helaas vanwege het feit dat onze zeer bekwame designer een ernstig ongeluk heeft gehad en in een coma lag. Gisteren, 7 januari 2025, kreeg ik het droevige nieuws dat hij is overleden. Een enorm verdriet voor de familie, en een enorm verlies van deze zeer bekwame designer. Daarom heeft het ook even geduurd voordat we de informatie uit zijn laptop konden halen. Maar hierboven het rapport van december, 264.869 kostbare zielen die in deze maand een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Dank God met ons voor deze grote oogst.



Inmiddels is ons leger van trouwe evangelisten alweer volop in de weer om elke dat weer uit te gaan. We bidden voor Gods rijke voorziening, zodat we elke maand de kosten kunnen dragen en we ook in 2025 een hele grote oogst mogen binnen halen. Bidt u mee? En wilt u onze partner zijn, om dit mogelijk te maken, zodat onze 40 gospeltruck elke dag kunnen uitgaan om Jezus te prediken? We zijn God dankbaar voor Zijn zegen en voor allen die ons helpen met hun financiën, gebed en hun wijze raad. Wilt u ook mee doen? [Klik dan hier om uw steentje bij te dragen in deze grote oogst](#)

### Hoe nu verder?

Jullie weten wel dat ik leef in de sterke verwachting van Zijn komst en daarom slaan we ook dit jaar de hand aan de ploeg om naar vermogen het evangelie te verkondigen, en hulp bieden waar mogelijk. Daarbij zijn we afhankelijk van de hulp en bijstand van onze God, maar ook van onze partners, sponsors en bidders. Kunnen wij in 2025, opnieuw op uw steun rekenen? Samen kunnen we op die manier een groot verschil maken in de levens van miljoenen mensen.

**Jaap Dieleman**



#### “HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via onze webshop. <https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/> Of klik op de omslag om direct te bestellen.

#### SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: [www.ontzagwekkendnieuws.nl](http://www.ontzagwekkendnieuws.nl) en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: [t.me/ontzagwekkendnieuws](https://t.me/ontzagwekkendnieuws).



#### DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

