



Geen uitstel meer!

Habakuk 2:2-3

2 Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. 3 Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeidt het, **want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet.**

Matthew 25:5-8

5 Terwijl de bruidegom **uitbleef**, werden zij **allen slaperig en sliepen in**. 6 En **midden in de nacht** klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

Haggai 2:7-10

7 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, **een korte wijle**, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heerscharen. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de HERE der heerscharen. 10 De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen.

Hebreeën 10:36 -37

36 Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. 37 Want **nog een korte, korte tijd**, en Hij, die komt, **zal er zijn en niet op Zich laten wachten.**

2 Peter 3:9-13

9 De Here **talmt niet met de belofte**, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. 11 Daar al

deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, **12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods**, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. **13 Wij verwachten** echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Matthew 24:45-51 (Lukas 12:35-48)

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? 46 Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. 48 Maar als die slaaf slecht was, en **in zijn hart zou zeggen: 49 Mijn heer blijft uit**, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, 50 dan zal de heer van die slaaf komen **op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, 51 dat hij het niet weet**, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars.

2 Peter 3:3-9

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: **Waar blijft de belofte van zijn komst?** Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. 5 Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. 7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, **ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.** 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat **één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.** 9 **De Here talmt niet met de belofte**, al zijn er, die aan talmen denken, maar **Hij is lankmoedig jegens u**, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Openbaring 10:5-7

5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: **er zal geen uitstel meer zijn**, 7 maar **in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God**, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

Openbaring 22:7

7 En zie, **Ik kom spoedig**. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Openbaring 22:10-12

10 En hij zei tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want **de tijd is nabij.** 11 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12 **Zie, Ik kom spoedig** en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.



Sinterklaas ligt al weer achter ons en de Kerstdagen zijn in het zicht. Advent, zoals men dat noemt. De tijd van verwachten. Hier in Europa vaak verworpen tot een vreetfestijn, maar wij weten wat de ware betekenis van Kerst, namelijk dat we vieren dat Jezus mens is geworden en onder ons heeft gewoond, met het doel om Zijn leven te geven als een losprijs voor onze zonden op het kruis van Golgotha. Daar gaat het om. Wie dat niet weet en de ware betekenis mist, is het Kerst mis. Maar wij vieren Zijn menswording. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Te verlossen, te redden, te genezen. Ik bid dat al onze lezers, de ware betekenis van Kerst zullen vieren. Want dat is onze missie: Jezus te prediken en die gekruisigd, gestorven en begraven, opgestaan en opgevaren naar de hemel van waaruit wij Hem. Verwachten, die ons verlost van de komende toorn. Dat is het advent, de verwachting. Niet het kind in de kribbe, maar de komende Koning der Koningen. Ik wens u allen gezegende Kerst toe.

India

Wat onze partners Kingsly en Anita betreft, ze zijn weer terug in India en volop aan het werk. Bid voor hen en onze 225 fulltimers, die weer volop aan de slag gaan om zielen te winnen. Volgens Kingsly zullen wij, met het tempo waarin het nu gaat, en als Jezus nog niet terugkomt, binnen 4 jaar, alle mensen van Tamilnadu bereikt hebben met het evangelie. En dan spreken we over ruim 80 miljoen kostbare mensen. Daarom vragen we u voor ons werk te blijven bidden en ons werk te blijven steunen, zodat we nog heel veel kostbare zielen mogen winnen voor Jezus is ons almaar groeiende werk.

Onze samenwerking met Kingsly en Anita is ons van God gegeven en we zullen blijven werken totdat de bazuin zal klinken en we de Heer tegemoet mogen gaan in de lucht. In oktober zagen we opnieuw meer dan 250.000 mensen tot Jezus komen, maar de cijfers van november waren helaas nog niet beschikbaar toen we deze brief samenstelden. Wellicht zal ik u volgende week wel kunnen laten weten hoeveel kostbare mensen in november een keus voor Jezus hebben gemaakt. Het zullen er vast wel weer meer dan 250.000 zijn. En het goede nieuws is dat we de rekening voor de komende maand ook weer hebben kunnen betalen. Met een woord van dank aan alle donateurs en sponsors die die mogelijk hebben gemaakt. Dank je wel!

Maar we ook nog het boek waarin we 20 jaar vol wonderen hebben opgetekend, terwijl het laatste hoofdstuk nog aan de gang is. Zie hieronder.





“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer. Het boek is nu verkrijgbaar via onze webshop. <https://shop-heilbode.nl/product/het-waargebeurde-verhaal-van-abba-child-care/> Of klik op de omslag om direct te bestellen.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk. U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €120,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: *“**Hamas en de geest van Amalek**”* [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

