



Gods Bescherming

Noach in de Ark voordat de vloed allen vernietigden
Lot werd uitgeleid voordat Sodom en Gomorra werden verwoest
Abraham werd weer vruchtbaar op zijn honderdste nadat hij verstorven was
Sara was negentig jaar oud toen ze Izaäk kreeg,
De plagen in Egypte gaan aan Gods volk voorbij
Israël in Egypte, de doodsengel gaat aan hun deur voorbij
Israël door de Rode Zee, Farao stierf
Gods voorziening in de woestijn, manna en kwakkels uit de hemel
Water uit de Rots, ik nog niet uit een vochtige spons
Hun kleding en voedsel sleet niet in de woestijn
Iedereen die opkeek naar de koperen slang werd genezen
Daniel in de leeuwenkuil, geen haar gekrenkt
Drie vrienden in de vurige oven, geen haar verbrand en geen brandlucht
Elia bij de beek (water) kreeg brood en vlees
Elia op de Carmel, vuur op het altaar en regen na drie jaar
De bijl die weer boven kwam drijven.
De vijand die met blindheid werd geslagen, terwijl Gehazi's ogen werden geopend.
De weduwe haar olie en meel raakte niet op
De weduwe van Elisa, de olie bleef stromen
Petrus werd uit de gevangenis bevrijd door een engel
Jezus vermenigvuldigde het brood en voedde een menigte
Petrus liep over het water met zijn oog op Jezus
Jezus stilde de storm, en die ging liggen
Lazarus werd uit de dood opgewekt nadat hij drie dagen dood was
De blinde kon weer zien, de lamme lopen, en de dove horen

David is nooit verslagen in de strijd, zijn hele leven niet. Hij schreef Psalm 91.
En daar gaan we in de volgende Wachter 225 over spreken.



stichting
De Heilbode

Mission Update – 15 oktober 2024



INDIA VOOR JEZUS

Het blijft verbazingwekkend als we zien hoe we elke maand weer zoveel mensen tot Jezus zien komen. Als dit zo doorgaat hebben we voor het einde van dit jaar meer dan 3 miljoen mensen geteld die een keuze voor Jezus hebben gemaakt. En dat mede dankzij alle trouwe donateurs, sponsors en investeerders die die mogelijkheid hebben gemaakt. Elke maand beleefden we het wonder van Gods voorziening want om de kosten te dragen hebben we elke maand ruim €100.000 nodig. Dat is veel geld, en het was soms ook heel spannend of we de rekening konden betalen, maar God heeft telkens weer voorzien. Een woord van dank aan alle gevers is dan ook zeer op zijn plaats. Heel, heel hartelijk dank, want dankzij jullie mogen en kunnen we dit doen. En we willen dit blijven doen, en daarom zoeken wij investeerders, gevers, vaste sponsors, donateurs die dit samen met ons willen dragen. Want elke dag gaan onze trucks uit om “het goede nieuws” te delen met duizenden mensen in de binnenlanden van Tamilnadu, een staat in het zuiden van India met zo’n 85 miljoen inwoners. We zien in elke samenkomst, waar zo’n 500/600 mensen komen, gemiddeld 250 mensen tot Jezus komen en God bevestigt Zijn Woord met bijzondere wonderen en tekenen. Ons wagenpark van 40 Gospeltrucks heeft al met al zo’n 1000 samenkomsten per maand waar wij in totaal per maand zo’n 250.000 mensen tot Jezus zien komen.

Ondanks de tegenstand, vervolging van zowel verbaal als zowel fysiek geweld, zet ons team van 225 fulltimers zich onverschrokken in om het goede nieuws van Jezus met alle mensen te delen. Ik ben ongelooflijk trots op hen, want zij staan in de frontlinies en vangen de eerste klappen op. Ik vraag u dan ook dringend gebed voor hen. Gebed voor bescherming, wijsheid, kracht en dat God Zijn Woord op bijzondere wijze blijft bevestigen met onmiskenbare wonderen en tekenen.

Aan deze kant, in Nederland is de grote uitdaging om elke maand het budget van ruim € 100.000 te genereren om ons werk in India onbelemmerd te kunnen blijven doen. Daarom zoeken we vaste partners die financieel willen investeren in deze oogst. Om een truck een heel jaar te laten rijden kost € 25.000,-maar daar staat tegenover dat we met deze investering in een jaar tijd zo’n 75.000 mensen voor Jezus winnen. Een heel goede investering als je een hart voor kostbare zielen hebt. Heb je een bedrijf of ben je vermogend, zou je dat onze partner willen worden en willen investeren in deze oogst? Samen delen we dan in de vreugde van dit oogstfeest. Wil je financieel partner worden: [klik dan hier](#) En wil je eerst eens overleggen, neem dan contact met ons op. Heel hartelijk dank! [Zie hier de laatste nieuws-update van de trucks](#)



“HET VERBAZINGWEKKENDE VERHAAL VAN ABBA CHILD CARE”

Na 20 jaar vruchtbare contacten en projecten werd het tijd dit wonderlijke verhaal te boek te stellen. Dat is nu gelukt. Een prachtig relaas van wonderlijke uitredingen, bloedige vervolging en strijd, bovennatuurlijke genezingen, spectaculaire voorzieningen en nog veel meer.

Het boek is nu in de maak, maar zodra het van de pers rolt, zullen we u laten weten hoe u dit boek kunt bestellen. Nog even geduld tot die tijd.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter. Ook vindt u daarin een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.

U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.

De USB Stick met cruciale informatie voor mensen die de opname hebben gemist.

[MEER INFORMATIE](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: *“Hamas en de geest van Amalek”* [Klik hier om te doneren.](#) en [lees hier onze laatste nieuwsbrief.](#) Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

