



Aangenomen of Achtergelaten?

Lukas 17:34-37

*Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal **aangenomen**, de ander **achtergelaten** worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal **aangenomen**, de andere **achtergelaten** worden. Twee zullen op het land zijn, de een zal **aangenomen**, de ander **achtergelaten** worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: (37) Waar, Here? Hij zei tot hen: **Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.***

Aangenomen - Strong's G3880: Paralambano

iemand meenemen, ontvangen, iemand met jezelf meenemen, een vriend, partner, accepteren, iemand dichtbij, intieme verbinding, relatie, iemand wegdragen, iemand je eigen maken, iemand wegvoeren, ontvangen, aannemen als in een huwelijk.

*Matt. 1:20 – schroom niet Maria, uw vrouw, **tot u te nemen***

*Matt. 1:24 – Jozef **nam** zijn vrouw **tot zich**.*

*Matt. 2:13 – Sta op, **neem** het kind en zijn moeder **en vlucht naar Egypte***

*John. 14:3 – kom Ik weder en **zal u tot Mij nemen**, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.*

Achtergelaten - Strong's G863: Aphiemi

iemand wegsturen, verzoek om weg te gaan, zoals een man die van zijn vrouw scheidt, wegzenden, laten gaan, loslaten, verachten, verlaten, scheiden, negeren, van iemand weggaan, naar een andere plaats gaan, achterlaten, iemand niet meenemen, laten sterven.

*Matt. 1:19 – Jozef wilde in stilte van Maria **scheiden***

*Matt. 15:14 – **Laat hen gaan**, blinden zijn zij, die blinden leiden*

*Matt. 23:38 - Zie, uw huis **wordt aan u overgelaten** (Jezus over Jeruzalem)*

*Matt. 26:56 – Toen **lieten** al de discipelen Hem **alleen** en vluchtten.*

*Mark. 1:18 – En zij **lieten** terstond **hun netten liggen** en volgden Hem.*

Conclusie: Aangenomen worden is goed - Achtergelaten worden is slecht

Lukas 17:37 – Waar worden Gods kinderen verzameld?

Waar, Here? Hij zei tot hen: Waar het **lichaam (levend)** is, daar zullen ook **de gieren zich verzamelen**.

Mattheus 24:28

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het **aas (dood)** is, daar zullen **de gieren** (Strong's G105 adelaar*) **zich verzamelen**.

*Aangezien adelaars meestal niet op zoek gaan naar aas, kan dit een gier zijn die op een adelaar lijkt

Lichaam - G4982 – Soma – Lichaam als geheel. Een levend lichaam

Aas – G4430 – Ptoma – dood lichaam, karkas, lijk.



Twee vogels – arend, adelaar - gier, griffioen-gier (worden door elkaar gebruikt)

Jesaja 40:31 **Arend** – zij varen op met vleugelen als arenden

Matthew 24:28 **Gier** – waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

*Beide vogels komen voor in Israël. Vooral de Griffioen-gier die het allerhoogste vliegt lijkt op een adelaar. Maar het is een gier. En deze Griffioen-gieren verzamelen zich eerst heel hoog in de lucht voordat ze neerdalen om hun prooi te verslinden. En kijk wat Jezus en Jesaja zegt:

1 Thess. 4:17

daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken **in een oogwenk weggevoerd worden**, (harpazo) de Here tegemoet **in de lucht** en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Jesaja 40:31

maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij **varen op met vleugelen als arenden**; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Lukas 17:37

Waar, Here? Hij zei tot hen: Waar het **lichaam (levend)** is, daar zullen ook **de gieren zich verzamelen**.

Openbaring 12:5 – AANGENOMEN

En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd (**Harpazo**) naar God en zijn troon.

Openbaring 12:17 – ACHTERGELATEN

En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

Jesaja 26:20

Kom, mijn volk, **ga in uw binnenkamers**, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, **tot de gramschap over is**.

Lukas 17:26-30

Zoals het was in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.

Openbaring 19:17-21

En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot **alle vogels**, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het **vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen**, vrijen en slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en **al de vogels werden verzadigd van hun vlees**.



stichting
De Heilbode

Mission Update – 24 september 2024

Speciale mededelingen

Gospel Truck Evangelisatie



Lieve vrienden, De druk in India tegen christenen neemt voortdurend toe. Maar onze verwachting is van de Heer. Hij is onze enige en zalige hoop. Zijn komst is zeer nabij. Tot die tijd willen we daarom ook alle zeilen bijzetten om Christus te prediken. Wees dus bemoedigd en laat je licht schijnen in de duisternis, want God wil ons juist nu gebruiken om anderen voor Hem te winnen. Bij het klaarmaken van deze brief had ik nog geen rapportage van de oogst in September. Die houdt u dan ook nog tegoed van mij. Mijn partner Kingsly schreef het volgende:

“Beste pastor Jaap,

*We zijn dankbaar voor uw gebeden en onvermoeibare inspanningen om deze grote missie in India mogelijk te maken. Onze vloot van Gospel Trucks heeft deze maand opnieuw zoveel kostbare mensen bereikt. Ondanks de verkiezingsbeperkingen hebben onze vrachtwagens in de maand juli weer **267.153 zielen een beslissing voor Jezus zien nemen**. Dit is alleen mogelijk, dankzij uw financiële investeringen. Zendingen die onze trucks gebruiken zijn zo dankbaar voor het succes dat ze mede dankzij de trucks hebben. We bidden dat 40 partners een vrachtwagen voor een heel jaar willen sponsoren. We zullen blijven bidden om dit wonder te zien. God zegene u overvloedig. Betuig alstublieft onze dankbaarheid aan allen die hebben geïnvesteerd in deze levensreddende missie met de Gospel Trucks. De Heer zegene u overvloedig voor uw inzet. Met een hart vol gebed. **Kingsley en Gospel Truck Team INDIA**. [Zie hier de laatste nieuws-update van de trucks](#)*

Bid dat we in vrede ons werk kunnen blijven doen en dat God zal voorzien in de geldmiddelen, die maandelijks nodig zijn om de kosten te dekken. Wilt u partner worden en delen in deze oogst? Dan heet ik u welkom om onze partner te zijn. Kijk op onze site voor meer informatie en wilt u doneren: [klik dan hier](#) Heel hartelijk dank!

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.

INFORMATIE OVER ONS WERK

U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.



De USB Stick met cruciale informatie voor mensen die de opname hebben gemist.

[MEER INFORMATIE](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: *“[Hamas en de geest van Amalek](#)”* [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

