



Wachter op de muur

Wachter – iemand die door God geroepen is tot deze opdracht (Jeremia 1)

Wachter – iemand die op de uitkijk staat en 'ziet' wat er gaat komen

Wachter – iemand die ziet wat er komt en daarom ook wel 'ziener' wordt genoemd

Wachter – iemand die spreekt wat hij ziet en daarom 'de mond van God' wordt genoemd

Wachter – iemand die ook wel 'het orakel van God' (oraal=mond) wordt genoemd

Wachter – iemand die verantwoording draagt om Gods Woord te spreken

Ezechiël 3:16-21

*Na verloop van zeven dagen kwam het woord des HEREN tot mij: Mensenkind, **u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld.** Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen **uit mijn naam waarschuwen.** Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven - en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te **waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden,** dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar **van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.** Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; **maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.** Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, **dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen;** en gij hebt uw leven gered.*

Ezechiël 33:1-9

*Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: **wanneer Ik over een land het zwaard breng,** en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld, en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk - als dan iemand wel het geluid van de*

*bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. **Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt - en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen. Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, - maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.***

Ezechiël 33:10-11

*Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg - hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, **Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?***

Ezechiël 33:12-20

*Gij nu, mensenkind, zeg tot uw volksgenoten: Zijn gerechtigheid zal de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven. Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn (eigen) gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid - de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft - hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. **Geen van de zonden die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend; hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld, hij zal zeker leven. Uw volksgenoten zeggen: de weg des Heren is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is. Wanneer een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardige wandel afkeert en onrecht doet, dan zal hij daardoor sterven. Doch wanneer een goddeloze zich van zijn goddeloosheid bekeert en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij daarom leven. Maar gij zegt: De weg des Heren is niet recht. Ik zal u richten, ieder naar zijn eigen wegen, huis Israëls.***

Jeremiah 1:9-10

*Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zei tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, **Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.***

Jeremia 1:17-19

*Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en **spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal**; verschrik niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken. En Ik, zie Ik zelf stel u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur tegen het gehele land, tegen de koningen van Juda, zijn vorsten, zijn priesters en het volk des lands; al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen, want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te bevrijden.*

Jeremia 26:2-3

*Zo zegt de HERE: Ga in de voorhof van het huis des HEREN staan en spreek tegen alle steden van Juda, die komen om zich in het huis des HEREN neder te buigen, al de woorden die Ik u gebied tot hen te spreken; **doe er geen woord af**. Misschien zullen zij gehoor geven en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg; dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun denk aan te doen om de boosheid hunner handelingen.*

Jeremia 24:4-11

Spreek dan tot hen: Zo zegt de HERE: Als gij niet naar Mij luistert en niet wandelt naar de wet die Ik u voorgelegd heb, en niet hoort naar de woorden van mijn knechten, de profeten, die Ik tot u zond, vroeg en laat, zonder dat gij gehoor gegeven hebt, dan zal Ik dit huis gelijk maken aan Silo, en Ik zal deze stad maken tot een vloek voor alle volkeren der aarde. De priesters nu, de profeten en het ganse volk hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis des HEREN, en nadat Jeremia geëindigd had uit te spreken al wat de HERE geboden had tot het ganse volk te spreken, grepen de priesters, de profeten en het ganse volk hem aan met de woorden: Sterven moet gij; waarom hebt gij in de naam des HEREN geprofeteerd: Gelijk Silo zal dit huis worden, en deze stad zal verwoest worden, zodat er niemand woont! En het ganse volk liep tegen Jeremia te hoop in het huis des HEREN. Toen de vorsten van Juda dit hoorden, gingen zij uit het koninklijk paleis naar het huis des HEREN, en zetten zich aan de ingang der nieuwe poort van het huis des HEREN. En de priesters en de profeten zeiden tot de vorsten en tot het ganse volk: Deze man is des doods schuldig, omdat hij over deze stad heeft geprofeteerd, zoals gij met uw eigen oren hebt gehoord.

Jeremia 24:12-15

*Maar Jeremia zei tot al de vorsten en tot het ganse volk: De HERE heeft mij gezonden om over dit huis en deze stad al de woorden te profeteren, die gij gehoord hebt. Nu dan, betert uw handel en wandel, en hoort naar de stem van de HERE, uw God; dan zal de HERE berouw hebben over het kwaad dat Hij tegen u gesproken heeft. Wat mij betreft, zie, ik ben in uw hand, doet mij zoals goed en recht is in uw ogen; maar weet wel, dat gij, als gij mij doodt, onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar inwoners; **want in waarheid, de HERE heeft mij tot u gezonden om ten aanhoren van u al deze woorden te spreken**.*

Handelingen 20: 18-23

*Gij weet, hoe ik van **de eerste dag aan**, dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Here met **alle ootmoed, onder tranen en beproevingen**, die mij overkwamen door de aanslagen der Joden; hoe ik **niets nagelaten** heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren **in het openbaar en binnenshuis**, Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus. En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan.*

Handelingen 20: 24-31

Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan

*mag **ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb** om het evangelie der genade Gods te betuigen. En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult. Daarom verklaar ik u op de dag van heden, **dat ik rein ben van aller bloed**; want ik heb niet nagelaten u **al de raad Gods te verkondigen**. Ziet dan toe op **uzelf en op de gehele kudde**, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat **na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan**, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan en herinnert u, dat ik **drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen**.*

De Wachter nu al 4 jaar.



Mission Update – 3 september 2024

Speciale mededelingen

Abba Child Care

Hoewel de Wachter wordt gedaan door Jaap Dieleman vanuit de Heilbode, is zijn bediening onlosmakelijk verbonden met het werk van Abba Child Care. Feitelijk wordt het uitvoerende werk van de Heilbode – het winnen van zielen – met name gedaan in India via het kanaal van Abba Child Care. Nu weten we dat er naast de Gospeltruck er ook een ziekenhuis, melaatsenklinieken, noodhulp, waterputten voor schoon drinkwater, onderwijs voor kinderen en adoptie van straatkinderen worden gefaciliteerd door Abba Child Care. Nu is de zorg voor levensonderhoud enorm zijn gestegen. Degenen die aan de ondergrens leven worden daar het hardste door geraakt. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, die wereldwijd plaatsvindt. Zo zien we dit ook in India waar alles in de afgelopen jaren met 20 tot 25 % is gestegen. En het zijn juist de allerarmsten, de Dalits, de Onaanraakbaren, die daar de dupe van zijn. Meestal is hun inkomen niet gestegen terwijl de kosten voor hun bestaan bijna niet meer te betalen zijn. En het zijn juist deze Dalits die wij helpen. Al bijna tien jaar is onze bijdrage voor de sponsoring van een kind €12,50 per maand. Nooit hebben we dit bedrag verhoogd, maar eigenlijk gaat het niet meer en zien we de noodzaak om deze bijdrage aan te passen naar €15,- per maand. Ik vraag uw begrip voor dit besluit dat per oktober 2024 zal ingaan, zodat u hier alvast rekening mee kunt houden. We hopen dat er geen sponsors zullen afvallen, maar als dat niet anders kan hebben wij ook begrip voor dat besluit. Wilt u reageren op dit bericht of heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@abbachildcare.org. De adoptiefamilies zullen u zeer dankbaar zijn als u hen blijft steunen.

Ondertussen neemt de druk in India tegen christenen voortdurend toe. Maar onze verwachting is van de Heer. Hij is onze Hoop, onze enige en zalige hoop. Zijn komst is zeer nabij. Tot die tijd willen we daarom ook alle zeilen bijzetten om Christus te prediken, want God wil ons juist nu gebruiken om anderen voor Hem te winnen.

“Beste pastor Jaap,

*We zijn zo dankbaar voor uw onvermoeibare inspanningen om deze grote oogst in India mogelijk te maken. Onze Gospeltrucks hebben deze maand opnieuw zoveel mensen bereikt. Er waren **267.153** die in de maand juli Jezus hebben aangenomen als hun Redder. Dit is mede mogelijk dankzij de financiële investeringen die we via u ontvangen. Onze evangelisten zijn zo dankbaar voor het succes dat ze dankzij de trucks hebben. We bidden dat 40 partners een vrachtwagen voor een heel jaar willen sponsoren. We zullen blijven bidden om dit wonder te zien. God zegene u overvloedig. Betuig alstublieft onze dankaan alle sponsors die in dit werk hebben geïnvesteerd. De Heer zegene u voor uw inzet. Met een hart vol gebed. Kingsley en Gospel Truck Team INDIA. [Zie hier de laatste nieuws-update van de trucks](#)*

TRUCK 1	TRUCK 2	TRUCK 3	TRUCK 4	TRUCK 5
TRUCK 6	TRUCK 7	TRUCK 8	TRUCK 9	TRUCK 10
TRUCK 11	TRUCK 12	TRUCK 13	TRUCK 14	TRUCK 15
TRUCK 16	TRUCK 17	TRUCK 18	TRUCK 19	TRUCK 20
TRUCK 21	TRUCK 22	TRUCK 23	TRUCK 24	TRUCK 25
TRUCK 26	TRUCK 27	TRUCK 28	TRUCK 29	TRUCK 30
TRUCK 31	TRUCK 32	TRUCK 33	TRUCK 34	TRUCK 35
TRUCK 36	TRUCK 37	TRUCK 38	TRUCK 39	TRUCK 40

1133 TOTAL BIBLE HANDOUTS
51133 TOTAL COPIES KLUISITE
306390 TOTAL PAGES REACHED
267153 TOTAL SOULS ACCEPTED



Wilt u partner worden en delen in deze oogst..., [klik dan hier](#) Heel hartelijk dank!



ARE YOU READY?

We leven in de laatste dagen. Helaas wordt er in veel kerken geen aandacht aan besteed, terwijl Gods Woord veel spreekt over deze tijd. In deze conferentie zullen we alle aandacht geven aan thema's als: Wederkomst eindtijd, opname, grote verdrukking, antichrist, Israël en Gods plan met jou in dit alles. Een eyeopener conferentie die u niet wilt missen. **WANNEER:** *Vrijdagavond 20 september en zaterdag 21 september*. Noteer deze data alvast in je agenda en geef je snel op via EventsforChrist.nl of door op de poster te klikken. want vol is vol. De kosten zijn 15,- p.p. Koffie en thee zijn gratis en u krijgt een hand-out met notities van alle sprekers. Er is een boekentafel aanwezig en in de laatste sessie houden we een Q&A, waarin we prangende vragen hopen te beantwoorden. Kom en neem andere en geef deze boodschap door aan anderen. We zien naar jou uit!

INFORMATIE OVER ONS WERK

U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: *“De Waarheid over de leugen”* [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

