



Vragen over de Opname -deel 2

In deel 1 hebben we de volgende vragen behandeld:

1. Wat is de opname?
2. Het woord 'opname' staat niet in de Bijbel, is het wel Bijbels?
3. Zullen alle christenen in de Opname meegaan?

In dit deel zullen we de volgende vragen behandelen

4. Kunnen mensen zich bekeren en gered worden na de opname?

Wat als ze de opname hebben gemist? Maar waarom wachten tot na de opname? Waanvoorstelling in de wereld om de hele mensheid te misleiden. Dan moet je betalen met je leven. Je geloof met de dood bekopen.

Openbaring 7:9

Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Openbaring 7:14b Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.

5. Gaan kinderen mee in de opname?

Alle kinderen? Ongeboren kinderen? Gelovige kinderen? Kinderen van gelovigen? Geen kinderen? (Maak je geen zorgen).

6. Wat zal de wereld zeggen na de opname?

Ufo's, buitenaardse wezens, misleiding. Het cancel-cultuur zal de christelijke kijk op de opname elimineren.

7. Gaan onze huisdieren mee in de opname?

God maakte de mens naar Zijn beeld.

Dieren vielen niet in zonde, wij wel. Hij stierf niet voor dieren. Dieren zijn niet voor de eeuwigheid, Gods kinderen wel. Hij houdt zoveel van je, na de opname zal hij hun huisdieren opnieuw creëren in de opname.

De Opname en de wederkomst vallen op een dag!

De Opname komt bij de zevende bazuin in Openbaring

We gaan door de grote verdrukking!

Openbaring 3:10-11

*Omdat gij **het bevel** bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal **ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking**, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. (voor is in de grondtekst "ek" dat betekent uit, en niet in de grote verdrukking) De Ecclesia (Gemeente) komt 19x voor in Openb. 1-3 en daarna nul keer tot Hfdst. 19*

Openbaring 11:15

En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.

De verschijning des Heren - Opname	De wederkomst des Heren - Terugkeer
Alleen gelovigen worden opgenomen	Bij zijn komst wordt niemand opgenomen
De opgenomen heiligen gaan naar de hemel	De heiligen komen terug op aarde met Jezus
De aarde wordt niet geoordeeld	De aarde zal geoordeeld worden!
De opname is niet voorspelt in het O.T?	De wederkomst is wel voorspelt in het O.T.
Het kan elk moment gebeuren (imminent)	De wederkomst is na aantal voorspelde zaken
Deze verschijning is alleen voor gelovigen	Zijn wederkomst heeft invloed op alle mensen
Vindt plaats voor de dag des oordeels	Eindigt met de dag des oordeels
Satan wordt helemaal niet genoemd.	Satan wordt gebonden
Jezus komt voor de zijnen	Jezus komt met de zijnen
Hij komt om Zijn bruid te halen	Hij komt met zijn bruid (vrouw)
Alleen de zijnen zullen Hem zien	Alle oog zal Hem zien
De grote verdrukking begint	Millennium begint (OT-saints later opgewekt?)
Begint met de "laatste bazuin"	Eindigt met de "grote bazuin"
Dit is "de dag van Christus"	Dit is "de dag des Heren"
De "opname" van de bruid	Grote schare uit de verdrukking
Hij verschijnt in de lucht	Hij zet zijn voeten op aarde
Spreekt van "Zijn verschijning"	Spreekt van "Zijn komst"
Dit is de heerlijke hoop voor gelovigen	Dit is verschrikking voor ongelovigen
Beloning voor gelovigen	Oordeel voor goddelozen
Het tijdstip is onbekend	Het tijdstip staat al vast
Waakt, je weet niet wanneer!	Wacht dan tot de bestemde tijd!
Het kan elke dag gebeuren	Aan het eind v/d grote verdrukking
Hij komt als de Bruidegom	Hij komt als de Koning der koningen
Begin van de bruiloft v/h Lam	Begin van Zijn koningschap op aarde
Een bruiloft duurt 7 "dagen"	De grote verdrukking duurt 7 jaar
Eindigt met Zijn komst op de wolken	Eindigt met Zijn komst op aarde



stichting
De Heilbode

Mission Update – 17 september 2024 Speciale mededelingen



ARE YOU READY?

Nog een paar dagen en dan is het zover. Geef je daarom nog snel o, nu het nog kan. We zien naar je uit. We leven in de laatste dagen. Helaas wordt er in veel kerken geen aandacht aan besteed, terwijl Gods Woord duidelijk spreekt over deze tijd. In deze conferentie zullen we alle aandacht geven aan thema's als: wederkomst eindtijd, opname, grote verdrukking, antichrist, Israël en Gods plan in dit alles. Een conferentie die u niet wilt missen.

WANNEER?

Vrijdagavond 20 september en zaterdag 21 september. Geef je op via EventsforChrist.nl of door op de poster te klikken. want vol is vol. De kosten zijn 15,- p.p. Koffie en thee zijn gratis en u krijgt een hand-out met notities van alle sprekers. Er is een boekentafel aanwezig en in de laatste sessie houden we een Q&A, waarin we prangende vragen hopen te beantwoorden. Kom en neem andere en geef deze boodschap door aan anderen.

Gospel Truck Evangelisatie



Lieve vrienden, De druk in India tegen christenen neemt voortdurend toe. Maar onze verwachting is van de Heer. Hij is onze enige en zalige hoop. Zijn komst is zeer nabij. Tot die tijd willen we daarom ook alle zeilen bijzetten om Christus te prediken. Wees dus bemoedigd en laat je licht schijnen in de duisternis, want God wil ons juist nu gebruiken om anderen voor Hem te winnen. Bij het klaarmaken van deze brief had ik nog geen rapportage van de oogst in September. Die houdt u dan ook nog tegoed van mij. Mijn partner Kingsly schreef het volgende:

“Beste pastor Jaap,

*We zijn dankbaar voor uw gebeden en onvermoeibare inspanningen om deze grote missie in India mogelijk te maken. Onze vloot van Gospel Trucks heeft deze maand opnieuw zoveel kostbare mensen bereikt. Ondanks de verkiezingsbeperkingen hebben onze vrachtwagens in de maand juli weer **267.153 zielen een beslissing voor Jezus zien nemen**. Dit is alleen mogelijk, dankzij uw financiële investeringen. Zendingen die onze trucks gebruiken zijn zo dankbaar voor het succes dat ze mede dankzij de trucks hebben. We bidden dat 40 partners een vrachtwagen voor een heel jaar willen sponsoren. We zullen blijven bidden om dit wonder te zien. God zegene u overvloedig. Betuig alstublieft onze dankbaarheid aan allen die hebben geïnvesteerd in deze levensreddende missie met de Gospel Trucks. De Heer zegene u overvloedig voor uw inzet. Met een hart vol gebed. **Kingsley en Gospel Truck Team INDIA**. [Zie hier de laatste nieuws-update van de trucks](#)*

Bid dat we in vrede ons werk kunnen blijven doen en dat God zal voorzien in de geldmiddelen, die maandelijks nodig zijn om de kosten te dekken. Wilt u partner worden en delen in deze oogst? Dan heet ik u welkom om onze partner te zijn. Kijk op onze site voor meer informatie en wilt u doneren: [klik dan hier](#) Heel hartelijk dank!

INFORMATIE OVER ONS WERK

U vindt onze filmpjes op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl en schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“*Hamas en de geest van Amalek*”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

