



Het Millennium

De vraag

Ik hoor u wel eens spreken dat er later een duizendjarig rijk (Millennium) komt. Betekent dit dat er dan na dit duizendjarig rijk er geen bestaan meer is? En dat dan dus de mensen die op de nieuwe aarde leven met God en de mensen die in de hel zijn uiteindelijk allemaal ophouden te bestaan als het duizendjarig rijk voorbij is?

De vraag is als een hoop losse puzzelstukjes die wel bij dezelfde puzzel horen maar nog niet hun plaats in de puzzel hebben gekregen. Ik hoop ze op de juiste plaats te zetten.

Jesaja 65:17-25

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de HERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de HERE.

Jesaja 11:6-10

Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Openbaring 22:1-5

En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.



DUISTENIS OP AARDE MAAR OVER U ZAL HET LICHT OPGAAN

Lieve vrienden, Jesaja 46 vertelt ons dat God ons van te voren laat weten wat Hij doet, en als het dan gebeurt, weten we dat God dit allang voorzegt heeft. Het is nog nooit zo onrustig in de wereld is geweest als nu. Er gaat geen dag voorbij of we zien natuurrampen, overstromingen, extreme hitte, regenval, landverschuivingen, aardbevingen, tsunami's, vulkaanuitbarstingen, stormen en ander natuurgeweld. Daarnaast de dreiging van een derde wereldoorlog, strijd in het Midden-Oosten, spanningen vanuit Noord-Korea, China, en Taiwan. Verder een steeds verder afbrokkelende economie, een dreigende nieuwe epidemie ofwel plandemie, en een verregaande demoralisering. Je zou de moed verliezen als je het van de wereld verwacht. Maar gelukkig, onze verwachting is van de Heer. Hij is onze Hoop. Onze enige hoop en zalige hoop. Zijn komst is zeer nabij. En tot die tijd willen we daarom ook alle zeilen bijzetten om Christus te prediken. Want Hij alleen is onze hoop en zaligheid. Wees dus bemoedigt en laat je licht schijnen in de duisternis, want God wil jou juist nu gebruiken om anderen te brengen vanuit de duisternis tot Zijn wonderbare licht. Dat blijven we dan zelf ook volop doen, ondanks alle tegenstand en moeite. Daarom vraag ik opnieuw uw aandacht voor ons werk in India, want hoewel we een grote oogst zien van mensen die tot Jezus komen, zien we ook grote druk van de vijand, de autoriteiten en de fanatieke religieuzen die ons werk willen stoppen. Bij het klaarmaken van deze brief had ik nog geen rapportage van de oogst in Juni. Die houdt u dan ook nog tegoed van mij. Mijn partner Kingsly schreef het volgende:

“Beste pastor Jaap,

*We zijn dankbaar voor uw gebeden en onvermoeibare inspanningen om deze grote missie in India mogelijk te maken. Onze vloot van Gospel Trucks heeft deze maand opnieuw zoveel kostbare mensen bereikt. Ondanks de verkiezingsbeperkingen hebben onze vrachtwagens in de maand mei weer **265.870 zielen een beslissing voor Jezus zien nemen**. Dit is alleen mogelijk, dankzij uw financiële investeringen. Zendingen die onze trucks gebruiken zijn zo dankbaar voor het succes dat ze mede dankzij de trucks hebben. We bidden dat 40 partners een vrachtwagen voor een heel jaar willen sponsoren. We zullen blijven bidden om dit wonder te zien. God zegene u overvloedig. Betuig alstublieft onze dankbaarheid aan allen die hebben geïnvesteerd in deze levensreddende missie met de Gospel Trucks. De Heer zegene u overvloedig voor uw inzet. Met een hart vol gebed. Kingsley en Gospel Truck Team INDIA.*

[Zie hier de laatste nieuws-update van de trucks](#)

Bid dat we in vrede ons werk kunnen blijven doen en dat God zal voorzien in de geldmiddelen, die maandelijks nodig zijn om de kosten te dekken. Wilt u partner worden en delen in deze oogst? Dan heet ik u welkom om onze partner te zijn. Kijk op onze site voor meer informatie en wilt u doneren: [klik dan hier](#) Heel hartelijk dank!

G O S P E L T R U C K R E P O R T - M A Y 2 0 2 4						
TRUCK 1	TRUCK 2	TRUCK 3	TRUCK 4	TRUCK 5	TRUCK 6	TRUCK 7
DISTRICT - MAHARASHTRA TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - BIHAR TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - TAMIL NADU TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - TAMIL NADU TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - KARNATAKA TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - TRIPURA TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100	DISTRICT - WEST BENGAL TOTAL COVERS: 100 PEOPLE REACHED: 700 VILLAGES VISITED: 20 BAPTIST CHURCHES: 100
TRUCK 8	TRUCK 9	TRUCK 10	TRUCK 11	TRUCK 12	TRUCK 13	TRUCK 14
TRUCK 15	TRUCK 16	TRUCK 17	TRUCK 18	TRUCK 19	TRUCK 20	TRUCK 21
TRUCK 22	TRUCK 23	TRUCK 24	TRUCK 25	TRUCK 26	TRUCK 27	TRUCK 28
TRUCK 29	TRUCK 30	TRUCK 31	TRUCK 32	TRUCK 33	TRUCK 34	TRUCK 35
TRUCK 36	TRUCK 37	TRUCK 38	TRUCK 39	TRUCK 40		

1158
TOTAL COVERS
VILLAGES VISITED

53.856
TOTAL COVERS
KILOMETER

308.550
TOTAL COVERS
PEOPLE REACHED

265.870
TOTAL COVERS
PEOPLE ACCEPTED

INFORMATIE OVER ONS WERK

U vindt onze filmpjes trouwens ook op ons [YouTube-kanaal](#), op [Rumble](#) en op ons Telegramkanaal: t.me/ontzagwekkendnieuws. Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.

De USB Stick met cruciale informatie voor mensen die de opname hebben gemist.

[MEER INFORMATIE](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vraag ik u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: *“De Waarheid over de leugen”* [Klik hier om te doneren.](#) en [lees hier onze laatste nieuwsbrief.](#) Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

