



Zeventig weken

Daniel 9:1-2

*In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën. in het eerste jaar van zijn koningschap lette ik, Daniël, in de boeken op het getal van de jaren, waarover het woord des HEREN tot de profeet Jeremia gekomen was, dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem **zeventig jaar zou doen verlopen**.*

Jeremia 25:11-12

*dan zal dat gehele land tot een oord van puinhopen, tot een woestenij worden. Deze volken nu zullen de koning van Babel dienstbaar zijn **zeventig jaren**; maar na verloop van **zeventig jaren** zal Ik aan de koning van Babel en dit volk, luidt het woord des HEREN, hun ongerechtigheid bezoeken, ook aan het land der Chaldeeën, en Ik zal dat tot eeuwige woestenijen maken.*

Jeremia 29:10-11

*Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel **zeventig jaren** voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.*

Daniel 9:3-23 Dit is gebed voor zijn volk Israël

Daniel 9:24

***Zeventig weken** zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.*

Zeventig x 7 jaar is 490 jaar – dit is door de hele bijbel heen

Daniel 9:25 – begin van zeventig weken 7 + 62 + 1

*Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn **zeven weken**; en **tweeënzestig weken** lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.*

1. Om de overtreding te voleindigen (blessed is he who comes in the name of the Lord)
2. De zonde af te sluiten (het eindigen met de zonde oor het Joodse volk)
3. De ongerechtigheid te verzoenen (verzoening van Israëls zonde)
4. Eeuwige gerechtigheid te brengen (op de aarde bij zijn terugkeer)
5. Om gezicht en profeet te bezegelen (alle profetieën over Jezus vervuld)
6. Iets allerheiligst te zalven (Jezus zal regeren als Koning op aarde vanuit Jeruzalem)

Daniel 9:26

*En na de **tweeënzestig** weken zal een **gezalfde** worden uitgeroeid, **terwijl er niets tegen hem is**; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.*

Daniel 9:27

*En hij zal het **verbond voor velen zwaar maken**, een **week** lang; in **de helft van de week** zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.*

Matthew 24:15-22a

*Wanneer gij dan **de gruwel der verwoesting**, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op **de heilige plaats** ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten dan **wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen**. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een **sabbat**. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort*

Daniel 12:2-4

*Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot **eeuwig leven** en genen tot versmading, tot **eeuwig afgrijzen**. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en **verzegel het boek tot de eindtijd**; velen zullen onderzoek doen, en de kennis (kennis over Gods Woord, Zijn plan) zal vermeerderen.*

Daniel 12:6b-7

Hoelang toeft het einde** dezer wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een **tijd, tijden en een halve tijd**; (3,5 jaar) en **wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.

Daniel 12:8-13

*Ik zei: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei: Ga heen, Daniël, want **deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd**. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En **van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderdennegentig dagen**; welzalig hij die blijft verwachten en **duizend driehonderd vijftig dagen** bereikt. Maar gij, ga het **einde** tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.*

Mission Update – 9 april 2024 - Speciale mededelingen

Klik hier voor de laatste [nieuwsbrief PDF-versie](#) of hier voor deze nieuwsbrief als [webversie](#).



Reis naar Pakistan – 12-25 maart 2024

Als u dit leest ben ik alweer 2 weken terug in Nederland. Een woord van dank aan alle bidders en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt en dan ook met vreugde mogen delen in de oogst van zoveel kostbare zielen die Christus hebben aangenomen. Ik heb in twee Prayer-festivals gesproken waar volgens Anwar al meer dan 200.000 mensen tot

Jezus zijn gekomen. Daarnaast nog in 4 diensten en 4 TV programma's. Alle tien de diensten zijn ook uitgezonden op Isaac-TV en Eternal Life-TV met een bereik van 100 miljoen potentiële kijkers. Van de keuzes die mensen thuis hebben gemaakt voor Jezus, hebben we geen gegevens maar een kwart miljoen is een redelijke inschatting. Bid dat deze nieuwe gelovigen mogen groeien en de hulp vinden die ze nodig hebben. Hierboven een promo van 15 maart jl.



Lammen lopen, stommen spreken, blinden zien en gebonden worden bevrijd. Dank u Jezus!

U vindt onze filmpjes trouwens ook op ons [YouTube-kanaal](#), en op Telegram: t.me/ontzagwekkendnieuws. Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



HAMAS & AMALEK - NU BESTELLEN

Als u de wachter filmpjes kijkt, dan heeft u al een driedelige serie gezien over dit thema. Maar Gods Woord heeft er nog veel meer over te zeggen. In dit boek leg ik de Bijbelse achtergronden van Hamas en Amalek bloot, en daarmee werp ik licht op de actuele en profetische betekenis. Een eyeopener voor iedereen die wil begrijpen wat er nu gebeurt. Het boek kunt u **nu bestellen en dan hebt u het 'morgen' in huis**. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €15,00. Dit en andere boeken bestellen? - [Klik hier!](#)

REIS NAAR INDIA



Van 14-29 januari was ik in India. We hebben veel kunnen doen: campagnes gehouden, de projecten bezocht, de sponsorkinderen gezien, de weduwen, wezen en melaatsen bemoedigt en het ziekenhuis geopend (zie hier rechts een kort promofilmje van de opening). En we hebben al onze 225 fulltimers krachtig kunnen bemoedigen want zij doen tenslotte het 'echte' werk. Ons YouTube-kanaal is:

<https://www.youtube.com/@AbbaChildCareInternational>

HET WERK GAAT DOOR!

In maart was de oogst ook weer enorm. We hebben er helaas nog geen reportage van, dus dat verslag komt nog. Blijf met ons meebidden want dit werk gaat gewoon door. en kost €80.000 per maand, dus hebben we elke maand een wonder nodig om de rekening te kunnen betalen. We zoeken daarom des te meer vaste sponsor en ik wil u vragen om een vaste sponsor te worden zodat ons werk niet zal stagneren vanwege een tekort aan middelen. Uw bijdrage is en blijft daarom van harte welkom. [Klik hier om te doneren](#). Dank u wel!



DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!



In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. Elke maand zien we zo'n 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen. We

zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom.

Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik op de foto om de promo te zien.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

