



Het komende oordeel

2 Thessalonicenzen 2:1

Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem

Wat is het onderwerp in vers 1?

“Onze vereniging met Hem” en niet Zijn terugkeer naar de aarde. M.a.w. het mysterie van de Opname, (harpazo-rapturo) waarbij wij Hem tegemoet gaan in de lucht.

2 Thessalonicenzen 2:2

dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting (profetie), hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds (fake news) aanbrak.

Wat is het onderwerp in vers 2?

“De Dag des Heren” ofwel de grote verdrukking van 7 jaar. En waarom hadden ze hun bezinning verloren? Omdat iemand beweerde dat “De Dag des Heren” reeds begonnen was, en dus waren ze verontrust dat ze de Opname hadden gemist. En daarom wil Paulus hen kalmeren en hen tonen dat dit een dwaling is.

2 Thessalonicenzen 2:3-4

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Wat is het onderwerp in vers 3 en 4?

Nog steeds de dag des Heren en wat eraan vooraf gaat.

Paulus zegt: laat je nu niet gek maken en misleiden, want “de dag des Heren” begint pas met

“de afval” (dat is iets anders als afval in algemene zin want dat is er altijd al geweest, nee hij heeft het over ‘de’ afval, een specifieke tijd met extreme geloofsafvalligheid **en** de komst van de man der wetteloosheid. Let op! De volgorde is niet “eerst afval en dan de komst van de antichrist” maar “de afval **en** de komst van de antichrist, en met de komst van de afval **en** de antichrist begint dan “De Dag des Heren” ofwel “de grote verdrukking”

2 Thessalonicenzen 2:5

Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

Paulus herinnert hen eraan dat hij hen dit al meerdere keren gezegd heeft (zie de eerste brief aan de Thessalonicenzen). Want dat onderwerp is in zijn 1^e brief aan de Thessalonicenzen uitgebreid aan bod gekomen. Er is dus geen reden om nu in paniek te raken, want....

2 Thessalonicenzen 2:6-7

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

Met andere woorden: iets houdt de Antichrist tegen, zodat hij nog niet kan komen.

2 Thessalonicenzen 2:6

*En gij weet thans wel, **wat** (onzijdig) hem (de antichrist) weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.*

Strong's **Wat** =: dit zou heel goed op de gemeente kunnen slaan
hetgeen hem weerhoudt,
wie hem weerhoudt (79),
welk hem weerhoudt (413),
het ding dat hem weerhoudt (11),
de zoon die hem weerhoudt (8x),
gemengd waarden dat hem weerhoudt (32)

2 Thessalonicenzen 2:7

*Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat **hij** (mannelijk), die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.*

Strong's **Hij die nu nog**: (dit zou heel goed op de werking van Gods Geest kunnen slaan
Tweede persoon enkelvoud mannelijk
hij die weerhoudt is feitelijk dezelfde als hij die weggenomen wordt.

In vers 6 lijkt het de gemeente te zijn, in verse 7 de Heilige Geest.
Feitelijk zien we dus beiden, en in zekere zijn gaan ze beiden
Want hoewel de Heilige Geest nu nog een weerhoudende functie heeft in de gemeente
zal die functie als zodanig eindigen als de gemeente wordt opgenomen.
maar de Heilige Geest zelf zal achterblijven, maar niet langer opererend door de gemeente
die het licht (weerhoudt de duisternis) en het zout (weerhoudt het verderf) op aarde waren.

Pas nadat de weerhouder is weggenomen, kan de man der wetteloosheid zich openbaren. Zolang er licht en zout is (de gemeente) wordt de duisternis en het verderf weerhouden.

Maar als de gemeente weg is, houdt niets de duivel meer tegen.

2 Tessalonicenzen 2:8

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

En wanneer komt Hij fysiek?

Aan het einde van de zeven jaar grote verdrukking, waarbij Hij dan met de wetteloze zal afrekenen. In de volgende verzen geen Paulus een toelichting op de komst van de wetteloze en hoe de misleiding dan zijn verderfelijke werk in hen zal doen die de waarheid hebben afgewezen.

2 Tessalonicenzen 2:9-12

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkenende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Tessalonicenzen 2:13-15

*Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het **verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus**. Zo dan, broeders, **staat vast en houdt u aan de overleveringen**, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.*

Openbaring 3:10-11

*Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; **houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme**.*

Jaap Dieleman – Copyright 2024 ©

Mission Update – 19 maart 2024 - Speciale mededelingen

Klik hier voor de laatste [nieuwsbrief PDF-versie](#) of hier voor deze nieuwsbrief als [webversie](#).



Reis naar Pakistan – 12-25 maart 2024

Als u dit leest ben ik al weer ruim een week in Pakistan en zit het eerste grote Prayer-festival, zoals ze dat daar noemen, er weer op. Ik vraag u te blijven bidden wat dit weekend volgt er nog zo'n mega festival waar we minstens 100.000 mensen verwachten. Het is bijzonder om te zien wat God nu in Pakistan aan het doen is. Een land dat zichzelf "De Islamitische staat van Pakistan" noemt, heeft wellicht op dit moment de grootste openluchtsamenkomsten in de wereld. En wat een voorrecht dat ik daar ook nog een steentje aan mag bijdragen. Uw gebeden gaat om het behoud van kostbare zielen voor de eeuwigheid en daarom bid ik voor Gods zalving op Zijn woord in mijn mond en dat Hij Zijn Woord zal bevestigen met wonderen en tekenen. Ook worden deze diensten uitgezonden via Isaak-TV en Eternal-Life-TV met een bereik van wel 100 miljoen potentiële kijkers. Wat de kosten betreft, kan ik nog wel een injectie gebruiken. Wellicht zal ik regelmatig verslag doen, alhoewel ik nog niet weet of dat kan vanwege de veiligheid van de lokale gelovigen. Ik vraag uw gebed voor: bescherming, de financiën, een grote oogst van kostbare zielen en dat God Zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen. Bid met ons mee en steun ons. Dank u wel!

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#). We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal: <http://t.me/ontzagwekkendnieuws> en abonneer u. Zo krijgt u snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. Ga naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



HAMAS & AMALEK - NU BESTELLEN

Als u de wachter filmpjes kijkt, dan heeft u al een driedelige serie gezien over dit thema. Maar Gods Woord heeft er nog veel meer over te zeggen. In dit boek leg ik de Bijbelse achtergronden van Hamas en Amalek bloot, en daarmee werp ik licht op de actuele en profetische betekenis. Een eyeopener voor iedereen die wil begrijpen wat er nu gebeurt. Het boek kunt u **nu bestellen en dan hebt u het 'morgen' in huis**. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €15,00. Dit en andere boeken bestellen? [- Klik hier!](#)

REIS NAAR INDIA

Van 14-29 januari was ik in India. We hebben veel kunnen doen: campagnes gehouden, de projecten bezocht, de sponsorkinderen gezien, de weduwen, wezen en melaatsen bemoedigt en het ziekenhuis geopend (zie hier rechts een kort promofilmje van de opening). En we hebben al onze 225 fulltimers krachtig kunnen bemoedigen want zij doen tenslotte het 'echte' werk. Ons YouTube-kanaal is: <https://www.youtube.com/@AbbaChildCareInternational>



HET WERK GAAT DOOR!

Alhoewel de maand maart al wel begonnen is, en ik nu in Pakistan ben, kan ik nog niet zeggen hoeveel mensen in februari een keuze voor Jezus hebben gemaakt in onze Gospelevents met onze 40 trucks. Maar ik ben er zo goed als zeker van dat we opnieuw de 250.000 beslissingen voor Jezus hebben bereikt. Blijf met ons meebidden want dit werk gaat elke dag door, ook al ben ik nu in Pakistan. Om dit ongestoord te kunnen doen is er elke maand €80.000 nodig voor de 40 trucks. Voor het eerst zagen we de bodem van onze schatkist, dus hebben we een financieel wonder nodig om in april de rekening te kunnen betalen. Als u wilt investeren, bent u van harte welkom. [Klik hier om te doneren](#). Dank u wel!



**JANUARY 2024
GOSPEL TRUCK REPORT**

TRUCK 1	TRUCK 2	TRUCK 3	TRUCK 4	TRUCK 5	TRUCK 6	TRUCK 7
TRUCK 8	TRUCK 9	TRUCK 10	TRUCK 11	TRUCK 12	TRUCK 13	TRUCK 14
TRUCK 15	TRUCK 16	TRUCK 17	TRUCK 18	TRUCK 19	TRUCK 20	TRUCK 21
TRUCK 22	TRUCK 23	TRUCK 24	TRUCK 25	TRUCK 26	TRUCK 27	TRUCK 28
TRUCK 29	TRUCK 30	TRUCK 31	TRUCK 32	TRUCK 33	TRUCK 34	TRUCK 35
TRUCK 36	TRUCK 37	TRUCK 38	TRUCK 39	TRUCK 40		

1170 TOTAL MILES EVANGELIZED | 54,194 TOTAL CONTACT HOURS | 306,950 TOTAL PEOPLE REACHED | 262,465 TOTAL SALVATION ACCEPTED

DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!



In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen.

We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik op de foto om de promo te zien.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#). en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

