



De Opname

1 Korintiërs 15:51-52

*Zie, ik deel u **een geheimenis** mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een **ondeelbaar** ogenblik, bij **de laatste bazuin**, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.*

1 Tessalonicenzen 4:15-17

*Want dit zeggen wij u met **een woord des Heren**: **wij**, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want **de Here zelf** zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen **wij**, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen **wij** altijd met de Here wezen.*

1 Tessalonicenzen 5:2-9

*Immers, gij weet zelf zeer goed, dat **de dag des Heren** zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl **zij** zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt **hun**, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en **zij** zullen geenszins ontkomen. Maar **gij**, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag **u** als een dief overvallen zou: want **gij** zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. **Wij** behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten **wij** dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want **die** slapen, slapen des nachts en **die** zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten **wij**, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft **ons** niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,*

Johannes 14:1-3

*Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In **het huis mijns Vaders** zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en **zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.***

Tegenstanders komen met JNB

John Nelson Darby wordt beschouwd als de vader van het moderne bedelingenleer en het futurisme. De theologie van de opname vóór de verdrukking werd in de jaren 1830 op grote schaal gepopulariseerd door hem en de Plymouth Brethren, en verder gepopulariseerd in de VS in het begin van de 20e eeuw door de brede verspreiding van de Scofield Bible.

2 Tessalonicenzen 2:1-4

*Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, (HARPAZO) dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof **de dag des Heren** -grote verdrukking- (reeds) aanbrak. Laat **niemand u misleiden, op welke wijze ook**, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.*

2 Tessalonicenzen 2:5-8

Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijnsmonds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

2 Tessalonicenzen 2:9-12

*Daarentegen is diens (antichrist) komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, **omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben**, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom **zendt God hun een dwaling**, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.*

Copyright © Jaap Dieleman – 2024

Mission Update – 27 februari 2024 - Speciale mededelingen

Als u deze wachter ontvangt ben ik al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende zendingsreis naar Pakistan. Daar verwachten we opnieuw een grote oogst binnen te halen. Indien mogelijk zal ik zeker dagelijks verslag doen, alhoewel het nog niet zeker is of dat kan, vanwege de veiligheid van de lokale gelovigen. Enfin we gaan het zien. In ieder geval vraag ik uw gebed voor deze reis. Gebed voor: bescherming, een visa, de financiën die nodig zijn en een grote oogst van kostbare zielen en dat God Zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen. Ik vraag u om voor ons te blijven bidden en te steunen. Dank u wel!

Onze Wachter-filmpjes staan ook op ons [YouTube-kanaal](#). We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal <http://t.me/ontzagwekkendnieuws> en abonneer u. Zo krijgt u regelmatig en snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. We zijn ons bewust dat YouTube elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld kan blokkeren. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste ongecensureerde wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



HAMAS & AMALEK - NU BESTELLEN

Als u de wachter filmpjes kijkt, dan heeft u al een driedelige serie gezien over dit thema. Maar Gods Woord heeft er nog veel meer over te zeggen. In dit boek leg ik de Bijbelse achtergronden van Hamas en Amalek blootleg, en daarmee werp ik licht op de actuele en profetische betekenis. Een eyeopener voor iedereen die wil begrijpen wat er nu gebeurt. Het boek kunt u **nu bestellen en dan hebt u het 'morgen' in huis**. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €15,00. Dit en andere boeken bestellen? - [Klik hier!](#)

REIS NAAR INDIA

Van 14-29 januari zal was ik in India en hebben we heel veel kunnen doen. Campagnes, de sponsorkinderen bezocht, de weduwen, wezen, melaatsen, de opening van het ziekenhuis, etc. Zie hier ons YouTube-kanaal <https://www.youtube.com/@AbbaChildCareInternational> Hier rechts alvast een mooi filmpje.



REIS NAAR PAKISTAN - 12-24 maart 2024

De komende maand zal ik naar Pakistan gaan om in 2 prayer-festivals te spreken, leiders en gelovigen te inspireren en uit te dagen en om na zoveel jaar weer mijn prachtige vrienden te ontmoeten. De prayer-festivals trekken 100.000 bezoekers per keer. Bid voor een grote oogst en dat God zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen. Klik op de foto links om de promo te zien. Help ons om deze oogst van kostbare zielen te winnen. Wordt onze partner in dit oogstfeest? [Klik dan hier om te steunen](#). Dank U!

HET WERK GAAT DOOR!

De totale maandcijfers van alle veertig trucks bij elkaar, hebben opnieuw, alle vorige rapporten overtroffen want volgens de telling hebben in januari 262.465 mensen Jezus aangenomen als hun Redder en Verlosser. Wow. Dank u Jezus. Blijf met ons bidden want ook al zijn wij terug, dit werk gaat gewoon elke dag door. We bidden dan ook voor de financiële voorziening want de kosten voor dit grote project is elke maand al 80.000 voor de 40 trucks. Voor het eerst zien we de bodem van onze schatkist, dus hebben we een financieel wonder nodig om de komende maand de rekening te kunnen betalen. Als u wilt investeren, bent u van harte welkom. [Klik hier om te doneren](#). Dank u wel!



DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!



In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen.

We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik op de foto om de promo te zien.



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#), en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

