



De Dag des Heren

Jesaja 60:1-2 - Sions heerlijkheid

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, **duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën**, maar *over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.*

Jesaja 61:1 - De heilbode

De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalft heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;

Jesaja 61:2 – opwekking en oordeel

om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en ***een dag der wrake van onze God***; om alle treurende te troosten.

Lukas 4:17-21

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalft heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, ***om te verkondigen het aangename jaar des Heren.*** 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: ***Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld.***

Jezus kwam in eerste instantie alleen voor: “Het aangename jaar des Heren”
Maar de tijd was nog niet gekomen voor: “De dag der wrake van onze God”

Laten we kijken wat Gods Woord zegt over “De Dag der Heren”

Jesaja 13:9

Zie, **de dag des Heren** komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

Joël 1:15, 2:1,11

Wee die dag, want nabij is **de dag des Heren**; als een verwoesting komt hij van de Almachtige Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Groot is **de dag des Heren** en zeer geducht! Wie zal hem verdragen.

Amos 5:20

Duisternis zal immers **de dag des Heren** zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

Zefanja 1:14

Nabij is de grote **dag des Heren**, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held.

Jesaja 61:2

Om uit te roepen... een **dag der wrake** van onze God.

Jeremia 46:10

Dit toch is **de dag van de Here** der heerscharen, de dag der wrake om wraak te nemen op zijn tegenstanders.

De "**dag des Heren**" wordt dus voortdurend in verband gebracht met Gods straf en het uitgieten van Zijn brandende toorn, Zijn verbolgenheid en Zijn wraak. Het wordt ook wel eens de "**dag des oordeels**" genoemd. Het zal een tijd zijn van de verwoesting van de aarde en de verdelging van zondaars. Het is een tijd van donkerheid, duisternis, bitterheid, verschrikking en siddering. Het is een geduchte dag die niemand kan verdragen. God zal Zijn oordeel dan onvermengd uitgieten in de beker van Zijn gramschap. Hij zal niet langer het Lam ter slachting zijn, maar op die dag zal Hij meedogenloos zijn tegenover hen die zich blijven verzetten tegen Zijn heerschappij. Hij zal op die dag wraak nemen op Zijn vijanden. De helden zullen het uitschreeuwen van angst en de aardbewoners zullen in hun radeloze angst tot de bergen en de rotsen zeggen:

Openbaring 6:16-17

"Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want **de grote dag van Zijn toorn** is aangebroken en wie kan dan staande blijven?"

Goedertierenheid en strengheid

De Bijbel is er duidelijk over dat '**de Dag des Heren**' een verschrikkelijke tijd zal zijn voor de aardbewoners. Zo verschrikkelijk dat het logisch is dat wij deze tijd niet willen meemaken, en dat hoeft ook niet, want God heeft iets veel beters voor u in gedachten. Door de humanistische invloeden in het moderne christendom en door een dieet van Bijbelteksten, die alleen de lieflijke kant van God belichten, zijn veel christenen blind geworden voor de strenge kant van God. Maar eerlijk Bijbelonderzoek toont aan dat er veel meer Bijbelteksten zijn die verwijzen naar de woede en de toorn van God dan naar Zijn liefde en Zijn tederheid. Ook zegt de Bijbel dat we acht moeten slaan op Gods **goedertierenheid** en Zijn **strengheid**.

Romeinen 11:22

Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden.

De Dag des Heren

Een belangrijke reden waarom sommigen geloven dat de Gemeente door de Grote Verdrukking gaat, heeft te maken met de uitdrukking *'de Dag des Heren'*. We hebben al eerder uitgelegd dat deze uitdrukking betrekking heeft op de tijd dat Jezus Zijn heerschappij over de aarde opeist en zal afrekenen met alle verzet tegen Zijn rechtmatig gezag. Deze uitdrukking komt in verschillende varianten meer dan 300 keer voor in de Bijbel. Wanneer je ze leest, word je daar niet vrolijk van. Integendeel, dat boezemt angst en vrees in. We worden dan ook herhaaldelijk aangespoord om de *'Dag des oordeels'* te ontlopen. De Bijbel waarschuwt ons zelfs vaker om *'de Dag des oordeels'* te ontvluchten dan dat zij ons waarschuwt voor het eeuwig oordeel. Laten we een aantal van deze synoniemen eens op een rijtje zetten. Bij elk heb ik steeds maar één tekstverwijzing geplaatst, maar in veel gevallen zou ik meer verwijzingen kunnen plaatsen. Als u die teksten bestudeert, zult u *'de Dag des Heren'* beter begrijpen.

De dag des Heren - *Jesaja 2:6*

De dag der bezoeking - *Jesaja 10:3*

De dag van de Here der Heerscharen - *Jesaja 2:12*

De dag van Zijn brandende toorn - *Jesaja 13:13*

De dag van ziekte en ongeneeslijke smart - *Jesaja 17:11*

De dag van verwarring - *Jesaja 22:5*

De dag van de Oostenwind - *Jeremia 18:17 - SV*

De dag van de grote slachting - *Jesaja 30:25*

De dag van de wraak des Heren - *Jesaja 61:2*

De dag van benauwdheid en straf - *Jesaja 37:2*

De dag der wrake - *Jesaja 61:2* De dag der slachting - *Jeremia 12:3*

De dag van rampspoed en onheil - *Jeremia 51:2*

De dag van Zijn toorn - *Sefanja 2:3*

De dag van de brandende toorn des Heren - *Jesaja 13:9*

De dag van de verbolgenheid des Heren - *Sefanja 1:18*

De dag der benauwdheid - *Habakuk 3:16*

De dag van Jacobs benauwdheid - *Jeremia 30:7*

De dag des Oordeels - *Mattheus 10:15*

De dag van benauwdheid en angst - *Sefanja 1:15*

De dag van woestheid en verwoesting - *Sefanja 1:15*

De dag van de orkaan - *Amos 1:14*

De dag van Zijn komst - *Maleachi 3:2*

De dag van het oordeel en ondergang der goddelozen - *2 Petrus 3:7*

De grote dag des Heren - *Sefanja 1:14*

De grote en geduchte dag des Heren - *Joël 2:31*

Al deze synoniemen van *'de Dag des Heren'* spreken van een tijd van Gods oordeel, angst, straf, wraak, verwoesting, dood, verderf en radeloosheid voor de bewoners der wereld.

De 'Dag des Heren' is evenwel niet een periode van 24 uur, maar het omvat mijns inziens de gehele periode die de Bijbel "de verdrukking" noemt. Ik geloof dat 'de Dag des Heren' begint met de Opname van de Gemeente en eindigt met Zijn letterlijke wederkomst op aarde. 'De dag des Heren' omvat daarom de volgende zaken:

1. De Opname van de Gemeente
2. De hele periode van zeven jaar van verdrukking (2x 3.5 jaar)
3. Deze periode begint met het verbreken van het eerste zegel
4. Dat brengt de komst van de Antichrist
5. Dit wordt gevolgd door de overige 6 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen
6. Deze ontwikkeling is cumulatief en eindigt na 7 jaar
7. Dan breekt de dag aan van de terugkeer van Jezus op de Olijfberg
8. Die dag is op een speciale manier expliciet dan ook de dag des Heren

Lees voor meer informatie mijn boekje "De Dag des Heren"

Bestellen via onze webshop: <https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/>



Mission Update – 13 februari 2024 - Speciale mededelingen

Als u deze wachter ontvangt ben ik net weer thuis van een enerverende reis. Op termijn zal ik zeker verslag doen, alhoewel u ook al bijna dagelijkse updates kunt zien op mijn facebook kanaal. Want we hebben we al heel wat van onze projecten mogen bezoeken en prachtige dingen meegemaakt die de moeite van het delen waard zijn. Ik vraag u om voor ons te blijven bidden en uw donaties voor dit werk hebben ons ook geweldig geholpen. Dank u wel!

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en op [Rumble](#). We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal t.me/ontzagwekkendnieuws en abonneer u. Zo krijgt u regelmatig en snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. We zijn ons bewust dat YouTube elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld kan blokkeren. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste ongecensureerde wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



HAMAS & AMALEK - NU BESTELLEN

Als u de wachter filmpjes kijkt, dan heeft u al een driedelige serie gezien over dit thema. Maar Gods Woord heeft er nog veel meer over te zeggen. In dit boek leg ik de Bijbelse achtergronden van Hamas en Amalek blootleg, en daarmee werp ik licht op de actuele en profetische betekenis. Een eyeopener voor iedereen die wil begrijpen wat er nu gebeurt. Het boek kunt u **nu bestellen en dan hebt u het 'morgen' in huis**. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €15,00. Dit en andere boeken bestellen? [Klik hier!](#)

REIS NAAR INDIA

Van 14-29 januari zal was ik in India en hebben we heel veel kunnen doen. Campagnes, de sponsorkinderen bezocht, de weduwen, wezen, melaatsen, de opening van het ziekenhuis, etc. Voor meer info zie ons [Abba YouTube-kanaal](#) Hier rechts alvast een mooi filmpje.



REIS NAAR PAKISTAN - 12-24 maart 2024

De komende maand zal ik voor 12 dagen naar Pakistan gaan en pak dan 2 weekends om twee prayer-festivals te doen, te spreken voor leiders en gelovigen toe te rusten, uit te dagen en te inspireren en om na zoveel jaar weer deze prachtige vrienden te ontmoeten. De prayer-festivals trekken zeker 100.000 bezoekers per keer. Bid voor een grote oogst en dat God zijn Woord bevestigt met wonderen en tekenen. Klik

op de foto links om de promo te zien. Help ons om deze oogst van kostbare zielen te winnen. Wilt u onze partner zijn in dit oogstfeest? [Klik dan hier om te steunen](#). Dank U!

HET WERK GAAT DOOR!

Het is alweer bijna februari en ik hoop dan ook spoedig de resultaten te kunnen delen van januari 2024. Vanwege de reis zullen deze gegevens wellicht wat later komen, dus wellicht dat ik volgende week meer weet. Vorig jaar (2023) zagen we ruim **3 miljoen mensen tot Jezus komen**. Dit jaar willen we opnieuw voor zo'n oogst gaan, en wellicht nog meer. Ons werk gaat door, tot de bazuin zal klinken. Dank voor uw gebeden en gaven voor dit zendingswerk.



DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!

In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen. We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik [hier](#) of op de foto rechts om de promo te zien. [Look here for the English version of the promo.](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#). en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

