



Replay at the end of days

Jesaja 46:9-10

*Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; **Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is**; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;*

Openbaring 1:4-b

*genade zij u en vrede van Hem, die **is (heden)** en die **was (verleden)** en die **komt (toekomst)***

Openbaring 1:8

*Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die **is** en die **was** en die **komt**, de Almachtige.*

Openbaring 1:17-19

*En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bevreesd, Ik ben de **eerste (verleden)**, en de **laatste (toekomst)**, en de **levende (heden)**, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij **gezien hebt** (heden) en **hetgeen is** (heden) en hetgeen **na dezen** (toekomst) geschieden zal.*

Openbaring 4:1

***Na deze dingen** zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, **wat na dezen geschieden moet**.*

Openbaring 4:8b

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal

Openbaring 11:17

Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst;

Prediker 1:9-11

*Wat geweest is, (verleden) dat zal er zijn (heden en toekomst), en wat gedaan is (verleden), dat zal gedaan worden (heden en toekomst); er is **niets nieuws onder de zon**. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw - het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.*

Prediker 3:15

Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is.

Amos 3:7

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Zacharia 12:1-9

*Aldus luidt het woord van de HERE, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert. Zie, **Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelmig voor alle volken in het rond**; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; **allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden**. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.*

*Te dien dage, luidt het woord des HEREN, zal Ik alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; **over het huis Juda zal Ik mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal Ik treffen met blindheid**. Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de HERE der heerscharen, hun God. **Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkeltussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem**. Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. **Te dien dage zal Ik zoeken te verdolgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken**.*

Zacharia 12:10-14 - Rouwklacht over de doorstokene

Israël gaat zijn Messias zien

Zacharia 13:8 – De Herder geslagen en de kudde verstrooid

In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen **twee derden uitgeroeid worden** en de geest geven, maar **een derde** zal daarin overblijven.

En zij zullen zeggen: De Here is mijn God

Zacharia 14:1-7. Armageddon!

*Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal **Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzziá, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn - die is bij de HERE bekend - geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.***

Zacharia 14:8-21 - Het koningschap van Jezus

*Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. En de HERE zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE **de enige zijn, en zijn naam de enige**. Het gehele land zal worden als de Vlake van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op zijn plaats blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen; men zal het bewonen, en er zal geen ban meer zijn, maar Jeruzalem zal veilig gelegen zijn.*

Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Ja, te dien dage zal er onder hen een grote, door de HERE bewerkte, ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen. Ja, ook Juda zal tegen Jeruzalem strijden, terwijl het vermogen van alle omwonende volken bijeengebracht wordt: goud, zilver en klederen in zeer grote menigte. En voor de paarden, de muilieren, de kamelen, de ezels en alle dieren die zich in die legers bevinden, zal er een plaag zijn gelijk aan deze plaag.

Mission Update – 26 december 2023 - Speciale mededelingen

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en op [Rumble](#). We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal t.me/ontzagwekkendnieuws en abonneer u. Zo krijgt u regelmatig en snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. We zijn ons bewust dat YouTube elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld kan blokkeren. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste ongecensureerde wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



HAMAS & AMALEK - NU BESTELLEN BEGIN JANUARI 2024 IN HUIS

Als u de wachter filmpjes kijkt, dan heeft u al een driedelige serie gezien over dit thema. Maar Gods Woord heeft er nog veel meer over te zeggen. Inmiddels heb ik er een boek over geschreven waarbij in de Bijbelse achtergronden van Hamas en Amalek blootleg, en daarmee licht werp op de actuele en profetische betekenis ervan in het licht van de huidige ontwikkelingen in Israël. Een eyeopener voor velen die nog niet weten wat Gods Woord hierover zegt. We hebben een meevaller, want het boek is al vanaf begin januari 2024 leverbaar. Nu bestellen betekent 'morgen' in huis. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €15,00. Dit en andere boeken bestellen? - [Klik hier!](#)

CYCLOON MICHAUNG IN TAMILNADU

Een enorme cycloon heeft het gebied rond Chennai geraakt waar wij onze projecten hebben. De storm is inmiddels gaan lichten, maar de gevolgen zijn rampzalig. We hebben €20.000 gestuurd voor noodhulp. U gebeden en donaties zijn nodig en van harte welkom. [Klik hier als u wilt doneren.](#) Hartelijk dank aan allen die ons hierbij willen helpen.



PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN op 17 November 2024



Het "[Christ: Light of the World Festival](#)" ligt achter ons. Bijna 1000.000 mensen hebben Jezus aangenomen en God heeft Zich betoond door grote wonderen en tekenen. Klik op de foto links om de promo te zien. In 2024 hoop ik zelf opnieuw naar Pakistan te gaan. Wilt u onze partner zijn in dit oogstfeest? [Klik dan hier om te steunen.](#) Dank U!

VERVOLGING EN OPWEKKING!

Heftige strijd maar ook grote opwekking. In november zijn er zeker **249.586** mensen tot Jezus gekomen, terwijl anderen werden vervolgd en gedood. Dit jaar zagen we al **3 miljoen mensen tot Jezus komen**. Het wachten is nu hoeveel mensen in december weer tot Jezus zullen komen. We geloven dat het er zeker weer een kwart miljoen zullen zijn. En als Jezus nog niet terug is, hoop ik van 14-30 januari 2024 met een team naar India te gaan. Want ons werk gaat door, tot de bazuin zal klinken. Uw gebeden en gaven worden zeer gewaardeerd en bidt dat God blijft voorzien om de kosten te dragen.



DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!

In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen. We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik [hier](#) of op de foto rechts om de promo te zien. [Look here for the English version of the promo.](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“:De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#). en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

