



### Hamas & Amalek – Deel 3

*“De Islamitische Verzetsbeweging streeft ernaar de belofte van Allah waar te maken, hoe lang dat ook duurt. Zoals de profeet [Mohammed] zei: “De tijd [Dag des Oordeels] zal niet komen totdat moslims de Joden bevechten en hen doden en totdat de Jood zich achter de rotsen en bomen verschuilt, en [dan] de rotsen en bomen zullen zeggen: ‘ Oh moslim, oh dienaar van Allah, er schuilt een Jood [achter mij], kom en dood hem...’ [Hadith uit de verzamelingen van Al-Bukhari en Muslim].*

Het Hamas-Handvest zelf draagt het Palestijnse volk dus over aan een voortdurende oorlog met Israël, of ze dat nu leuk vinden of niet. Bedenk nu dat God Zelf heeft gezworen: **“De Heer zal van generatie op generatie oorlog voeren tegen Amalek.”** (Exodus 17:16)

#### **Exodus 17:10-13**

*Jozua nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen **Amalek**; maar Mozes, Aäron en Chur hadden de heuveltop bestegen. En **wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand**, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Chur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards.*

#### **Exodus 17:14-16**

*Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en **prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen**. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: **de HERE is mijn banier** (bannier = staf). En hij zei: **De hand op de troon des HEREN! De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.***



God wist dat als Hij eenmaal Abraham, Isaak en Jakob had uitgekozen om de wereld verlossing te brengen, Hij hun nakomelingen zou moeten beschermen tegen jaloerse religies die zouden opkomen in elke generatie die hen van dat voetstuk zou willen stoten, om ze te vervangen en zelfs uit te roeien. Daarom heeft God het Joodse volk altijd beschermt tegen deze geestelijke aanvallen – waartoe ook de dreiging van Hamas vandaag de dag behoort. Als je mij vraagt aan welke kant ik nu sta, sta ik aan de kant van de Heer, terwijl Hij vecht met de **Amalek-geest die Hamas tot onuitsprekelijke wreedheden tegen de Joden drijft.**

De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem is een bediening die is gebaseerd op het besef dat christenen in voorgaande generaties besmet zijn geraakt met de jaloerse geest van Amalek en grote onrechtvaardigheden hebben begaan tegen het Joodse volk, en wij zijn hier om te helpen deze wonden te genezen. Door de genade van God zijn onze ogen geopend om te zien dat ze ongelijk hadden, en we omarmen nu de blijvende verkiezing van God over Israël. **We zijn volledig zeker van onze eigen roeping, verkiezing en zegen in Christus, en zijn niet langer jaloers op de Joden.**

### **Pro Palestina-bijeenkomst in Londen (AFP)**

Dit toont aan dat naarmate de Geest van Amalek in elke generatie opkomt, we allemaal de keuze hebben om ermee in te stemmen of niet – inclusief Arabieren en moslims. De trieste waarheid is dat deze huidige oorlog begon omdat veel Arabieren en hun heersers eindelijk de rechtmatige plaats van het Joodse volk in deze regio gingen aanvaarden. Ze zeiden 'nee' tegen die geest van afgunst. Maar vanwege deze oorlog marcheren massa's antisemieten nu brutaal door de westerse steden, trots zwaaiend met de Palestijnse vlag, de nieuwe standaard van de mondiale jihad, en roepen ze 'Bevrijd Palestina' – wat nu een eufemisme is voor 'Dood de Joden!'

De overgrote meerderheid van Arabieren in Israël beseft dat het doel van de huidige IDF-operatie in Gaza het elimineren of ontwapenen van Hamas is. Ze willen eenvoudigweg niet dat deze wrede ISIS-achtige jihad wordt uitgevoerd in naam van de Palestijnse zaak. En de ultieme wraak op Amalek is dat deze Arabieren zich bekeren tot de enige ware God door Zijn uitverkiezing van Israël te aanvaarden en te respecteren.

### **GODS STRIJD TEGEN AMALEK**

Gods verbond met Israël is eenzijdig door God geïnitieerd.

Het is niet vanwege de verdienste van Israël dat God hen uitkoos.

**NETHANJAHU zei:** gedenk wat Amalek u gedaan heeft, vergeet dat niet!

Daarmee verwees hij naar Amalek en trok de parallel met *Hamas* en met *Hezbollah* en met Iran (*Perzië*). Velen denken dat hij daarmee een genocide voor ogen heeft als het gaat om de Palestijnen. Maar dat is niet het geval. Hij verwees naar de Bijbeltekst uit Deuteronomium 25:17-19 en Exodus 17:10-16.

Wij weten dat God een plan heeft met Israël ondanks Israël. Het is zijn verkiezende genade die Israël heeft verkozen. En wij weten dat Hij dat plan zal uitvoeren. De eeuwige strijd van God tegen de geest van Amalek is geen strijd tegen vlees en bloed. Het is gericht tegen het kwaad erachter, tegen de oversten van deze wereld, tegen de satan die maar één ding voor

ogen heeft: het vernietigen van Israël, zodat die naam nooit meer gehoord zal worden op aarde. Als u zich afvraagt waarom is er zoveel strijd tegen Israël: dit is het antwoord!

### **Psalm 83:1-9**

*O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, **zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht**. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten: de tenten van **Edom** en de **Ismaëlieten**, **Moab** en de **Hagrieten**, **Gebal**, **Ammon** en **Amalek**, **Filistea** met de inwoners van **Tyrus**; zelfs **Assur** heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot (**Moabieten** en **Ammonieten**) tot steun.*

### **Psalm 83:10-19**

*Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, die zeiden: Wij willen in bezit nemen **de woonsteden Gods**. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind. Gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet, vervolg hen zó met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind; overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o HERE. **Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten, dat alleen uw naam is: HERE, de allerhoogste over de ganse aarde.***

De slogan “From the river to the sea Palestine will be free”, verwijst echt niet naar een Twee-staten-oplossing. Er is maar één agenda: **‘het vernietigen van Israël voor altijd!’** Maar onze God zegt: “From the River to the sea, Israel belongs to ME”.

Onze strijd is niet tegen vlees en bloed en dus ook niet tegen de Palestijnse bevolking van Gaza. We bidden ook voor humanitaire hulp voor de Palestijnen die hier ook niets van willen weten. Want ook daar vallen onschuldige slachtoffers, zoals in elke oorlog gebeurt. Zoals de Palestijnse vader die zijn dode zoon in de armen hield en schreeuwde: ‘dit is wat Hamas ons heeft aangedaan’. Ja, de strijd is tegen de machten van Hamas en Amalek.

Dit betreft dus niet alleen de Arabische volken, maar allen die het Joodse volk in zijn voortbestaan bedreigen. Het verwijst naar vijanden die erop uit zijn de Joden te vernietigen. Al die vijanden zouden we feitelijk ‘Amalek’ kunnen noemen.

### **Psalm 2**

*Waarom woelen **de volken** en zinnen **de natiën** op ijdelheid? De **koningen der aarde** scharen zich in slagorde en **de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde**: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: **Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg**. Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!*

God zal volkomen overwinning geven als we ons verzamelen bij die Banier bij die strijdvlag, waar de hand van de heer ons beschermt vanuit de hemel en hij voert onze strijd tegen Amalek van generatie op generatie en dat is wat we nu voor onze ogen zien gebeuren

Amalek lag op de loer om toe te slaan. En dat gebeurde bij Refidim. Dit was de plek waar Israël aan het mopperen was, omdat er geen water was. Ze mopperden tegen Mozes en tegen God zelf. Maar dan laat Mozes met de staf water uit de rots komen en zo werd Refidim een plek van geweldige zegening. Maar deze plek veranderde kort daarna in een plek van strijd toen Amalek kwam en tegen Israël streed. En daarom moeten we waakzaam zijn. Petrus zegt het zo: *“Word nuchter en waakzaam, uw Tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij zal verslinden”*. Satan wil Israël te vernietigen. Satan wil jouw geloof en vertrouwen in de Here Jezus beschadigen en onderuit te halen.

Net als Mozes, moeten we blijven waken, bidden en de handen omhooghouden, totdat Amalek volledig is vernietigd. Trek de wapenrusting van God aan, doe de helm des heils op. Hou de op Gods verlossing vast met het schild des geloofs en het pantser der gerechtigheid en het zwaard des Geestes, de gordel der waarheid en de schoenen der bereidvaardigheid van het evangelie om stand te kunnen houden. Nee, we doen dit niet om te overwinnen, want die is al lang binnengehaald door Jezus. Het is om stand te houden op de boze dag, wanneer u te maken krijgt met de geest van Amalek.

### **Waarom doet God dit op deze manier?**

God kiest ervoor om zijn volk te laten delen in de strijd en in de overwinning. Dat is hoe God het doet. Hij maakt ons sterk in de strijd. Het is door mensen van vlees en bloed dat de strijd tegen vlees en bloed beslecht wordt en God schakelt ons daarbij in. God schakelt je in bij die geestelijke strijd en die strijd is reëel. Aaron en Hur staan naast Mozes om zijn armen omhoog te houden. En zolang die hem omhooghoudt heeft Israël de overhand. Zolang Israël herinnerd wordt aan de naam van de God van Israël en al zijn wonderen die hij al gedaan heeft, zolang ze hun oog blijven richten op Jahweh, de God van Israël, hebben zij in de strijd de overhand. Maar op het moment dat je vertrouwt op eigen kracht gaat het mis. Dat is ook de reden waarom we bidden dat Israël zich zal verootmoedigen dat Israël niet vertrouwt op de Iron-Dome maar op de beschermende hand van God.

### **Dit verhaal doet ons denken aan de staf die Mozes omhoog moest houden**

- Die staf werd een slang die de slang van de tegenstander verslond.
- Met die staf sloeg Mozes de Nijl en veranderde het water in bloed
- Met die staf in Mozes' hand werden de wateren van de Rode Zee gesplitst
- Met diezelfde staf sloeg Mozes de rots en kwam er water uit de rots
- En diezelfde staf zou bloeien als teken van leven uit de dood

Numeri 21:8 spreekt over de koperen slang op een staf. Daar wordt ook het woord banier gebruikt. Ieder die daarna ziet wanneer hij gebeten is zal leven. God verzamelt altijd zijn volk rondom een banier, en die banier draagt de naam van Jezus Christus. En dat is het kruis. Daar is de ultieme overwinning bewerkt en daar komt Jezus terug.

Waarom, omdat God het zei, heeft de vijand eeuwenlang gewoed en geprobeerd om Israël van het aangezicht van de aarde af te vegen:

De farao's probeerde hen te vernietigen.  
Assyrië probeerde ze weg te vagen.  
Babylon probeerde ze te vernietigen.  
Rome probeerde ze te elimineren  
De nazi's probeerden ze te vernietigen  
De Sovjet-Unie probeerde ze te verpletteren  
Osama Bin Laden, Saddam Hoessein: ze zijn niet meer  
De moellahs van Iran hebben het geprobeerd.  
Alle terroristen hebben geprobeerd Israël te vernietigen.

Maar de farao's zijn verdwenen.  
Assyrië is verbrokkeld.  
Babylon is gevallen.  
Rome is gevallen  
De Nazi's zijn weggevaagd,  
De Sovjet-Unie is ingestort,  
De terroristen zullen er niet meer zijn.  
Ze zijn **allemaal** gevallen..., maar het volk Israël leeft nog steeds.

**Amen, het volk Israël leeft, omdat:**

de God van Israël leeft en  
de Messias van Israël leeft en  
het woord van God leeft en  
de hoop van Israël leeft en  
jij die de God van Israël volgt leeft en omdat  
Hij die leeft ook Israël zal bewaren en Israël voor altijd zal doe zegenvieren.

Dat is onze Redder **Yeshua Hamashiach**,  
het licht van de wereld,  
de leeuw van Juda,  
en de hoop van Zijn volk Israël, amen!

Bid voor de Vrede van Jeruzalem en voor Gods verlossing in al deze dingen

## Mission Update – 5 december 2023 - Speciale mededelingen

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en op [Rumble](#). We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal t.me/ontzagwekkendnieuws en abonneer u. Zo krijgt u regelmatig en snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. We zijn ons bewust dat YouTube elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld kan blokkeren. Ga daarom naar: [www.ontzagwekkendnieuws.nl](http://www.ontzagwekkendnieuws.nl) om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste ongecensureerde wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



### DE WAARHEID OVER DE LEUGEN

Dit boek schetst de eeuwige en actuele strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat we haar nauwelijks kunnen geloven. Zoals Solzhenitsyn zei: *“De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”* Echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over de leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €16,50. Dit en andere boeken bestellen? [- Klik hier!](#)

### MANIPUR MASSACRE - DRINGENDE OPROEP!

Hoewel dit project inmiddels achter ons ligt, plaats ik voor belangstellende nogmaals de linkjes naar [ons verslag](#). Inmiddels hebben we hulp kunnen bieden aan duizenden mensen, en ook daarvan hebben we een beeldverslag. [Klik hier om ons beeldverslag te zien.](#) Nogmaals dank aan allen die ons hier in gesteund hebben.



*Klik op deze foto voor ons beeldverslag*

### PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN op 17 November 2024



Het [“Christ: Light of the World Festival”](#) ligt achter ons. Bijna 1000.000 mensen hebben Jezus aangenomen en God heeft Zichzelf betoond door grote wonderen en tekenen. De promo komt nog. En zo de Heer wil en wij leven zullen we ook ons werk in Pakistan voortzetten. Wilt u onze oogstpartner zijn in dit grote oogstfeest? [Klik dan hier om te steunen.](#) Bij voorbaat dank!

## VERVOLGING EN OPWEKKING!

Heftige vervolging maar ook grote opwekking. In oktober zijn 244.109 mensen tot Jezus gekomen, terwijl anderen werden vervolgd en gedood. Dit jaar zagen we al **3 miljoen mensen tot Jezus komen**. Bid dat Gods Woord niet uit hun harten wordt geroofd maar dat ze groeien in geloof. Bidt ook voor onze medechristenen die vervolgd worden. Ons werk gaat door. Uw gebeden en gaven worden dan ook zeer gewaardeerd en bidt dat God blijft voorzien om de kosten te dragen.



## DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!

In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen. We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik [hier](#) of op de foto rechts om de promo te zien. [Look here for the English version of the promo.](#)



## DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“:De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#). en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

