



Israël, Gods Oogappel -deel 2

Habakuk 2:3

*Want wel wacht het gezicht nog tot **de bestemde tijd**, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, **want komen zal het gewis**; uitblijven zal het niet.*

Genesis 15:5-6

*God zei tot Abraham: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zei tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HERE, en **Hij rekende het hem toe als gerechtigheid**. (dit was lang voor de wet van Mozes, en Abraham was een heiden)*

Psalm 14:7 – God is een Zionist

*Och, dat uit **Sion Israëls redding daagde!** Als de HERE een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.*

Psalm 53:7

*Och, dat **uit Sion Israëls redding daagde!** Als God een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.*

Genesis 22:18

*En met uw nageslacht zullen **alle volken der aarde gezegend worden**, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. (Abraham offerde Izaak)*

Psalm 22:28-29

Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HERE bekeren; alle geslachten der volken zullen zich neerbuigen voor uw aangezicht. Want het koninkrijk is des HEREN, Hij is heerser over de volken.

Jesaja 49:6

*Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; **Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.***

Daniel 7:14 – vanwege hun had God ze gestraft maar ze NOOIT verworpen.

Daarom was de HERE wakker om het onheil over ons te brengen; want de HERE, onze God, is rechtvaardig in al de werken die Hij doet, maar wij hebben niet geluisterd naar zijn stem.

Jesaja 60:1-3

*Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, **duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.***

Amos 9:14-15

*Ik zal een keer brengen in het lot van **mijn volk Israël**: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik **hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb**, zegt de HERE, uw God.*

Waar is God in al deze dingen?

Psalm 2:1-8

*Waarom woelen **de volken** en zinnen de **natiën** op ijdelheid? De **koningen der aarde** scharen zich in slagorde en **de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde**: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: **Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des HEREN**: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en **Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.***

VN = Verenigde Nonsens

De VN heeft al ruim 104 resoluties tegen Israël uitgevaardigd (Syrië 37, China 0)

Hosea 5:14-15 – de benauwdheid van Israel

Want ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

Deuteronomium 28 – de zegen en de vloek - spreekt over de HOLOCAUST

ALS JEZUS EEN RELIGIE IS ZOU HIJ DE DEUR INTRAPPEN MAAR HIJ KLOPT TOT JIJ OPENDOET

Jesaja 17:1 – Gods oordeel over Damascus

Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.

Jeremia 49:26-27 – Zijn oordeel herhaalt door Jeremia

Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden te dien dage omkomen, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en Ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.

Wat betekent dit alles voor hen die Jezus verwachten?

De opname van de gemeente – Gods gezegende hoop! Jezus is in dit alles zoals blijkt

Psalm 22:15-18 - gaat over Jezus

*Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste; verdroogd als een scherf is mijn kracht, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; in het stof des doods legt Gij mij neer. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, **die mijn handen en voeten doorboren**. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.*

Jesaja 7:14 – gaat over Jezus

Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.

Jesaja 9:6 – gaat over Jezus

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Deuteronomium 18:15 – gaat over Jezus

Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

Jeremia 31:31-36 – gaat over Jezus

*Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met **het huis van Israël en het huis van Juda** een nieuw verbond sluiten zal. ... Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.*

Zacharia 9:9 – gaat over Jezus

Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong.

Micha 5:1 – gaat over Jezus

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.

Spreuken 30:4

Wie klom op ten hemel en daalde weer neder, wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleeft, wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe de naam van zijn zoon? Gij weet het toch!

Mission Update – November 2023 - Speciale mededelingen

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en op [Rumble](#). We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, en een link naar het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk. Ook hebben we nu een Telegram kanaal. Het heet Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal dan op en abonneer u. Zo kunnen we u tussentijds regelmatig en snel op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld.



DE WAARHEID OVER DE LEUGEN

Dit boek schetst de eeuwige en actuele strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat we haar nauwelijks kunnen geloven. Zoals Solzhenitsyn zei: *“De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”* Echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over de leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €16,50. Dit en andere boeken bestellen? [- Klik hier!](#)

PROJECT MANIPUR MASSACRE - DRINGENDE OPROEP!

Voor wie wil begrijpen wat er precies gaande is in Manipur, hebben we een verslag geschreven over de vervolging tegen christenen in Noordoost-India, die nu massaal vluchten voor hun lijfsbehoud en in vluchtelingenkampen worden opgevangen waar het hen aan alles ontbreekt. [Zie hier ons verslag](#). Inmiddels hebben we hulp kunnen bieden aan duizenden mensen, en ook daarvan hebben we inmiddels een beeldverslag. [Klik hier om het Nederlandse beeldverslag van ons hulpproject te zien](#). Nogmaals heel hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen om onze medegelovigen te steunen en te troosten in hun trauma's die niet onder doen voor wat er recentelijk in Zuid-Israël heeft plaatsgevonden. Uw ondersteuning blijft ook nog steeds van harte welkom.



Klik op deze foto om het verslag in het Engels te lezen

PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN op 24 Oktober 2024



Het festival in Sihawal City ligt achter ons. Ruim 80.000 mensen hebben Jezus aangenomen als hun Verlosser. God heeft Zijn Woord bevestigd door wonderen en tekenen. Te zijner tijd zullen we u de promo laten zien en meer details geven van dit geslaagde festival. Als u mee wilt doen om hierin bij te dragen, [klik dan hier om te steunen](#). Bij voorbaat dank!

DE OOGST IS GROOT!

Heftige vervolging aan de ene kant en een enorme opwekking aan de andere kant. In de september zijn er 246.104 mensen tot Jezus gekomen, terwijl anderen werden vervolgd en gedood. Dit jaar zagen we al ruim **2.5 miljoen mensen tot Jezus komen**. Bid dat Gods Woord niet uit hun harten wordt geroofd maar dat ze groeien in geloof. Bidt ook voor onze medegelovigen die zwaar vervolgd worden. Ons werk gaat door. Uw gebeden en gaven worden dan ook zeer op prijs gesteld en bidt dat God blijft voorzien om de kosten te dragen.



VIJF MILJOEN ZIELEN

In 2018 zijn we begonnen met 1 truck, in 2020 hadden we er 2 en in 2021 10, daarna ging het snel naar de 40 trucks. En zie eens in onderstaand overzicht hoeveel zielen we in de afgelopen jaren mochten winnen voor Jezus en het jaar is nog niet voorbij. Voor eind 2023 verwachten we zeker de 5 miljoen zielen te halen. Wilt u meebidden en helpen? [Klik hier om een sponsor te worden](#) van een truck die ons €2.000,- per maand kost. We zijn God dankbaar voor deze grote oogst.

Year	Evangelised	Salvation Decision	Villages Reached	Kilometres	Number of Trucks
2018	54.435	19.857	203	6853	1
2019	69.315	41.983	249	11.342	1
2020	141.535	111.407	545	31.724	2
2021	477.870	394.257	2443	110.652	10
2022	2.180.454	1.838.627	8978	389.371	40
2023	2.578.236	2.179.358	11.111	465.603	40
6 years	5.501.845	4.585.489	23529	1.015.545	



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het boek: "Gekocht en Betaald". [Klik hier om te doneren.](#) en [lees hier onze meest recente nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. *(Links naar info - click op de plaatjes)*

