



Hamas & Amalek

De KJV omschrijft het woord 'hamas' (55 keer in de bijbel) als

- geweld (39x)
- gewelddadig (7x)
- vals, kwaad (2x)
- wreed (1x)
- wreedheid (4x)
- verkeerd (3x)
- schade (1x)
- onrechtvaardigheid (1x)
- onderdrukker (1x)
- onrechtvaardig (1x)

In Bijbelse zin wordt het gebruikt als

Geweld, verkeerdheid, wreedheid, onrechtvaardige winst, onrecht, kwaad
 Hamas is een zelfstandig naamwoord maar ook een 'volk' die die naam draagt.

In het Arabisch betekent 'hamas': ijver, vuur, fanatisme

Dat is precies wat er gebeurde op 911 en wat er op 7.10.23 in Israël gebeurde: kwaad en vernietiging, fanatisme en zo werd het ook door Hamas op die dag, sabbatdag, de laatste dag van het grote feest, zaterdag 7 oktober zo gevierd.

(05:35) Genesis 6:11

De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol **geweldenarij**

Genesis 6:13

Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol **geweldenarij**, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Genesis 16:5

Toen zei Sarai tot Abram: De **krenking** mij aangedaan, komt voor uw rekening; ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven, en nu zij ziet, dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen; de HERE doe recht tussen mij en u.

Leviticus 6:2-3

Wanneer iemand zonde doet en ontrouw wordt jegens de HERE, en tegenover zijn volksgenoot ontkent, dat hij iets in bewaring heeft, of dat hem iets is ter hand gesteld, of dat hij iets **weg geroofd (hamas)** heeft; of hij heeft zijn volksgenoot iets afgeperst.

2 Samuel 22:2

O, HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van **geweld 'hamas'** hebt Gij mij verlost.

Psalms 11:5

De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie **geweld** bemint, die haat Hij.

Psalms 55:10

Verwar hen, Here, verdeel hun spraak. Want ik zie **geweld** en twist in de stad,

Psalms 58:2-3

Spreekt gij, goden, inderdaad recht? Richt gij de mensenkinderen rechtmatig? Veeleer bedrijft gij euveldeed in het hart, op aarde weegt gij het **geweld** uwer handen af.

Psalms 72:14

Van druk en **geweld** zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.

Spreuken 4:17

want zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van **gewelddadigheid**.

Spreuken 13:2

Van de vrucht zijnsmonds zal iemand het goede eten, maar de begeerte der trouwelozen gaat uit naar **geweld**.

Spreuken 28:17

Een mens, **bezwaard door 'hamas' bloedschuld**, zal vluchten tot de groeve toe; men weerhoude hem niet.

Jesaja 59:5-8

Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnewebben. Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een adder uit. Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kunnen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en **gewelddaden** zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het **kwade** en **haasten zich om onschuldig bloed te vergieten**; hun gedachten zijn **onheilsgedachten, verwoesting en verderf** zijn op hun wegen. De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.

Jeremia 7:5-6

Neen, als gij werkelijk uw handel en wandel betert, als gij werkelijk onder elkander recht doet, -vreemdeling, wees en weduwe niet **verdrukt**, geen **onschuldig bloed vergiet** op deze plaats en andere goden niet achteraloop, u tot onheil,

Jeremiah 22:3

zo zegt de HERE: doet recht en gerechtigheid, bevrijdt de beroofde uit de macht van de **verdrucker**, doet vreemdeling, wees en weduwe schade noch **geweld** aan en vergiet geen **onschuldig bloed** op deze plaats.

Jeremiah 22:17

Maar gij hebt enkel oog en hart voor uw onrechtmatig gewin en voor het **vergieten van onschuldig bloed**, voor het begaan van onderdrukking en **geweld**.

Joel 3:19

Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom tot een woeste wildernis, vanwege het **geweld** de kinderen van Juda aangedaan, in wier land zij **onschuldig bloed** hebben vergoten.

Obadja 1:10

Wegens de **gewelddaad** aan uw broeder Jakob zal schande u bedekken, en gij zult voor altoos worden uitgeroeid (Edom)

Habakuk 2:8

Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen, vanwege het **vergieten mensenbloed** en vanwege het **geweld** het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan.

Habakuk 2:17

Want het **geweld**, de Libanon aangedaan, zal u bedekken, en het uitroeien van de dieren zal u verschrikken, vanwege het **vergieten mensenbloed** en het **geweld** het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan.

Amalek

- Amalek is de kleinzoon van Ezau. (Genesis 36:12)
- Amalek is ook de eigennaam van het volk Amalek.
- Ze zijn woest en oorlogszuchtig (Richteren 6:3,33)
- Ze zijn vijanden van Israël (Exodus 17. -6x-)
- Ze woonden ten zuiden van Kanaän (Numerie 13:29).
- Ze vielen Israël van achter aan na de uittocht uit Egypte
- Ze plunderden op Israëls grondgebied (Deut. 25:17, 19).
- Ze bleven jarenlang plunderen in Israël (Richteren 3:13; 6:3, 33; 7:12; 10:12)
- Ze werden verslagen door Saul (1 Samuël 14:48; 15:2 + 9 maal; 14; 1 28:18.
- Ze werden ook verslagen door David (1 Samuël 30:18, 2 Samuël 8:12, 1 Kronieken 18:11.
- Ze worden ook genoemd in de oorlog van Psalm 83:8; 2 Samuël 1:1, Richteren 12:15

Israël, Hamas en de geest van Amalek

De gruwelijke Hamas-aanval tegen onschuldige Israëlische burgers, vrouwen, kindere, babies en bejaarden op 7 oktober raakte niet alleen de gevoelige snaar van de Holocaust, maar ontmaskerde ook het Palestijnse geschil met Israël als een religieuze oorlog die tot de dood moet worden uitgevochten. Hamas noemde hun massale aanval zelfs de **'Al Aqsa Storm'**, waarmee de exclusieve claim van de Islam op de Tempelberg in Jeruzalem en zelfs op het hele land Israël werd onderstreept. (terwijl Jeruzalem nul keer in de Koran is te vinden).

De wortel van de strijd - jaloersie

Genesis bevat strijd tussen broers die veel spanning en zelfs bloedvergieten veroorzaakten.

Kain & Abel - Kain werd jaloers omdat zijn broer een beter offer aan God had gebracht.

Sara & Hagar - Hagar keek neer op Sara omdat ze geen kinderen had en zij wel

Isaak & Ismaël - waar de Arabische volken uit voort gekomen zijn

Jakob & Esau - Esau verkocht zijn eerste geboorterecht voor een bord linsensoep

Rachel & Lea – ze vochten om Jacob over wie met hem met slapen

Jozef & zijn broers - ze verkochten hem als slaaf naar Egypte uit jaloersie

We zien hoe God Abrahams geboorterecht en zegen doorgeeft aan Zijn eigen goddelijke verkiezing, en we zijn het ermee eens, dat Isaak het *'kind van de belofte'* is.

Jakob waardeerde het geboorterecht en Juda zou de overhand krijgen op zijn broers.

We moeten ook de schaduwkant zien voor hen die afgewezen werden, zoals Hagar & Ismael. Esau smeekt tot zijn vader, maar het eerstgeboorterecht was al vergeven aan Jacob.

Ismael werd verworpen door Abraham en daar komt de Islamitische slogan vandaan:

"God is geen vader en hij heeft geen zoon!" Toch ontvingen zowel Ismaël als Esau nog steeds grote eigen zegeningen. En al deze verbroken relaties werden uiteindelijk hersteld.

- Isaak en Ismaël kwamen samen om hun vader Abraham te begraven.

- Jacob en Esau omhelsden elkaar in tranen.

- Jozef werd uiteindelijk herenigd met zijn broers.

- ze eindigden allemaal in verzoening ... behalve één: Esau's kleinzoon Amalek (Gen. 36:12).

Amalek

Hij ontwikkelde een brandende jaloezie jegens de gekozen afstammingslijn van Jacob, die als een rode draad door de Bijbel loopt. We zien het voor het eerst in Exodus 17:8-16, toen Amalek van ver kwam en "met Israël vocht in Refidim." Jozua vocht tegen de Amalekieten terwijl Mozes op een heuvel stond met de staf van God in zijn hand, en Aäron en Hur zijn armen omhoog hielden. Daar beloofde God dat als 'de Heer van generatie op generatie oorlog zal voeren tegen Amalek.'

Deuteronomium 25:17-19

Gedenk wat **Amalek** u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart; hoe hij u onderweg tegenkwam en **al de zwakken in uw achterhoede afsneed**, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart, en **hoe hij God niet vreesde**. Als dan de HERE, uw God, u rust gegeven heeft van al de vijanden *rondom u in het land, dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal om het te bezitten*, **dan** zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen; **vergeet het niet!**

In deze verzen zien we waarom de Heer zo boos was op Amalek, omdat ze *"uw achterste gelederen aanvielen, alle achterblijvers in uw achterhoede, toen u moe en vermoeid was; en hij vreesde God niet."* En opnieuw komt het gebod om "de herinnering aan Amalek van onder de hemel uit te wissen. Je zult het niet vergeten."

In 1 Samuël 15 informeert de profeet Samuël Saul dat het koningschap van hem zal worden afgenomen, omdat hij niet gehoorzaam was bij het doden van **Agag, een Amalekitische koning**. *Halflingen moesten met de ban geslagen worden.*

Mission Update – 21 November 2023 - Speciale mededelingen

Onze Wachter-filmpjes staan op ons YouTube-kanaal. We hebben ook een Telegramkanaal genaamd: Ontzagwekkend Nieuws. Als u telegram gebruikt, zoek ons kanaal t.me/ontzagwekkendnieuws en abonneer u. Zo krijgt u regelmatig en snel info over recente ontwikkelingen in onze bediening en in de wereld. We zijn ons bewust dat YouTube elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld kan blokkeren. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste ongecensureerde wachter en een link naar het tekstbestand van de boodschap met info over ons zendingswerk.



DE WAARHEID OVER DE LEUGEN

Dit boek schetst de eeuwige en actuele strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat we haar nauwelijks kunnen geloven. Zoals Solzhenitsyn zei: *“De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”* Echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon. Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over de leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren. Auteur: Jaap Dieleman. Kostprijs €16,50. Dit en andere boeken bestellen? [- Klik hier!](#)

MANIPUR MASSACRE - DRINGENDE OPROEP!

Hoewel dit project inmiddels achter ons ligt, plaats ik voor belangstellende nogmaals de linkjes naar [ons verslag](#). Inmiddels hebben we hulp kunnen bieden aan duizenden mensen, en ook daarvan hebben we een beeldverslag. [Klik hier om ons beeldverslag te zien.](#) Nogmaals dank aan allen die ons hier in gesteund hebben.



Klik op deze foto voor ons beeldverslag

PRAYER FESTIVALS IN PAKISTAN op 17 November 2024



Het [“Faith Hope & Love festival”](#) ligt achter ons. Ruim 80.000 mensen hebben Jezus aangenomen en God heeft Zijn Woord bevestigd met wonderen en tekenen. Op 17 november is er opnieuw een festival in Narowal-City. De promo volgt nog. Wilt u onze oogstpartner zijn in dit grote oogstfeest? [Klik dan hier om te steunen.](#) Bij voorbaat dank!

VERVOLGING EN OPWEKKING!

Heftige vervolging maar ook grote opwekking. In oktober zijn 244.109 mensen tot Jezus gekomen, terwijl anderen werden vervolgd en gedood. Dit jaar zagen we al **3 miljoen mensen tot Jezus komen**. Bid dat Gods Woord niet uit hun harten wordt geroofd maar dat ze groeien in geloof. Bidt ook voor onze medechristenen die vervolgd worden. Ons werk gaat door. Uw gebeden en gaven worden dan ook zeer gewaardeerd en bidt dat God blijft voorzien om de kosten te dragen.



DE OOGST IS GROOT, ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG EN DE TIJD IS KORT!

In 2018 zijn we begonnen met 1 truck. Nu hebben we er 40. En elke maand zien we bijna een 250.000 mensen via de trucks tot Jezus komen, en dat is dus 3 miljoen per jaar. De kosten hiervoor zijn 1 miljoen euro en daarom zoeken we partners die ons willen helpen de oogst binnen te halen. Met een donatie van €25.000,- kan een truck een heel jaar rijden en daarmee zien we een oogst van 75.000 zielen. We zoeken sponsors die een truck willen sponsoren. Liefst voor een jaar, maar ook donaties voor een maand, een week of dag zijn welkom. Elke bijdrage is welkom, want vele kleintjes maken een grote. Wilt u helpen? [Klik hier om te doneren](#). We zijn God dankbaar voor deze grote oogst. Klik [hier](#) of op de foto rechts om de promo te zien. [Look here for the English version of the promo.](#)



DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: gebed en door te doneren. Zonder geld komt veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons te steunen. Elke gift vanaf €100,- bedanken we met het laatste boek van Jaap Dieleman: **“:De Waarheid over de leugen”** [Klik hier om te doneren](#). en [lees hier onze laatste nieuwsbrief](#). Wees klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

