



De Dag des Heren

- De dag des Heren - Jesaja 2:6
- De dag der bezoeking - Jesaja 10:3
- De dag van de Here der Heerscharen - Jesaja 2:12
- De dag van Zijn brandende toorn - Jesaja 13:13
- De dag van ziekte en ongeneeslijke smart - Jesaja 17:11
- De dag van verwarring - Jesaja 22:5
- De dag van de Oostenwind - Jeremia 18:17 - SV
- De dag van de grote slachting - Jesaja 30:25
- De dag van de wraak des Heren - Jesaja 61:2
- De dag van benauwdheid en straf - Jesaja 37:2
- De dag der wrake - Jesaja 61:2
- De dag der slachting - Jeremia 12:3
- De dag van rampspoed en onheil - Jeremia 51:2
- De dag van Zijn toorn - Sefanja 2:3
- De dag van de brandende toorn des Heren - Jesaja 13:9
- De dag van de verbolgenheid des Heren - Sefanja 1:18
- De dag der benauwdheid - Habakuk 3:16
- De dag van Jacobs benauwdheid - Jeremia 30:7
- De dag des Oordeels - Mattheus 10:15
- De dag van benauwdheid en angst - Sefanja 1:15
- De dag van woestheid en verwoesting - Sefanja 1:15
- De dag van de orkaan - Amos 1:14
- De dag van Zijn komst - Maleachi 3:2
- De dag van het oordeel en ondergang der goddelozen - 2 Petrus 3:7
- De grote dag des Heren - Sefanja 1:14
- De grote en geduchte dag des Heren - Joël 2:31

De 'Dag des Heren' is evenwel niet een periode van 24 uur, maar het omvat de gehele periode die de Bijbel "de verdrukking" noemt. Ik geloof dat 'de Dag des Heren' begint met de Opname van de Gemeente en eindigt met Zijn letterlijke wederkomst op aarde. 'De dag des Heren' omvat daarom de volgende zaken:

- de Opname van de Gemeente
- de hele periode van zeven jaar van verdrukking (2x 3.5 jaar)
- beginnend met het verbreken van het eerste zegel - de komst van de Antichrist
- gevolgd door de overige 6 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen
- deze ontwikkeling is cumulatief en eindigt na 7 jaar
- dan breekt de dag aan van de terugkeer van Jezus op de Olijfberg
- die dag is op een speciale manier expliciet dan ook de Dag des Heren

Sefanja 1:14-18

Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van Zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

In deze tekst wordt 'de dag des Heren' met wel acht verschillende termen aangeduid:

- de grote dag des Heren
- de dag des Heren
- een dag van verbolgenheid
- een dag van benauwdheid en angst
- een dag van duisternis en van donkerheid
- een van wolken en van dikke duisternis
- een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw
- de dag van de verbolgenheid des Heren

Over superlatieven gesproken. Het lijkt of de profeet de ernst van de omvang van Gods toorn nauwelijks onder woorden kan brengen en daarom dit brede pallet van uitdrukkingen benoemd om de zwaarte van deze dag te kunnen duiden.

Matthew 24:36 (Markus 13:32)

Doch van die dag en van die ure weet niemand..., maar de Vader alleen.

Matthew 25:13

Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Dat betekent niet dat we helemaal niets weten, want de volgende teksten geven ons wel degelijk inzicht en aanwijzingen over de tijd/het seizoen dat Hij zal komen.

Amos 3:7

Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

Mattheus 24:34

*Voorwaar, Ik zeg u, **dit geslacht** zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.*

Lukas 21:8

*Hij zei: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: **De tijd is nabij**. Gaat hen niet achterna.*

Lukas 21:28

*Wanneer **deze dingen beginnen te geschieden**, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.*

Romeinen 13:11-12a

*Gij verstaat immers **de tijd** wel, dat het thans voor u **de ure** is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, **de dag is nabij**.*

Hebreeën 10:25 - de dag zien naderen

*Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij **de dag ziet naderen**.*

Openbaring 3:3 - de ure dat Hij komt

*Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, **op welk uur** Ik u zal overvallen.*

Omgedraaid evenredig betekent het: "Als je wel wakker wordt, zal ik nog steeds komen als een dief, maar omdat je wakker bent, zul jij wel weten op welk uur Ik u zal overvallen".

1 Thessalonicenzen 5:2-3

*Immers, gij weet zelf zeer goed, dat **de dag des Heren** zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, **een plotseling verderf**, en zij zullen geenszins ontkomen.*

1 Thessalonicenzen 5:4-9

*Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat **die dag** u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch **wakker en nuchter zijn**. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus*

Mission Update - Augustus 2023 - SPECIALE MEDEDELINGEN

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en nu ook op [Rumble](#). We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden. Ga daarom naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, en een link naar het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.



DE WAARHEID OVER DE LEUGEN (Nieuw boek van Jaap)

Dit boek schetst de eeuwige maar ook de actuele strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat ik snap waarom sommigen de waarheid over de leugen niet kunnen bevatten en nauwelijks kunnen geloven. Het is zoals Aleksandr Solzhenitsyn zei: *“De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”* Maar echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon en Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over de vader der leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren.

Auteur: Jaap Dieleman

Kostprijs €16,50. [Bestellen - Klik hier!](#)

DE OOGST IS GROOT!

In 2022 zagen we in India en Pakistan samen zo'n 2.5 miljoen mensen een keuze voor Jezus maken. We zijn dankbaar voor deze grote oogst en voor alle werkers daar en alle sponsors in Nederland die ons gesteund hebben. Dank je wel! Dit jaar, 2023, zagen we al ruim **1,8 miljoen mensen tot Jezus komen**. Bid dat het kostbare Woord van God niet uit hun harten worden geroofd maar dat ze groeien in hun geloof.

GOSPEL TRUCK REPORT JUNE 2023			
INDIA	PAKISTAN	INDONESIA	OTHER
1163	50.017	272.600	227.974

MEER OOGST ONDANKS TOEGENOMEN VERVOLGING

Juist nu we zoveel mensen tot Jezus zien komen, probeert de vijand Gods werk te verstoren. Zo houdt de bank in India nog altijd € 50.000 van ons vast. Blijf er voor bidden dat ook dit geld vrij komt. En bid ook voor onze broeders die zwaar vervolgd worden. Zo is jongstleden weer een heftige aanval geweest. [Klik hier om over de laatste aanval te lezen](#). Ondank de laffe aanvallen, gaat ons werk onverminderd voort. In mei hadden we zelfs een dubbele oogst van ruim 374.000 beslissingen voor Jezus. Afgelopen maand waren dit er 227.974 met onze trucks. Dat betekent dat we sinds begin dit jaar al bijna 1.8 miljoen beslissingen hebben geteld. Dank u Heer voor deze grote oogst! En op woensdag 28 juni had ik een bijzondere dienst in Lahore Pakistan, waarbij ruim 5.000 mensen Jezus aannamen en God bijzondere wonderen deed.

Opnieuw een PRAYER-FESTIVAL in Pakistan



11 augustus 2023 - Pakistan

Dit festival wordt naar een andere stad verplaatst, omdat er geen goed veld gevonden werd. Zodra ik meer weet hoort u het. Bid dat God zich betoont als Verlosser en Geneesheer en dat velen gered Hem leren kennen. Klik op de foto om de promo van het Kasur festival te zien. T.z.t. zullen we de nieuwe promo laten zien.

We verwachten opnieuw meer dan 150.000 mensen uit Jaranwala en uit zeker 10 steden (Dekapolis) die rondom deze metropool gelegen zijn. En dat is nog los nog van de 100 miljoen potentiële kijkers die via Isaac- en Eternal-Life-TV naar deze prediking zullen kijken. God weet hoeveel van hen hun hart voor Christus zullen openen. Bid dat God mij Zijn Woord zal schenken om het geheimenis van Zijn evangelie aan hen bekend te maken en dat we bewaard blijven voor slechte mensen en slecht weer. Dank u wel! Verder zoek ik steun voor Pastor Anwar, die dringend behoefte heeft aan vier camera's en twee drones om deze meetings vast te leggen, want zijn apparatuur is vorige keer op laffe wijze na het Kasur-festival gestolen. We zoeken daarom investeerders. Als u mee wilt doen, [klik dan hier om te steunen](#).

VIJF MILJOEN ZIELEN

Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en de Prayer festivals in Pakistan, hopen we twee dit jaar 5 miljoen mensen te bereiken. Een enorme uitdaging die we aanvaard hebben. We hebben de hand aan de ploeg geslagen en kijken vooruit en zullen doorgaan totdat Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! [En wilt u ondersteunen klik dan hier!](#)

DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: betrokken te zijn, te bidden, te bemoedigen, te steunen en te doneren. Zonder financiële middelen komt er veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons werk te steunen. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken met het boek: "Gekocht en Betaald". Zie hier---> Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen. [Klik dan hier om te doneren](#), en [lees hier onze meest recente nieuwsbrief](#). Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

