



Gods meest belachelijke profetie (vanuit werelds perspectief)

1. Het is belachelijk

Wanneer we nadenken over deze directe totale transformatie van vlees en bloed tot onsterfelijkheid is dat gewoonweg belachelijk. Maar Gods Woord is vol van belachelijke gebeurtenissen.

- De zondvloed en de ark van Noach
- Het splijten van de Rode Zee tijdens de Exodus
- Jozua's strijd waarbij zon en de maan een dag stilstonden
- De ezel van Bileam die sprak
- David die Goliath doodde de reus met een steen
- Shadrach, Meshack en Abednego in de vurige oven
- De wonderbare spijziging etc.
- De opwekking van Lazarus na 4 dagen

God is gespecialiseerd in het gebruiken van het belachelijke om de mensheid dwaas te laten lijken. Het is duidelijk dat het idee van de Opname kan worden beschouwd als het meest belachelijke geloof in het Bijbelse christendom.

2. Het is een anticlimax

We kunnen niet weten wanneer het precies gaat gebeuren, maar zodra het gebeurt, is het binnen een oogwenk voorbij. Dit is wat we erover kunnen weten:

- A. Het gaat gebeuren
- B. Het gaat gebeuren vóór de 70e week van Daniël
- C. Het gebeurt plotseling (wel tekenen m.b.t. de 70e week, die tonen dat het nabij is)
- D. Zodra het zover is, is het tegelijk ook weer voorbij.
- E. Je kunt er geen enkele invloed op hebben en onmogelijk weten wanneer het is.

3. Het haalt de kerk uit de vergelijking

Elk goed verhaal kent een held die strijd. We zien thema dit in elk populair boek, verhaal, film en TV-serie. De Opname zet dat verhaal volkomen op zijn kop.

- we kunnen het niet versnellen en het niet vertragen
- we kunnen het niet beïnvloeden hoe het gebeurt
- we kunnen al evenmin beïnvloeden wat er daarna gebeurt.
- we hebben er helemaal niets over te zeggen!

We zijn vaak geconditioneerd om te denken dat... :

- A. we verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van Gods koninkrijk
- B. de Opname een afleiding is, die ons afhoudt van het 'echte werk'
- C. de Opname een ontsnapping is voor lafaards, die wil dat het vóór de G.V. gebeurt.

De kerk was niet in de eerste 69 weken en zal er ook niet in de 70e week niet zijn

De Opname is echter niet het plan van de mens, maar dat van God.

Zij die dit verlossingsplan bekritisieren, bekritisieren Gods plan van bevrijding.

4. Het moet gebeuren

De mens kan niet gaan waar Christus is, want vlees en bloed kunnen Gods koninkrijk niet beërven. Jezus zei dat Hij ons zal brengen waar Hij is (Johannes 14:1-3).

Het moet gebeuren (Romeinen 8:22-30, 2 Kor 5:17-21, Efeziërs 1:11-14, 4:30)

- A. Rechtvaardiging - een eenmalige gebeurtenis in het verleden
- B. Heiliging - een levenslange gebeurtenis
- C. Verheerlijking - een eenmalige toekomstige gebeurtenis

5. Het vereenvoudigt Gods toorn

Volgens critici van de pre-trib opname, negeren we daarmee de vormen van toorn en verdrukking die in de wereld aanwezig zijn. De afgelopen 2000 jaar heeft de Kerk de toorn van de mens en Satan doorstaan. In feite stelt Johannes 15:15-24 en 16:33 dat de wereld de kerk zou haten en haar door beproevingen en verzoeken zou leiden omdat ze Christus haten. Maar is het lijden van de toorn der wereld hetzelfde als het doorstaan van de toorn van het Lam in de 70e week van Daniël? Nee!

- A. De profetie van Daniël 9 betrefte 70 weken voor de Joden en Jeruzalem.
- B. Jeremia 30:7-11 zegt dat de 2^e helft bedoeld is Israël te disciplineren en alle naties in de wereld te vernietigen, waarna God Israël weer met Zichzelf verzoent. Aangezien de kerk niet in de eerste 69 weken was, zal het ook niet in de 70e week zijn

B. Jezus zegt in Mattheüs 24:21-22 dat de 70e week van Daniël (ook bekend als...de verdrukking) de meest gruwelijke tijd in de menselijke geschiedenis zou zijn, die zelfs de dagen van Noach zal overtreffen, waarvoor we zouden moeten bidden om waardig geacht te worden om hieraan te ontsnappen (Lukas 21:36)

C. We zien in Openbaring 5:3-5 dat Christus de aanzet geeft tot de toorn die over de aarde wordt uitgestort. In feite is Jezus de enige is om de zegelorden te initiëren en de trompetten en schaalorden in gang zetten. Dus als iemand het eigendomsrecht opeist voor wat er gebeurt, dan is het Jezus wel. Lijkt mij vrij simpel.

6. Het voegt een 2^e opstanding en ook nog een 2^e komst toe - maar is dat ook zo?

A. Volgens Kol 1:18 is Christus het hoofd van de kerk en zijn wij zijn lichaam. Aangezien Christus als eerste is opgewekt en Hij het hoofd is, is het dan een tweede opstanding om ook Zijn lichaam op te wekken, aangezien zij één zijn?

B. Hoe zit het met die "velen" die bij de dood van Christus werden opgewekt? Tellen ze mee in dit aantal opstandingen? (Mat 27:51-53)

C. Joden geloven dat God eens zou komen als een grote overwinnaar die de heidense heerschappij zou omverwerpen. Ze geloofden dat Elia de komst van de Messias zou voorafgaan (Maleachi 4:5-6) die de wereld zou redden (niet alleen Israël) door het perfecte lam te worden dat de zonden van de wereld wegneemt. (Joh, 1:29, 35, 36)

D. Religieuzen in Jezus tijd misten het, omdat ze hun vertrouwen stelden in religieuze leiders die hen op een dwaalspoor brachten. De moderne kerk doet hetzelfde.

7. Het is oneerlijk - Deel 1

Waarom wel de mensen van deze generatie en niet van eerdere bedelingen.

A. Het 'mysterie van Christus' is eeuwenlang verborgen gebleven (Kol 1:25-26), maar op Gods tijd werd geopenbaard dat Hij mens zou worden om ons te verlossen (Openb. 5:3-5) om zowel Jood als heiden in één lichaam samen te brengen om in Zijn gelovigen te wonen door de Heilige Geest. Aangezien de Opname (*harpazo*) het hoogtepunt is van dit mysterie is het ook een onlosmakelijk deel van dit mysterie.

B. De kerk kon niet bestaan vóór de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Christus zei dat Hij Zijn kerk zou bouwen (Matth. 16:18-19) en dat heeft Hij gedaan.

8. Het is oneerlijk - Deel 2

Wat onderscheidt deze generatie van alle andere generaties voor ons? Waarom krijgen westerse kerken een escape als zovelen lijden ter wille van Christus?

A. Als de Opname alleen was om westerse christenen te redden, zou dit argument steekhoudend zijn. Maar ALLE gelovigen in Christus zullen worden opgenomen.

B. Wij zijn de 1^e generatie die na 1878 jaar, het herstel van Israël hebben gezien.

C. Wij zijn de 1^e generatie met de technologie die de hele wereld kan overnemen

D. Wij zijn de 1^e generatie sinds Christus die op de vastgestelde tijd leeft, d.w.z. 2000 jaar sinds de dood en opstanding van Christus (Hosea 5:15-6:3, Ezechiël 37's de dorre beenderen, Ezechiël 38's Gog-Magog, Zeven brieven aan zeven kerken, enz.)

E. Dit gaat over Gods timing, niet de onze. Zouden ze nog steeds klagen als onze generatie degene was die door de Verdrinking zou gaan als er niet zoiets als een Opname bestond?

9. Het is te godgericht

Elke variant van de christelijke eschatologie, afgezien van het pre-millennialisme en het pre-tribulationalisme, is mensgericht.

- A. Amillennialisme geeft het koninkrijk van God aan de mens om te regeren
- B. Post-millennialisme legt de verantwoordelijkheid bij de kerk om het koninkrijk op te bouwen en voor te bereiden op de wederkomst van Christus
- C. Pre-Wrath plaatst de kerk in de 70e week, die vereist dat de kerk volhardt en vecht om te overleven
- D. Post-Trib plaatst de kerk opnieuw in de 70e week, waarbij de kerk moet volharden en vechten om te overleven
- E. Gedeeltelijke Opname legt de verantwoordelijkheid op het individu om zichzelf waardig te maken om opgenomen te worden

Het is waar, de Opname vóór de Verdrukking is de enige eschatologische positie die de verantwoordelijkheid alleen op God legt om Zijn bruid te bevrijden vóór Zijn toorn.

10. Het is een afleiding en niet belangrijk

Volgens velen is de leer van de Opname niet belangrijk. Men zegt: christenen moeten niet in de lucht blijven staren terwijl er hier op aarde zoveel werk te doen is. Echter ...

- A. Bijbelse profetieën wekken een vuur in de gelovige op zoals niets anders dat kan.
- B. Valse tweedeling. Christenen kunnen tegelijkertijd werken en verwachten. Jezus leerde dit. Paulus onderwees het. Peter leerde erover. John schreef erover en maakte het zelf mee. Het is duidelijk dat het belangrijk is.
- C. Bijbelprofetie maakt een derde van de Bijbel uit. Als je een derde van je bijbel *niet* bestudeert, creëer je een vacuüm in je theologie dat gevuld zal worden met iets dat NIET theologisch gezond is.

Bonus: het is te nieuw!

Welnu, aangezien Jezus erover sprak en het aan Paulus gaf om te onderwijzen, dus echt, het is de oudste eschatologische opname-positie die valt onder het:

Bijbelse pre-millennialisme is een gezonde Bijbelse theologier

Historisch pre-millennialisme (post-Trib) werd ontwikkeld in de 3e eeuw

A-millennialisme in de 4e en 5e eeuw.

Post-millennialisme in de 17e eeuw.

Pre-millennialisme wordt **herontdekt** in de 18e eeuw.

Mission Update - JUNI 2023 - SPECIALE MEDEDELINGEN

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en nu ook op [Rumble](#). We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden. Daarom vraag ik u om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, een link naar het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.



DE WAARHEID OVER DE LEUGEN (Nieuw boek van Jaap)

Dit boek schetst de eeuwige maar ook de actuele strijd tussen waarheid en leugen, licht en duisternis, God en de duivel. De waarheid over de leugen is soms zo schokkend, dat ik snap waarom sommigen de waarheid over de leugen niet kunnen bevatten en nauwelijks kunnen geloven. Het is zoals Aleksandr Solzhenitsyn zei: *“De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er kotsmisselijk van!”* Maar echte vrijheid kan niet bestaan zonder waarheid. En die Waarheid is een Persoon en Zijn Naam is Jezus. Hij zal triomferen over de vader der leugen die het kwade goed noemt en het goede kwaad. Laat je inspireren.

Auteur: Jaap Dieleman

Kostprijs €16,50. [Bestellen - Klik hier!](#)

DE OOGST IS GROOT IN INDIA & PAKISTAN

In 2022 zagen we in India en Pakistan samen zo'n 2.5 miljoen mensen een keuze voor Jezus maken. December 2022 was de grootste oogst ooit in een maand. Maar liefst 469.930. Echt onvoorstelbaar! We zijn zo dankbaar voor deze grote oogst en voor alle werkers in India en Pakistan en alle sponsors in Nederland die ons hierbij gesteund hebben. Dank je wel! Dit jaar, 2023, zagen we al ruim 1 miljoen mensen tot Jezus komen. Bid dat het kostbare Woord van God niet uit hun harten worden geroofd maar dat ze groeien in hun geloof.

GOED NIEUWS, MAAR TOCH NOG BLIJVEND GEBED GEVRAAGD!!!!!!

Juist nu we zoveel mensen tot Jezus zien komen, probeert de vijand Gods werk te verstoren. Waar het op neer komt is, dat de bank in India ons geld vasthoudt. Ze sturen het niet door naar onze partner en ook niet terug naar ons. Inmiddels is er een uitspraak en zal komende maand € 50.000 worden doorgestuurd naar ons werk in India. Maar de overige ruim € 50.000, wordt nog vast gehouden. Blijf er voor bidden dat ook dit geld vrij zal komen. We zullen opnieuw een rechtszaak starten zodra het eerste bedrag veilig binnen is. Bid dat het geld snel vrij komt zodat we ons werk ongestoord kunnen voortzetten. Dankjewel!

MEER OOGST DAN OOI ONDANKS TOEGENOMEN VERVOLGING

Ondank de laffe aanval van vorige maand, gaat ons werk onverminderd voort. In de maand mei hadden we zelfs een dubbele oogst van bijna 400.000 beslissingen voor Jezus. Helaas was het rapport nog niet beschikbaar toen ik deze wachter aan het voorbereiden was. Maar zodra ik de informatie heb, zullen we dit wereldkundig maken. Dat betekent dat we sinds begin dit jaar al ruim 1.6 miljoen beslissingen hebben geteld. Dank u Heer voor deze grote oogst!

PRAYER-FESTIVAL - Pakistan



Kasur-City -vrijdag 26 mei 2023 - Pakistan

Klik op de foto om de promo te zien. Er werden naar schatting 120.000 beslissingen voor Jezus gemaakt. Los nog van de 100 miljoen potentiële kijkers die via Isaac en Eternal-Life-TV keken. God weet hoeveel van hen hun hart hebben geopend

voor de boodschap van Gods genade in Christus. Bidt voor hen die Jezus hebben aangenomen, zodat het zaad niet uit hun harten zal worden geroofd. Verder zoek ik steun voor Pastor Anwar, die dringend behoefte heeft aan vier camera's en twee drones om deze meetings vast te leggen, want zijn apparatuur is op laffe wijze na dit festival gestolen. We willen in het najaar nog meer van deze schitterende meetings doen. We zoeken daarom investeerders. Als u dat wilt doen, [klik dan hier om te steunen](#).

VIJF MILJOEN ZIELEN

Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en de Prayer festivals in Pakistan, hopen we twee keer zoveel mensen te bereiken als vorig jaar. Een enorme uitdaging die we aanvaard hebben. We hebben de hand aan de ploeg geslagen en kijken vooruit en zullen doorgaan totdat Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! [En wilt u ondersteunen klik dan hier!](#)

DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

U kunt helpen door: betrokken te zijn, te bidden, te bemoedigen, te steunen en te doneren. Zonder financiële middelen komt er veel werk stil te liggen. Daarom vragen we u ons werk te steunen. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken met het boek: "Gekocht en Betaald". Zie hier---> Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen. [Klik dan hier om te doneren](#). en [lees hier onze meest recente nieuwsbrief](#). Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. (Links naar info - click op de plaatjes)

