



Bouw op de Rots

Mattheus 7:24-27 - Tweeërlei fundament (zie ook Lukas 6:46-49)

Een ieder nu, die deze **mijn woorden hoort en ze doet**, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis **bouwde op de rots**. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want **het was op de rots gegrondvest**. En een ieder, die deze **mijn woorden hoort en ze niet doet**, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

Psalm 125:1

Die op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion die **niet wankelt**, maar blijft in eeuwigheid

Hebreeën 12:26-27

Toen heeft zijn stem de aarde doen **wankelen**, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik **niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven**. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering **der wankelen dingen** als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, **wat niet wankel is**.

Lukas 21:5-28

En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen **wankelen**. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer **deze dingen beginnen te geschieden**, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

Jesaja 2:19-22

Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te **verschrikken**. Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de **verschrikking** des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te **verschrikken**. Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten? (verschrikken -shaking)

Haggai 2:7-8

Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de **hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven**. Ja, Ik zal **alle volken doen beven** en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de HERE der heerscharen.

Psalm 112:5-8

Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt; want hij zal **nimmer wankelen**, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE; zijn hart is standvastig, hij vreest niet,

Handelingen 4:31 - Gods schudden

En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, **bewogen**; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

Ezechiël 38:18-23

Maar **te dien dage**, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here HERE, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal **een zware aardbeving het land van Israël teisteren**. Ja, **beven zullen voor Mij** de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en **alle mensen die op de aarde leven**; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here HERE; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn; Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben.

Zacharias 14:1-7

Zie, er komt een dag voor de HERE, om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, ...; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; ja, het zal één dag zijn - die is bij de HERE bekend - geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.

Openbaring 6:12

En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde **een grote aardbeving** en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed....

En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de hollen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

DE AARDBEVING IN TURKYE en SYRIE

Turkije heeft de noodtoestand afgekondigd voor 10 provincies die het ergst getroffen zijn.

Dit gebied beslaat ruim 100.000 km² en is groter is dan België en Nederland samen.

Duizenden gebouwen zijn ingestort en nog eens duizenden moeten wegens ernstige schade worden afgebroken. In het getroffen gebied (incl. Syrië) wonen ruim 23 miljoen mensen, waarvan er inmiddels ruim 42.000 zijn omgekomen. Dit getal zal nog verder oplopen naast alle duizenden gewonden.

De hele wereld is in een keer stilgezet door deze gigantische ramp, die in 2 twee minuten de levens, huizen, bezittingen van miljoenen heeft verwoest. Hoe kwetsbaar is 'n mensenleven en hoe snel kan het voorbij zijn? Er was geen tijd voor een schietgebedje of noodoproep. 'n oorverdovende stilte volgde en de gevolgen voor de overlevenden is nog niet te overzien.

EEN WONDER...OF TOCH NIET?

Te midden van deze verwoestende aardbeving, zijn er toch ook bijzondere wonderen van redding en bevrijding. Want midden in het aardbevingsgebied ligt het stadje **Erzin** dat te midden van deze verwoesting geheel gespaard is gebleven. Een Godswonder? Ja en Nee! Ik heb opgezocht wat **ERZIN** betekent. Er zijn verschillende verklaringen maar deze vond ik wel heel bijzonder: *"Problemen oplossen en gerechtigheid najagen geeft zin aan je bestaan"*.



De reden dat de 42.000 inwoners gespaard zijn, is vooral te danken aan burgermeester Ökkeş Elmasoğlu die zei: *'We hebben illegale bouw niet toegestaan'* Hij gaf geen vergunning af als de plannen niet aardbevingsbestendig waren. Je kunt je voorstellen dat niet iedereen er blij mee was. Maar nu zien we de zegen van dit beleid in het behoud van de stad. Hij verklaarde dat er geen enkele vernietiging of verlies van mensenlevens in het district was en legde uit dat dit kwam omdat men geen illegale bouw in de regio toestonden. Hij zei: "Ik heb een heel zuiver geweten, we hebben op geen enkele manier illegale bouw toegestaan."

ZE ZEGGEN DAT JIJ DE ENIGE WAARHEID BENT IN TURKIJE

Laat me je allereerst vertellen over mijn beleid, ik stond op geen enkele manier illegale constructie toe. Soms werden ze boos en zei men tegen mij: 'Is er geen andere man in het land dan jij die dit kan regelen?' Ook werd ik wel eens bedreigd dat ze iemand op mij af zouden sturen. Ik zei dan: "Het spijt me maar ik kan niets voor u doen!" Dan zeiden ze: "Bent u de enige waarheid in Turkije?" Maar ik bleef bij mijn overtuiging.

MIJN GEWETEN IS SCHOON

Ik heb een zuiver geweten, we hebben op geen enkele manier illegale bouw toegestaan. Natuurlijk, zelfs als je dit niet toestaat, zijn er sommigen die een manier vinden en illegaal bouwen. Maar als het ons ter ore kwam, hebben we de bouw stilgelegd. En als het toch gebeurde was ik beslist niet verantwoordelijk voor deze illegale bouwactiviteiten.

STEEKPENNINGEN

Ingenieurs in Turkije waren al jaren bang voor slecht gebouwde gebouwen, gezien de kwetsbaarheid van het land voor enorme aardbevingen. De zorgen namen alleen maar toe nadat een wet uit 2018 amnestie verleende aan gebouwen met illegale bouw, waardoor ze konden worden gebruikt zolang de eigenaren **een boete aan de staat betaalden**. De regering heeft een grondig onderzoek beloofd en de aanhouding van meer dan 100 mensen bevolen vanwege ingestorte gebouwen, hoewel oppositiegroepen president Recep Tayyip Erdogan ervan hebben beschuldigd er niet voor te zorgen dat de regels naar behoren werden gehandhaafd, terwijl de woede over de kwestie is gegroeid.

Erzin ligt ongeveer 70 mijl van het epicentrum van de aardbeving. In steden verder van het centrum, maar ook in steden dichtbij zoals Osmaniye, op slechts 20 kilometer van Erzin, zijn huizen tot puin herleid en degenen die het hebben overleefd, hebben nog steeds moeite om hulp te krijgen. Sommigen zijn vertrokken naar Erzin, op zoek naar onderdak bij familie. Er zijn geen doden gevallen in Erzin, dat 42.000 inwoners heeft en 20 kilometer van Osmaniye ligt en 110 kilometer van Hatay, dat zwaar werd getroffen door de aardbeving.



“ER IS GEEN VERLIES VAN LEVENS”

De burgemeester van Erzin, vertelde dat er geen slachtoffers waren in het district. Hij zei: “Het is 15-20 kilometer verwijderd van Osmaniye en 110 kilometer verwijderd van Hatay. Ondanks dit, hebben we geen enkel verlies van mensenlevens veroorzaakt door de aardbeving zelf in ons Erzin, we hebben geen verwondingen, en geen puin.”

Elmasoğlu beschreef het moment van de aardbeving en zei: “We zijn blij namens ons district. Maar het spijt ons natuurlijk van al deze doden, we waren ook echt verrast, we hebben zo'n schok (beving) meegemaakt, dus het is niet te beschrijven. Ik woon ook in een vrijstaande woning met één verdieping. We werden heel heftig geschud en renden meteen met onze kinderen naar de deur, we konden ons bijna niet

SPECIALE MEDEDELINGEN

Onze Wachter-filmpjes staan op ons [YouTube-kanaal](#) en nu ook op [Rumble](#). We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, geblokkeerd kan worden. Daarom vraag ik u om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste wachter, een link naar het tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.



BIJBELS VOOR PAKISTAN & INDIA

De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken zijn geleverd, maar we kunnen er zelfs wel 500.000 gebruiken. Uiteraard kost dat geld. Daarom blijven we doorgaan met de Bijbel-actie want we willen zoveel mogelijk bijbels kunnen kopen. We zien op naar onze Hemelse Vader en vragen Hem de hemelsluizen te openen en te voorzien. Als u wilt meehelpen, heel graag. <-- Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken met dit boek over Israel. [Klik hier om te doneren](#) en vermeld ook uw adresgegevens zodat we weten dat u het boek wilt ontvangen. Dank u!

GOSPELTRUCKS INDIA

In 2022 zagen we in India en Pakistan samen zo'n 2.5 miljoen mensen een keuze voor Jezus maken. December 2022 was de grootste oogst ooit in een maand. Maar liefst 469.930. Echt onvoorstelbaar! We zijn zo dankbaar voor deze grote oogst en voor alle werkers in India en alle sponsors in Nederland die ons hierbij gesteund hebben. Dank je wel!

PRAYER-FESTIVAL - Khanewal-City - vrijdag 24 maart - Pakistan



Binnenkort is het weer zo ver dat we opnieuw een groot festival houden in Pakistan. De kosten voor deze mega-festivals zijn groot, (€50.000,- is onze bijdrage), maar de oogst is dan ook fantastische met gemiddeld zo'n 100.000 beslissingen voor Jezus. En dan nog een potentieel van 100 miljoen TV-kijkers die via Isaac-TV en EternalLife-TV en andere kanalen naar deze boodschap kijken. We zoeken bidders en sponsors voor dit project. [Klik hier om te doneren](#).

VIJF MILJOEN ZIELEN

Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en straks ook de Prayer festivals in Pakistan, verwachten we twee keer zoveel mensen te bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. Een enorme uitdaging die we aanvaard hebben. We hebben de hand aan de ploeg geslagen en kijken vooruit en we zullen hiermee doorgaan totdat Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! [En wilt u ondersteunen klik dan hier!](#)

DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG

Nu kan niet iedereen zelf gaan, maar we kunnen in zekere zin, toch ook wel gaan. Namelijk door: betrokken te zijn, te bidden, te bemoedigen, door te steunen en door te doneren. Want er is veel geld nodig om deze visie waar te maken. Zonder de financiële hulp komt er veel werk stil te liggen. En dat willen we natuurlijk niet! Daarom vragen we u om ons werk te blijven steunen. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken door de gevers het nieuwste boek van Jaap te sturen. Zie hier de omslag -->. Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen. Wilt u meehelpen? [Klik dan hier om te doneren.](#)



Een woord van dank

Ik ben overweldigd als ik zie hoe onze God ons werk onvoorstelbaar zegent. We zien zoveel mensen tot Jezus komen en God bevestigt Zijn Woord met wonderen en tekenen. En dit alles via zoom. Ik ben onvoorstelbaar dankbaar voor allen die ons helpen en dit mogelijk hebben gemaakt door middel van hun giften en gebeden. Daarom wil ik ook dat u deelt in de vreugde en de zegen van dit werk. En alle eer aan onze Heer die ons werk bevestigt.

Opbouwende boeken en filmpjes

Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, [ga dan naar onze webshop](#) waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden.

Steun ons werk! - Ons budget voor 2023:

€ 2.500.000 om 5.000.000 mensen te winnen voor Jezus in Pakistan en India etc.

Dat betekent €0,50 per kostbare ziel. Voor elke € 100,- bereiken we dan 200 mensen.

Voor ons zendingswerk zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u partner worden? [Klik hier om ons werk te steunen.](#) Hartelijk dank! En [zie hier de laatste nieuwsbrief](#) Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Links naar interessante info - click op de plaatjes

