



Gods timing - Deel 1

Tekenen dat het opname nabij is.

We onderzoeken de leer van de 'imminentie'. We hebben in het Nederlands geen goed alternatief voor dit woord, maar de volgende uitdrukkingen omschrijven het:

- op elk moment, spoedig, een willekeurig moment.
- dreiging (zoals gevaar, storm, een uitbarsting van een vulkaan)
- plotseling, plotsklaps (zoals een bliksemflits en donderklap)

De opname komt op deze wijze, echter de opname is niet een willekeurige toeval, dat los staat van andere factoren. De opname volgt en is verbonden aan een aantal tekenen die als objectief waarneembare verschijnselen in de wereld zijn te zien.

Het is dus nooit absolute willekeur die geheel los staat van andere zaken. Het is een feit dat dreiging, of het nu in de Bijbel is of in de wereld om ons heen, altijd gebaseerd is op tekens. Het is dus nooit een totaal willekeurig toeval.

Voorbeeld - Een vulkaan uitbarsting

- Er kan jaren sluimerend gevaar zijn zonder direct gevaar
- Wanneer seismische activiteit toeneemt lijkt het gevaar dichterbij te komen
- Wanneer er veel aardbevingen zijn en rookpluimen opstijgen is het nog dichterbij
- Als de vulkaan begint te spuiten, wordt onmiddellijke evacuatie vereist

Voorbeeld - Een geboorte

- Binnen enkele weken na de bevruchting weten we dat er een baby gaat komen
- De buik wordt dikker en na zeven maanden weten we dat het spoedig kan gebeuren
- Na 9 maanden kunnen er weeën en schijnweeën zijn, het kan nu elke dag gebeuren
- Als de persweeën beginnen kan het elke moment gebeuren.

Voorbeeld - Een orkaan waarschuwing

- Het kan een blauwe hemel zijn, maar de meteorologen zeggen dat er storm komt
- De lucht begint te betrekken, er komen donkere wolken aan in de verte
- Het gaat hard waaien, je ziet bliksemschichten en je hoort de donder in de verte
- De storm barst los en als je niet veilig bent, loop je gevaar om te komen

Frequentie en intentie

De opname is aanstaande op dezelfde manier als een vulkaanuitbarsting, een geboorte of een stormwaarschuwing. Er gaan duidelijke tekenen aan vooraf.

Tekenen die we zien en die toenemen zoals weeën in frequentie en intentie.

Het hele concept dat de opname op handen is, is gebaseerd op tekenen.

- er zijn tekenen die aangeven dat de opname in de verte aan de verre horizon is
- er zijn tekenen die aangeven dat het nabij is aan de horizon
- er zijn tekenen die aangeven dat het heel dichtbij is in zijn nadering en
- er zijn tekenen die erop wijzen dat het onmiddellijk staat te gebeuren.

Jezus spreekt over het begin der weeën en dat als we de tekenen zien dat we dan moeten opzien, omdat onze verlossing (geboorte) nabij is.

Nu zijn die tekenen niet wetenschappelijk, maar vooral profetisch te duiden.

We hebben te maken met waarschijnlijkheden, en niet met exacte wetenschap.

Daarom kan ook niemand de dag of het uur weten, maar wel dat het steeds dichterbij komt.

Daarom zegt de bijbel ons ook te waken: "**naarmate we de dag zien naderen**".

We kunnen de dag of het uur niet met enige mate van zekerheid vaststellen

We kunnen zelfs het jaar van de opname niet met zekerheid bepalen.

Tijdens de hele kerkgeschiedenis, keek men uit naar de spoedige komst van Jezus.

Maar elke voorspelling, ooit gedaan, is tot op de dag van vandaag fout geweest.

Hoe verenigen wij het '**plotseling**' van Zijn komst met de tekenen van Zijn komst?

Aan de tekenen in de wereld, begreep men dat ze in de laatste dagen leefden.

In algemene begreep men, dat de wederkomst van de Heer aan de verre horizon lag.

Ze leefden echter in de hoop dat de dingen tijdens hun leven zouden versnellen en ze het voorrecht zouden krijgen de komst van de Heer tijdens hun leven mee te maken.

Nu, in onze tijd, zijn de dingen een beetje anders. Wij zien dingen die er niet op wijzen dat de opname aan de verre horizon of zelfs aan de relatief nabije horizon is, maar dat de opname echt heel dichtbij gekomen is. We gaan naar deze dingen kijken.

Twee soorten tekens:

Deze tekens laten zien dat de tijd kort is. Als eerste noem ik de **rekenkundige tekens**. Deze tekens volgen de analogie van Daniël 9:24-27. En die tekens gaven een relatieve timing voor Jezus' eerste komst. De tweede zijn **ontwikkelingen op het wereldtoneel** die ons laten zien dat de wereld op z'n einde loopt. De zogenaamde 'stage-setting-signs' waaraan we zien dat de 'zware tijden' van de laatste dagen zijn aangebroken.

1. Rekenkundige tekens

In Daniël 9:24-27 vinden we een Bijbels voorbeeld voor het berekenen van de exacte datum van de eerste komst van de Messias. Nu is de nauwkeurigheid hiervan misleidend, want hoewel ze de exacte datum wisten, hadden ze geen idee waarmee die datum werd geassocieerd. Ze hadden geen idee waar het mee te maken had.

Ze wisten niet of het verband hield met de geboorte van de messias
Ze wisten niet of het verband hield met Zijn kroning of zijn zalving
Ze wisten niet of het verband hield met Zijn overwinning op de Romeinen
Ze wisten niet of het verband hield met Zijn openbare leven en bediening

Ze wisten het pas zeker toen ze zich realiseerden dat het werd geassocieerd met de triomfantelijke intocht in Jeruzalem, waarbij Jezus op een ezel de stad in kwam en de mensen op straat riepen: "Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!"
Laten we eens kijken naar nog een paar van deze rekenkundige tekens.

Het sabbatteken

We hebben het niet over de wekelijkse sabbat en ook niet over de sabbatjaren die betrokken zijn bij de Shemitah-cyclus, maar over de duizendjarige sabbat. Deze waarheid wordt begrepen wanneer we 2 Petrus 3:8 in haar context lezen en in lijn brengen met Hosea 5:14 t/m 6:2. Daarbij voegen we de belofte van rust toe uit Hebrreeën 4. Dan zien we dat de millennium-sabbat een profetisch teken is.

Nu zegt 2 Petrus 3: 8 dat één dag bij de heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. En in Hosea 5 en 6 lezen we dat de Heer weggaat en dan na 2 dagen naar zijn volk zal terugkeren en op de derde dag zal worden opgewekt. Daarnaast spreekt Hebrreeën 4 over de eeuwige rust. Ik wil niets afdoen van de rust van ons geloof nu, maar de millennium sabbatsrust gaat over de rust die we verkrijgen in het beloofde land aan het einde van onze pelgrimsreis.

Als we dit principe van 2 Petrus 3 nemen en vergelijken met Hosea 5 en 6, dan zien we dat er 4000 jaar is van Adam tot het kruis en er is 2000 jaar van het kruis tot aan de wederkomst van Jezus, waarna het duizendjarige vrederijk op aarde komt.

Dus, er zijn 6 millennia of 6 sets van 1000 jaar voor de heiligen om te werken in de dienst van God, in een God-hatende wereld en dan is er duizend jaar of een millennia van rust. Als we dit nu samenvoegen in onze rekenkundige model, dan komen we op het volgende uit: als het kruis plaatsvond op het Pascha in het jaar 33, dan zal het koninkrijk beginnen met Pascha over twee dagen van 1000 jaar, dat is dus in 2033. Dat zou betekenen dat de grote verdrukking van zeven jaar, in het voorjaar van 2026 zou kunnen beginnen.

Maar deze berekening is feitelijk nog vrij onnauwkeurig, ja zelfs misleidend, omdat we geen idee hebben of de opname 3 weken, 3 maanden of 3 jaar voor het begin van de verdrukking plaatsvindt. Bovendien zijn er verstoringen in het zonnestelsel tijdens de verdrukking die wellicht onze menselijke tijdstelling verder in de war schoppen.

Dus zelfs degenen die de wederkomst proberen te berekenen, zullen problemen hebben met het berekenen van de dag of het uur. Als je hier meer over wilt begrijpen, kijk dan naar

Lukas 21:26 in samenhang met de machten van de hemel die worden geschud. In ieder geval dit teken van de duizendjarige sabbat wijst op een opname-tijdsvenster waarvan we kunnen zeggen dat het in principe begint in de zomer van 2022 en loopt tot het voorjaar van 2026. Dit zou heel goed het tijdsbestek kunnen zijn waarbinnen de opname zal kunnen vallen.

De wedergeboorte van Israël

Het tweede rekenkundige teken is de wedergeboorte van Israël, en dit teken wordt gevonden in Mattheüs 24:32-35. Dit teken bestaat uit drie delen:

- **het eerste** deel is de vijgenboom, een bekend typebeeld van Israël. Op 14 mei 1948 kwam de vervloekte vijgenboom weer tot leven uit de dood en toen deze 'boom' weer begon uit te lopen en nieuwe bladeren voortbracht, toonde dat niet alleen aan dat de Israel leefde, maar het toonde ook aan dat de zomer of de oogst nabij was.

- **het tweede** dat we in deze passage zien, is de parallelle observatie. Merk op dat er 'evenzo' staat, dat wanneer de profetische tekenen in dit hoofdstuk beginnen te geschieden de wederkomst is dichtbij, zelfs vlak voor de deur.

- **het derde** ding in deze passage is de belofte dat de generatie, die getuige is van de tekenen die beginnen met het ontluiken van de vijgenboom, niet zal voorbijgaan totdat alle tekenen zijn vervuld. Dus hoe beoordelen we de lengte van de generatie?

De levensduur van een generatie

In Psalm 90:10, lezen we: 'de dagen van ons leven zijn 70 jaar en de sterken 80 jaar. Nu hoeven we die 70 en 80 jaar niet zo strikt te nemen, want wat mij betreft kan het net zo goed 80 en 90 jaar zijn. Feit is dat in het moderne Israël de gemiddelde levensverwachting nu 83 jaar is, terwijl historisch gezien 70 jaar was. Als we nu 80 jaar optellen bij 1948, komen we op 2028. Een zeer vergelijkbare datum als wat we dit vergelijken met het begin van de verdrukking in 2026 en het millennium dat dan zou kunnen beginnen in 2033.

Mijn conclusie is, dat er nog mensen in leven zullen zijn van de generatie die getuige was van de wedergeboorte van Israël in 1948, op het moment dat Jezus, na de verdrukking, uit de hemel neerdaalt. Dus, wat is het resultaat van deze rekensom?

Dat de opname een verbonden is met de 70^e week en de wederkomst van Jezus.

Het is zeer wel mogelijk dat er 2 of 3 jaar tussen de opname en het begin van de verdrukking zitten. Het is evenwel duidelijk dat er geen 20, 30, 50 of 100 jaar tussen zit en zeker geen 1000 jaar. Omdat er een korte vaste tijd is tussen de opname en de wederkomst, weten we dat er een zeer beperkt tijdsbestek is tussen de opname en het begin van de verdrukking. En daarom weten we dat we in de eindtijd leven en dat de opname van de gemeente nabij is.

Ja, misschien zitten we zelfs al in dat opnamevenster. En als de opname niet spoedig plaatsvindt, zullen we straks in de verdrukking komen. Maar 'dat' zal niet gebeuren, omdat we weten dat de opname in de zeer nabije toekomst zal plaatsvinden.

SPECIALE MEDEDELINGEN

We plaatsen de Wachter-filmpjes op ons YouTube-kanaal. We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, zomaar geblokkeerd kan worden. Daarom wil ik u vragen om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u daar in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mailtje met link naar de nieuwste wachter met het Bijbel-tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.



BIJBELS VOOR PAKISTAN

De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken zijn geleverd. Net op tijd voor de Grote Gospel-Rally van 9 december 2022. Eigenlijk kunnen we wel 250.000 bijbels gebruiken met de grote oogst die we nu zien. Ook voor Pakistan hebben we 50.000 bijbels in druk. We hebben grote financiële wonderen nodig om deze kosten te dragen. We zien op naar onze Hemelse Vader en vragen Hem de hemelsluizen te openen en te voorzien. Als u wilt meehelpen, heel graag. Elke gift vanaf €100,- willen we <-- dit boek geven. [Klik hier om voor dit project te doneren](#) en vermeld ook uw adresgegevens zodat we weten dat u het boek wilt. Dank u!

MAANDVERSLAG Oktober GOSPELTRUCKS INDIA



Vanwege de grote Gospel Rally, hebben we het maandverslag van de truck van november nog niet binnen. Maar ik verwacht dat we over de 200.000 beslissingen voor Jezus zullen zien. Volgende week hoop ik u dit verslag te sturen. We zijn zo dankbaar, voor de enorme oogst, maar vragen u te blijven bidden voor meer! [En wilt u ondersteunen klik dan hier!](#)

EEN ENORME OOGST



Dit Gospel Festival ligt inmiddels weer achter ons, en de oogst is enorm. We hebben een prachtig promo verslag van slechts drie minuten. Klik op de poster hier links en dan ziet u hoe God gebeden verhoord en grote wonderen deed. Dit willen we vaker doen. Bid a.u.b. mee!

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Tot zover de brief van Kingsly die vooral het uitvoerende werk doet. We hebben dit jaar al bijna 1.5 miljoen beslissingen voor Jezus mogen zien. Maar dit festival was de klap op de vuurpijl als heerlijke afsluiting van dit jaar. Het ligt inmiddels achter ons, maar alle kosten zijn nog niet gedekt. Ik wil u vragen om mee te helpen, want er is veel geld nodig om dit wonder te realiseren. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken door dit nieuwste boek van Jaap te sturen. Zie hier de omslag-->. Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen Wilt u meehelpen? [Klik dan hier om te doneren.](#)



PAKISTAN

Mijn vriend Anwar wil in 2023 elke maand twee Gospel Festivals met mij doen. Elk festival kost €50.000,- Maar we bereiken per keer honderdduizenden mensen. Ik wil heel graag ja zeggen want de tijd is kort en de oogst zo groot. Maar dat betekent dat we buiten India elk jaar ruim een miljoen nodig hebben om dit te doen. Ik wil God geloven voor dit wonder. Wie wil meehelpen deze enorme oogst binnen te halen nodig ik bij deze van harte uit om gericht mee te bidden en te geven. Wilt u ook bijdrage dan heel graag uiteraard. [Klik dan hier!](#)

Een woord van dank

Ik ben overweldigd als ik zie hoe onze God ons werk onvoorstelbaar zegent. We zien zoveel mensen tot Jezus komen en God bevestigt Zijn Woord met wonderen en tekenen. En dit alles via zoom. Ik ben onvoorstelbaar dankbaar voor allen die ons helpen en dit mogelijk hebben gemaakt door middel van hun giften en gebeden. Daarom wil ik ook dat u deelt in de vreugde en de zegen van dit werk. En alle eer aan onze Heer die ons werk bevestigt.

Opbouwende boeken en filmpjes

Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze shop waar u onze boeken kunt vinden op www.heilbode.nl/webshop.html Zie hier ook mijn nieuwste boeken – [Klik hier of op de boeken om ze te bestellen](#)

Steun ons werk! - Ons budget voor de komende tijd:

€ 100.000 Project Bijbels voor India (en wellicht later nog meer)

€ 80.000 Project Gospel Trucks (de operationele kosten zijn €2.000,- p. truck p. maand)

Voor ons zendingswerk in Nederland en het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u partner worden? [Klik hier om ons werk te steunen.](#) Hartelijk dank!

De laatste nieuwsbrief: www.heilbode.nl/assets/files/Nieuws-update--november2022.pdf

Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Een kans om achteraf toch nog mee te gaan is er niet. Als de deur dicht is, gaat hij niet meer open. Het is later dan je denkt. Kies daarom nu het nog kan voor Jezus! Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl



OP EENS BEN IK WEG!

Kijk ook eens hier naar deze bevriende site:
Hier vind je heel veel waardevolle informatie
over het thema van de Opname

www.opeensbenikweg.nl