



De rol van een wachter

- Waken: waakzaam zijn, wachten, uitzien wat er komen gaat
- Zien: ook wel ziener genoemd, zien wat er komen gaat
- Spreken: proclameren wat God zegt (Orakel - mond van God)
- Waarschuwen: voor dreigend en komend onheil

Deze inzichten komen voornamelijk uit Gods Woord. Als God spreekt via anderen media, zoals: visioenen, dromen, tekenen, aanwijzingen, indrukken, etc., zullen deze nooit in strijd mogen zijn met ZIJN WOORD. **In zekere zin zijn we allemaal geroepen als wachters.**

Hebreeën 10:25

Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate **gij** de dag **ziet naderen**.

Ezechiël 3: 16-21 - Ezechiël tot wachter aangesteld

Na verloop van zeven dagen kwam het woord des HEREN tot mij: Mensenkind, **u heb Ik tot wachter** over het huis Israëls **aangesteld**. **Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen**. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven - en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar **van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen**. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.

Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; **omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt**, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want **hij heeft zich laten waarschuwen**; en gij hebt uw leven gered.

Waarschuwen = waarschouwen

Dat is de waarheid aanschouwen van de gevolgen van het volharden in ongehoorzaamheid

Ezechiël 33:1-15 - Ezechiël wederom tot wachter aangesteld

Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tot hen: **wanneer Ik over een land het zwaard breng**, en de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen **en tot wachter aangesteld**, en deze **ziet** het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk - als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar **zich niet laten waarschuwen**; zijn bloed komt over hemzelf; **als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered**.

Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch **niet** op de bazuin blaast, zodat het volk **niet** gewaarschuwd wordt - en het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar **van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen**. Gij nu, mensenkind, **u heb Ik tot wachter** over het huis Israëls **aangesteld**. **Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen**. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven, - maar gij spreekt niet om de goddeloze **te waarschuwen voor zijn weg**, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, **maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen**. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.

Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg - hoe zouden wij dan leven? Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, **Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven**, huis Israëls? Gij nu, mensenkind, zeg tot **uw volksgenoten**: Zijn gerechtigheid zal de rechtvaardige niet redden, wanneer hij tot overtreding komt; en door zijn goddeloosheid zal de goddeloze niet ten val komen, wanneer hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En wanneer hij zondigt, zal de rechtvaardige door zijn gerechtigheid niet kunnen leven. Wanneer Ik tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal, maar hij vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet onrecht, dan zal met geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. En wanneer Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven, maar hij bekeert zich van zijn zonde en handelt naar recht en gerechtigheid - de goddeloze geeft een pand terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven, zodat hij geen onrecht meer bedrijft - hij zal zeker leven, hij zal niet sterven.

Ezechiël 33:21-33 - De tijding van Jeruzalems val - de minachting van het volk

Gij nu, mensenkind, uw volksgenoten spreken onderling over u bij de muren en aan de deuren der huizen; de een zegt tot de ander, ieder tot zijn naaste: Kom toch mee en hoor, welk woord er van de HERE is uitgegaan. En zij komen bij u als in een volksoploop, zetten zich

voor u neer, als mijn volk, en horen uw woorden, maar doen er niet naar; woorden van liefde zijn in hun mond, maar hun hart gaat uit naar hun woekerwinst. Zie, gij zijt voor hen als een liefdeslied, schoon van klank, passend bij snarenspeel. Zij horen uw woorden, maar doen er geenszins naar. **Doch als het komt - en het komt!** - dan zullen zij weten, dat er in hun midden een profeet is geweest.

Hosea 9:7, 9

Gekomen zijn de dagen der bezoeking, gekomen de dagen der vergelding. Israël zal het ervaren. ... De wachter over Efraïm bij mijn God, de profeet - een strik van een vogelvanger is op al zijn wegen, vijandschap in het huis van zijn God. Zij hebben diep verdorven gehandeld, als in de dagen van Gibeon: Hij zal hun ongerechtigheid gedachtig zijn, hun zonden bezoeken.

Lukas 21:36

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat (onherroepelijk) geschied zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Een tsunami of vulkaan waarschuwing - 3 levels

Elk moment betekent dat: er seismische activiteit is - maar wellicht nog geen uitbarsting

Elk moment betekent dat: seismische activiteit toeneemt en er gevaar dreigt op barsten

Elk moment betekent dat: er onmiddellijk gevaar dreigt en evacuatie direct moet gebeuren

Spreekwoorden 22:3, 27:12 (voor, tijdens of na de tsunami?)

De schranderere ziet het onheil en bergt zich,

maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Mattheus 24:36-42

Doch van **die dag en van die ure weet niemand**, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in **de dagen van Noach**, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, **en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.** Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. **Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.**

SPECIALE MEDEDELINGEN

We plaatsen de Wachter-filmpjes op ons YouTube-kanaal. We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, zomaar geblokkeerd kan worden. Daarom wil ik u vragen om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u daar in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mailtje met link naar de nieuwste wachter met het Bijbel-tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.



BIJBELS VOOR INDIA

De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken worden toch iets later geleverd dan beloofd was. Het wordt eind oktober. Eigenlijk kunnen we wel 250.000 bijbels gebruiken met de grote oogst die we nu elke maand zien binnenkomen. We hebben grote financiële wonderen nodig om al deze kosten te dragen. We zien op naar onze Hemelse Vader en vragen Hem de hemelssluisen te openen en te voorzien. Als u wilt meehelpen, heel erg graag. Elke gift vanaf €100,- willen we zegenen met <-- dit boek. [Klik hier om voor dit project te doneren](#) en vermeld ook uw adresgegevens zodat we weten dat u het boek wilt ontvangen. Dank u!

MAANDVERSLAG Oktober GOSPELTRUCKS INDIA



Het overzicht hiernaast spreekt voor zich. Met inmiddels 40 trucks die elke dag uitgaan, hebben we in oktober 2022 een oogst van kostbare zielen gezien van bijna **200.000** zielen. We zijn zo dankbaar, maar vragen jullie te blijven bidden, want de vijand vindt dit niet leuk. En dan te bedenken dat de laatste 10 trucks nog niet volledig hebben meegedraaid. We verwachten daarom dat de oogst de komende

maand nog veel groter is. We zien dan ook uit wat November zal opleveren. En zeker vanwege de special Gospel-Rally. Dank God en bid mee voor meer! [En wilt u ondersteunen klik dan hier!](#)

EEN ENORME OOGST

9TH DEC 2022 AT 6PM

Gospel Rally

Pan Tamilnadu - INDIA

Live at **40 Locations 400,000 Audience**

Rev. JAAP

First time in the Church History of India!

40 TV STATIONS ONLINE

We hebben het plan opgevat, nu de 40 trucks allemaal rijden, een eenmalig festival te houden in heel Tamilnadu. Elke truck krijgt schermen om op 10 locaties mensen te bereiken, 400 locaties met naar verwachting zo'n 1000 bezoekers per locatie: 400.000 dus in totaal.

Kingsly schrijft:

*We bereiden ons voor op het Grote Gospel Festival in Tamilnadu op **9 december 2022**. Op die dag zullen op 40 locaties onze Gospel Trucks worden ingezet. We verwachten minstens **400.000 mensen** te bereiken met dit Festival. Het is de eerste in zijn soort in de geschiedenis van India. Op 1 november zijn we begonnen met 40 dagen vasten en bidden. Dit zal doorgaan tot 9 december. We geloven in een grote oogst op die historische dag. We hebben alle voorgangers, evangelisten en zendelingen uitgenodigd om mee te helpen en er getuige van te zijn.*

Dit feest houden wij om te vieren dat we nu 40 Gospel Trucks hebben uitgezonden naar alle 40 districten van Tamilnadu. Dit is een bijzonder dag voor al onze 40 Gospel-Outreach-Teams en onze visionaire partners (met name uit Nederland), en onze zendelingen zoals Daniel, die zijn leven als martelaar heeft gegeven voor het evangelie. In de afgelopen 4 jaar heeft de Heer ons 40 Gospeltrucks gegeven door Zijn wonderbaarlijke voorziening. Hij zal ons dan ook leiden in het bereiken van de mensen met de verlossende boodschap van Jezus. Onze broer Jaap Dieleman is de visionair achter dit werk, waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet om deze droom te realiseren. Het zal dus een grote zegen en bemoediging zijn voor al onze zendelingen dat hij op die speciale dag zal spreken op de 400 Gospel-Rally locaties.

We drukken 400.000 beslissingskaarten en flyers, posters, banieren enz. Het zal een groot feest zijn op aarde en in de hemel, omdat veel zondaars zich zullen bekeren en verlossing zullen ontvangen. Slaven van de duisternis zullen worden bevrijd door het bloed van Jezus Christus. De kosten voor dit festival bestaan uit de huur en het transport van de grote LED-schermen, luidsprekers, lichten, internetverbinding, videocamera's en technici voor alle locaties. Omdat de meeste locaties in extreme uithoeken van Tamilnadu zijn, zullen we de logistiek zelf moeten regelen. We hebben na veel onderhandelen een strak budget uitgewerkt van €2.500 per trucklocatie. Het gaat dus om €100.000 in totaal. Al onze inspanningen, gebeden en investeringen zullen niet tevergeefs zijn. Honderdduizenden zullen het evangelie horen en hun levens zullen worden gered. De oogst is enorm, maar arbeiders zijn er weinig. Helpt u mee om deze grote oogst binnen te halen? Met veel gebed en vol verwachting van wat God gaat doen. Kingsly en ABBA-Team INDIA.

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig

Tot zover de brief van Kingsly die vooral het uitvoerende werk doet. We hebben dit jaar al ruim een miljoen beslissingen voor Jezus mogen zien. Maar dit festival zou de klap op de vuurpijl zijn en een heerlijke afsluiting van dit jaar. Ik wil u vragen om mee te helpen dit wonder te realiseren. Want er is veel geld nodig om dit mogelijk te maken. En elke gift vanaf €100,- willen we bedanken door hen het nieuwste boek van Jaap te sturen. Zie hier rechts de omslag -->. Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen Wilt u meehelpen? [Klik dan hier om te doneren.](#)



VEERTIG GOSPELTRUCKS

Er zijn nu dus 40 Gospel-trucks die elke maand een oogst van zeker 220.000 zielen binnenhaalt. De lopende kosten voor een truck zijn: € 2000,- per maand, maal 40 trucks is € 80.000,- We bidden dat onze God blijft voorzien zodat we een miljoenen oogst kunnen binnenhalen. Bidt u mee? En wilt u ook bijdrage dan heel graag uiteraard. [Klik dan hier!](#)

Een woord van dank

Ik ben overweldigd als ik zie hoe onze God ons werk onvoorstelbaar zegent. We zien zoveel mensen tot Jezus komen en God bevestigt Zijn Woord met wonderen en tekenen. En dit alles via zoom. Ik ben onvoorstelbaar dankbaar voor allen die ons helpen en dit mogelijk hebben gemaakt door middel van hun giften en gebeden. Daarom wil ik ook dat u deelt in de vreugde en de zegen van dit werk. En alle eer aan onze Heer die ons werk bevestigt.

Opbouwende boeken en filmpjes

Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden. <https://shop-heilbode.nl/> Zie hier ook mijn nieuwste boeken – [Klik hier of op de boeken om ze te bestellen](#)

Steun ons werk! - Ons budget voor de komende tijd:

€ 100.000 Project Bijbels voor India (en wellicht later nog meer)

€ 80.000 Project Gospel Trucks (de operationele kosten zijn €2.000,- p. truck p. maand)

Voor ons zendingswerk in Nederland en het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u partner worden? [Klik hier om ons werk te steunen](#). Hartelijk dank!

Zie hier de laatste nieuwsbrief <https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/>

Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Een kans om achteraf toch nog mee te gaan is er niet. Als de deur dicht is, gaat hij niet meer open. Het is later dan je denkt. Kies daarom nu het nog kan voor Jezus! Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl



OP EENS BEN IK WEG!

Kijk ook eens hier naar deze bevriende site:
Hier vind je heel veel waardevolle informatie
over het thema van de Opname

www.opeensbenikweg.nl