



Wat als je achterblijft?



Bijna iedereen heeft wel eens gehoord over "de opname", een mysterieuze verdwijning van miljoenen mensen die plotsklaps van de aardbodem zijn verdwenen. Hollywood heeft er zelfs een speelfilm van gemaakt met Nicolas Cage: [Left Behind](#) uit 2014. (klik op de foto links om de film te zien). Bijbels gezien klopt er niet veel van. De verdwijning van de mensen in deze film is echter geen wild fantasieverhaal, en ook geen sprookje, maar een betrouwbare eeuwenoude profetie, een belofte van God zelf, die nauwkeurig in Zijn Woord, de Bijbel, is opgetekend. En die belofte staat op het punt in vervulling te gaan. Ik citeer:

1 Korintiërs 15:51-52

*Zie, ik deel u **een geheimenis** (mysterie) mede. Allen zullen wij niet ontslapen (sterven), maar allen zullen wij veranderd (getransformeerd) worden, in een **ondeelbaar ogenblik**, bij de **laatste bazuin**, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.*

1 Thessalonicenzen 4:15-17

*Want dit zeggen wij u met **een woord des Heren**: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij **het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods**, nederdalen van de hemel, en zij, die **in Christus gestorven zijn**, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden (**die in Christus zijn**), die achterbleven, samen met hen op de wolken **in een oogwenk** weggevoerd worden, de Here tegemoet **in de lucht**, en zó zullen wij **altijd met de Here wezen**.*

Johannes 14:2-3

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid hebt, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Openbaring 3:10-11 -Gods belofte

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor (ek=uit) de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Mattheus 24: 36-42

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Lukas 17:26-36

En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. [Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.]

1 Thessalonicenzen 5:1-10

Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.

2 Thessalonicenzen 2:6-12 - liefde tot de waarheid is je escape

En gij weet thans wel, **wat hem** (de antichrist) **weerhoudt**, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat **hij, die op het ogenblik nog weerhoudt**, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, **omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden**. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat **zij de leugen geloven**, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Je wilt de opname voor geen goud missen



Als je ooit de boot, trein of je vliegtuig hebt gemist, dan weet je hoe vervelend dat is, maar nog niet half zo erg als de opname missen. Want je kan nog altijd een volgende boot, trein of vlucht pakken. Maar bij de opname is dat niet mogelijk. Het is onherroepelijk en definitief.

Wat nu als je dit hebt gemist?

Is alles dan verloren? Is er dan geen hoop meer? Ben je dan voorgoed verloren? Nee, dat niet! Maar je zult je geloof met de dood moeten bekopen of je moet het teken van het beest aannemen (een digitale identiteit waarmee je je eeuwige behoud verspeeld). Dat moet je dus **NOOIT** doen. Onder geen beding het teken van het beest aannemen, waarzonder je niet meer kunt kopen of verkopen. Dat zal ongelooflijk moeilijk zijn en lijden met zich mee brengen. Maar dat zal slechts van korte duur zijn, want de hele periode na de opname van de gemeente duurt niet langer dan zeven jaar. Als je alsnog voor Christus kiest, zal je eeuwig leven, ook als je zou komen te sterven onder de dictatuur van de antichrist. Immers je dient in Jezus de ware God die dood, hel, zonde, ziekte en satan heeft overwonnen. Hij stond na drie dagen op uit de dood en ook jou zal Hij opwekken tot eeuwig leven. Daarom zeg:

*Beter sterven voor Christus en daarna eeuwig leven, dan
leven voor de duivel en daarna eeuwig sterven in de hel*

Maar als je deze boodschap hoort en leest voordat de Opname is geweest, is het nog niet te laat, om een keuze voor Jezus te maken. Je te bekeren, om te keren, je hart te openen en Jezus aan te nemen, want allen die IN CHRISTUS ZIJN, zullen HEM tegemoet gaan in de lucht als straks de bazuin zal klinken.

Een prachtig verhaal dat dit illustreert is de gelijkenis van de 10 maagden Uit Mattheus 25.
Mattheus 25:1-13 - De wijze en de dwaaze maagden

Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met **tien maagden**, die haar lampen namen en uittrokken, **de bruidegom** tegemoet. En **vijf** van haar waren **dwaas** en **vijf** waren **wijs**. Want de dwaaze namen haar lampen mede, **maar geen olie**; doch de wijze **namen olie in haar kruiken**, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij **allen slaperig** en sliepen in. En **midden in de nacht klonk een geroep**: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch **terwijl ze heengingen om te kopen**, kwam de bruidegom, en **die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen**, en **de deur werd gesloten**. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: **Heer, heer, doe ons open!** Maar hij antwoordde en zei: Voorwaar, **ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.**



Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Een kans om achteraf toch nog mee te gaan is er niet. Als de deur dicht is, gaat hij niet meer open. En het is later dan je denkt. Kies daarom nu het nog kan!! Kies voor Jezus!

Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl

