



De Liefde van Jezus

John 3:16 - Hij gaf zijn Zoon

Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik heb drie zonen maar ik kan er niet een geven, en zeker niet voor mijn vijanden. Maar God gaf Zijn enige Zoon, om te sterven voor mij, voor ons, toen wij nog vijanden waren. Die liefde zullen we misschien wel nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar dat is zo onweerstaanbaar aan Jezus: Zijn zelfopofferende liefde.

John 15:13-16 - Hij gaf Zijn leven uit liefde voor ons.

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet (aflegt) voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Romeinen 8:32 - Gods schenkt ons het allerbeste met zijn Zoon

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons **met Hem** ook niet **ALLE DINGEN SCHENKEN?**

We hebben geen idee wat ALLE DINGEN inhoudt. Maar als God zelfs het aller allerbeste niet gespaard heeft om ons te redden, dan is al het andere, sowieso minder. En al dat andere is: o.a. vrijheid, vreugde, wijsheid, kracht, genezing, vrede, blijdschap, inzicht, voorziening, liefde, overvloed, genade, gerechtigheid, geluk, voorspoed, vriendschap, en nog veel meer. Onvoorstelbaar maar dat is de vrucht van Zijn liefde in ons leven. Dank u Jezus.

Gods liefde is:

een eeuwige, hartstochtelijke, gepassioneerde, adembenemende, ondoorgrondelijke, vurige, verterende, volhardende, zelfopofferende, onstuimige, onuitblusbare, brandende, onverwoestbare, onuitsprekelijke, allesomvattende, verzengende, onweerstaanbare en onvoorwaardelijke liefde.

De grootste offers worden gebracht
door harten die van liefde branden

Romeinen 8:35-39 - Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus

Wie zal ons scheiden **van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?** Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar **IN DIT ALLES** zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch **dood** noch **leven**, noch **engelen** noch **machten**, noch **heden** noch **toekomst**, noch **krachten**, noch **hoogte** noch **diepte**, noch **enig ander schepsel** ons zal kunnen scheiden **van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus**, onze Here.

1Johannes 4:16b-21

God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld. **Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.** Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Filippenzen 2:5-11 - Laten we Jezus navolgen

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft **God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!**

1 Cor. 13: 8-13

De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, **maar de meeste van deze is de liefde.**

Prisoner of love

There's been a jail break, I'm finally free.
The chains on my feet have fallen from me.
As I escape these prison walls.
I see a man hanging on a cross, He paid the cost.

Now I'm a prisoner, I can't explain that mystery.
I'm a prisoner, still trying to be free.
I'm a prisoner, I'm just as caught as I ever was,
but I'm a prisoner of love.

When I looked up, the cross is gone
I see a throne of grace surrounded by a song.
He calls my name, I can't turn away.
Only love can take a heart captive this way.
That's why I say,

Now I'm a prisoner, I can't explain that mystery.
I'm a prisoner, still trying to be free.
I'm a prisoner, I'm just as caught as I ever was,
but I'm a prisoner of love.

Sometimes I think of those still inside.
Surrounded by fear and fighting for their lives.
I hear a call to go back someday
and stand among these captives and say,

I'm a prisoner, I can't explain that mystery.
I'm a prisoner, no more trying to be free.
I'm a prisoner, I'm just as caught as I ever was,
but I'm a prisoner of love.

Don Potter

Deze wachter is een interview met Antoon Wierda van "Hoop voor Vandaag".
Meer informatie over Gods liefde vindt u in mijn boek "**De Eerste Liefde**".
Op de volgende pagina ziet u hoe u dit boek kunt bestellen.

SPECIALE MEDEDELINGEN

YouTube blokkade

Op grond van Wachter 30 en 33 (ruim anderhalf jaar geleden gepost) hebben ze mijn account voor drie maanden geblokkeerd (tot 15 augustus 2022). Dat is vervelend want we bereiken ook nog veel ongelovigen via dit kanaal. We willen deze 2 wachters nu juist extra promoten, omdat ze blijkbaar zeer belangrijke informatie bevatten die u niet mag weten. Hier de linkjes voor beiden filmpjes. [Wachter 30 - Paard van Troye](#) en [Wachter 33 - Noach](#)
Stuur deze vooral door aan uw vrienden en werf voor ons meer inschrijvingen!

Wervingsactie

En daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat de filmpjes wel te zien zijn op onze eigen site www.ontzagwekkendnieuws.nl. En vooral hen ook aansporen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit vind je in de rechterkolom een klein stukje naar beneden scrollen. Zie het voorbeeld hier rechts. Wie zich inschrijft krijgt elke week een mailtje met een directe link naar het nieuwste filmpje en toegang tot het tekstbestand van het filmpje en ook regelmatig een nieuwsupdate van al onze zendingsactiviteiten.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Naam

E-mail

Ik ga akkoord

[Inschrijven nieuwsbrief →](#)

Youtube censureert steeds meer video's! Via de nieuwsbrief kunnen we u altijd bereiken!

Project Pakistan - Zie hier de nieuwsbrief.

We hadden de actie voor het mega-gospel-festival in Pakistan, waar we € 50.000 voor nodig hadden. Gevers kregen een boek voor een donatie van €100,-. In zeer korte tijd is al het geld binnen. DUS NU GEEN GELD MEER STUREN VOOR PAKISTAN-PROJECT. Alle donaties die ons budget te boven gaat, zullen we gebruiken voor een volgende outreach. Alle gevers bedankt. Inmiddels ligt deze mega-campagne achter ons en ik hoop u spoedig verslag uit te brengen van de wonderen die God gedaan heeft en van de mensen die Jezus hebben leren kennen.



VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN

Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar [Christian Connex](#) en registreer je daar. Binnenkort zullen we deze site overdragen aan een bevriende organisatie, zodat ik mij weer helemaal kan richten op mijn hoofdtaken: zending en evangelisatie. Maar de site blijft actief als instrument om in contact te treden met medegelovigen.

CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL

Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en te bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie gestart om in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de uitnodiging om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat nog veel meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders bestellen om zelf te verspreiden. [Kijk hier voor info](#)

OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES

Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden. <https://shop-heilbode.nl/> Zie hier ook mijn nieuwste boeken – [Klik hier of op de boeken om ze te bestellen](#)



STEUN ONS WERK!

Voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor uw ondersteuning. <https://shop-heilbode.nl/doneren/>